



Israël

Bron van hoop

hhjo.nl/actie

Landelijke actie
2022-2023

HERSTELD HERVORMDE
KERK COMMISSIE ISRAËL

בְּתוֹכָהּ



stichting steun
Messiasbelievende Joden



Tip: Verdeel de groep in kleine groepjes en laat iedere groep één of twee onderwerpen voorbereiden. Vervolgens presenteert iedere groep wat ze ontdekt en geleerd heeft.

Waarom Israël?

Met Israël denken we aan een volk en een land dat zo vaak in de Bijbel genoemd wordt! Israël is het volk dat God Zijn volk genoemd heeft en tegelijk ook het volk waaruit de Heere Jezus geboren is. Redenen genoeg om ons met Israël bezig te houden.

1. Gods oogappel

Lees:

Deuteronomium 31: 30 t/m 32: 12

Wat een verschrikkelijke tijd was het toen de farao opdracht gaf om pasgeboren jongetjes in de Nijl te verdrinken. De kinderen van Israël werden vertrapt en verdronken, maar God gedacht aan Zijn verbond. Op een wonderlijke manier verloste God Zijn volk uit de klauwen van een helse farao. Hij baande een weg door de Schelfzee en hoewel ze de HEERE steeds weer verdriet deden, toch bleef de HEERE trouw aan Zijn volk. Wat is het geheim daarvan?

Mozes is gekomen aan het eind van zijn leven als hij zijn zwanenlied

zingt. Hij noemt Israël een dwaas en een onwijs volk, maar tegelijk zingt hij van de HEERE als van een Rotssteen Wiens werk volkomen is! God heeft Israël verkoren uit alle volkeren en de HEERE doet geen half werk! Israël is Zijn erfdeel en Hij bewaart Zijn erfdeel als Zijn oogappel. De profeet Zacharia leert ons: wie Israël aanraakt, die raakt Gods oogappel aan (Zach. 2: 8). Zo wil de Heere ons leren dat Hij zuinig is op Israël. Het gaat om Zijn trouw, aan Isrel nooit gekrenkt (Psalm 98: 2 berijmd).

Opdracht: Lees Jesaja 49: 14-16. Wat wordt er duidelijk gemaakt met het beeld dat gebruikt wordt? Heeft dit volgens jou voor vandaag ook nog betekenis?

2. Het beloofde land

Lees:

Genesis 13: 14-18

Als Lot voor zichzelf de vlakte van de Jordaan kiest, dan kiest de HEERE voor Abram. Lot vertrekt en Abram blijft alleen achter in Bethel. Op dat moment komt de Heere Abram vertroosten en krijgt hij de opdracht om zijn ogen over het land te laten gaan. De Heere belooft Abram niet alleen dat hij tot een groot volk zal worden, maar ook dat Hij hem dat land zal geven tot een eeuwig erfdeel. 'Hef uw ogen op, en zie van de plaats waar gij zijt noordwaarts en zuidwaarts, en oostwaarts en westwaarts. Want al dit land, dat gij ziet, zal Ik u geven, en aan uw zaad tot in eeuwigheid' (Gen. 13: 14 en 15).

Ondanks de ontrouw van het volk bleef de Heere trouw aan Zijn woord. Al werden ze weggevoerd in ballingschap vanwege hun zonden, dan bracht de Heere ze toch weer terug in het beloofde land. God heeft het land gegeven tot een eeuwig erfdeel en dus moet er vandaag nog steeds een bijzondere band zijn tussen het beloofde land en het Joodse volk.

Opdracht: Lees Psalm 105: 8-11. Heeft de belofte van God met betrekking tot het beloofde land, ook voor vandaag nog betekenis?

De Israëliische vlag

Probeer eens uit te zoeken waar de Davidsster als symbool vandaan komt en let ook op de blauwe banen. Waar doet de vlag ons aan denken?



3. De Messias van Israël

Lees:

Johannes 4: 21-26

Mozes had het al gezegd: ‘Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broeders, als mij, zal u de HEERE uw God verwekken; naar Hem zult gij horen’ (Deut. 18:15). In de eerste plaats is de Heere Jezus als Joodse Messias gekomen tot de verloren schapen van het huis van Israël. God is van eeuwigheid Zijn Vader, maar Maria is Zijn moeder geworden, een Joodse vrouw uit het huis van David. God de Vader zou Hem de troon van Zijn vader David geven (Lukas 1: 32). In de eerste plaats is en blijft Hij de Koning der Joden, maar wat een wonder dat Hij niet alleen de Messias voor Israël is, maar dat het Evangelie ook naar ons heidenen is gekomen. Jezus is het Licht der wereld! Is dat Licht ook al in jouw hart opgegaan?

Vraag: Waarom is het belangrijk dat wij niet vergeten dat Jezus in de eerste plaats de Messias van Israël is en de Koning der Joden? Wat kunnen de gevolgen zijn als we dat wel vergeten? Wat kunnen we leren uit Romeinen 11:11?

4. Messiasbelijdende Joden

Lees:

Filippenzen 3: 8-10

Het Jodendom van vandaag kent allerlei stromingen. Joden die zich nauwkeurig houden aan wetten en voorschriften noemen we (ultra) orthodox en Joden die weinig doen met religieuze wetten en regels noemen we seculier. Heel veel Joden zitten daar ergens tussenin. Helaas zijn er weinig Joden die Jezus erkennen als de Messias. Het moet ons gedurig gebed zijn dat de Heere ook hun ogen zal openen voor de Zoon van Maria, Die als eeuwige Zoon van God in de wereld gekomen is om de wet te vervullen en het verlorene te zoeken en zalig te maken. Hoewel de meeste Joden de Heere Jezus dus niet aanvaarden als Messias, is er in onze tijd toch sprake van een groeiende groep Joden die we Messiasbelijdend noemen. Dat is bemoedigend! Zij belijden de Heere Jezus wél als Messias. Vaak hebben zij het ook moeilijk om het geloof in Jezus te belijden en dus verdienen zij onze steun in het bijzonder.

Opdracht: Lees Filipp. 3: 4-10. Wat was nodig voor een orthodoxe Jood als Paulus om tot geloof in de Heere Jezus te komen? Hebben wij dat ook nodig?

5. Antisemitisme

Lees:

Esther 9: 23-27

Het woordje ‘anti’ betekent tegen en het woordje ‘sjem’ betekent naam. God heeft Zijn Naam aan Israël verbonden en daarom heeft alleen al de aanwezigheid van het Joodse volk de eeuwen door vijandschap opgeroepen. Denk bijvoorbeeld aan het plan van Haman om alle Joden in Babel om te brengen. De Heere bracht Esther echter aan het hof en het Joodse volk werd gered. Ieder jaar herdenken de Joden deze gebeurtenis tijdens het Purimfeest. Een triest dieptepunt bereikte het antisemitisme tijdens de Tweede wereldoorlog, toen de Holocaust plaatsvond en meer dan zes miljoen Joden vermoord werden door de nazi’s. Ook in onze tijd zien we het antisemitisme toenemen en dus blijft waakzaamheid geboden.

Opdracht: Probeer eens uit te zoeken wat het woordje purim betekent en waarom dit woordje gebruikt wordt. Weet je zelf ook voorbeelden van antisemitisme te noemen?

Wat moet je weten?

- Het Joodse volk is door de HEERE apart gezet.
- Uit het Joodse volk is de Heere Jezus geboren.
- Antisemitisme is een duivels kwaad in verschillende jasjes.
- Er is één Naam gegeven tot zaligheid, voor Jood en heiden.
- Er is toekomst voor Israël, want God doet wat Hij heeft beloofd.

*‘Heeft God Zijn volk verstoten?
Dat zij verre!’*

Romeinen 11: 1a

התקוה Hatikva

כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומיה,
ולפאתי מזרח קדימה,
עין דציון צופיה;
As long as in the heart within,
The Jewish soul yearns,
And toward the eastern edges, onward,
An eye gazes toward Zion.

עוד לא אבדה תקותנו,
התקוה בת שנות אלפים,
דהיות עם חפשי בארצנו,
ארץ ציון וירושלים.
Our hope is not yet lost.
The hope that is two-thousand years old.
To be a free nation in our land.
The Land of Zion, Jerusalem.



Het Israëlische volkslied

6. Israël vandaag

Altijd hebben er Joden in het land van de Bijbel gewoond, maar de laatste twee eeuwen zijn er steeds meer Joden komen wonen. Joden emigreerden naar het beloofde land en in het jaar 1948 werd de Joodse staat Israël uitgeroepen. Dat er weer een staat Israël is, dat is een wonder en een nog groter wonder is het dat Israël nog steeds bestaat. Vele oorlogen hebben ze immers moeten voeren en nog steeds zijn er veel te veel mensen die vinden dat Israël vernietigd moet worden. Omdat er de eeuwen door ook Arabieren woonden in het beloofde land, zijn er in Israël helaas veel spanningen tussen Joden en Palestijnen. Een oplossing voor dit conflict is helaas nog steeds niet gevonden en aanslagen in Israël halen steeds weer het nieuws.

Opdracht: Zoek eens op internet op hoeveel Joden er rond 1900 in Israël woonden, in 1948 en hoeveel Joden er nu wonen.



Yad Vashem is het bekende Holocaustmuseum in Jeruzalem. Bij de ingang vinden we een tekst uit Ezechiël 37:14a 'En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten...'

7. Israël en de eindtijd

Lees:

Romeinen 11: 23-26

Let op Israël en je ziet hoe laat het is op de wereldklok. Het terugkeren van zoveel Joden naar het beloofde land wordt door velen gezien als een teken van de eindtijd. Leven wij niet in die dagen waarin God de afgebroken takken opnieuw gaat inenten in die goede olijfboom? Natuurlijke takken waren afgebroken door ongeloof en heidenen werden als vreemde takken in de goede olijfboom ingeënt. Maar Paulus schrijft toch ook over een moment waarop God Zich over Zijn volk zal ontfermen. God is machtig om afgebroken takken opnieuw in

te enten en 'alzo zal geheel Israël zalig worden'. Er is veel geschreven over deze belofte. Gaat het hier echt over alle Joden of moeten we dit anders lezen? De kanttekening bij de Statenvertaling merkt op: 'Dat is niet enige weinige, maar een zeer grote menigte, en gelijk als de ganse Joodse natie'. Wat een heerlijke belofte! Iets om naar uit te zien, want God is een Waarmaker van Zijn Woord en zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn!

Opdracht: Vergelijk Rom. 11:25 met Matth. 24:14. Wat bedoelt Paulus met volheid? Zijn er volgens jou meer tekenen die erop duiden dat de wederkomst dichtbij is?

Wat kun je doen voor Israël?

Gebed voor Israël is hard nodig! In Psalm 122 lezen we: 'Bidt om de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen, die u beminnen'. Als God Israël niet vergeet, dan mogen wij dit volk toch ook niet vergeten! Het is en blijft Gods oogappel! Misschien kun je ook iets praktisch doen voor Israël. We denken aan de landelijke actie die de HHJO dit jaar houdt. Of misschien is zelfs vrijwilligerswerk in Israël iets voor jou. Kijk eens op de site van de

Commissie Israël van de Hersteld Hervormde Kerk. Liefde tot de God van Israël gaat toch samen met liefde tot Zijn volk. Ruth de Moabietische zei het zo mooi toen ze Moab verliet: 'Uw volk is mijn volk en uw God mijn God' (Ruth 1:16b).

Opdracht: Lees Romeinen 15: 25-29. Wat hebben de christenen uit Macedonië en Achaje gedaan? En welk voorbeeld hebben ze ons daarmee gegeven?

Een stem uit het verleden

Wilhelmus á Brakel is een bekende oudvader. Hij leefde tussen en geloofde in de toekomstige bekering van het Joodse volk. Hij schreeft erover in de Redelijke Godsdienst: 'Haar nationale bekering zal in onze dagen niet komen, maar zij zal nog komen: de Heere zal het op Zijn tijd snel doen komen. De Heere zij Zijn oude volk genadig! Och, dat de Verlosser uit Sion kwame en de goddeloosheid afwende van Jacob; dan zoude zich Israël verblijden en de heidenen zouden juichen en gezamenlijk zouden ze de Heere eer en heerlijkheid en dankzegging geven. Hallelujah!'