



Wie goed doet, goed ontmoet

DIACONAAT VOOR EN DOOR JONGEREN

Geven voor de Heere, niet voor mensen

Lezen

Mattheüs 6: 1-4 en Mattheüs 25: 35-40

Zingen

Psalm 108:1 en 146:5

Neem mijn leven, laat het HEER' (Tot Zijn Eer 69)

Zegen ons, Algoede (Tot Zijn Eer 114)

Startopdracht

Schrijf achterop een 'post it' een zorg die jij ziet in de gemeente of maatschappij. Bijvoorbeeld:

- Verslaafde dakloze slaapt buiten.
- Gezin zit voor drie jaar in schuldsanering, krijgen minimum uitkering.
- Kinderloze bejaarde krijgt alleen nog bezoek van de pastoraal werker, verder van niemand.
- Gepest meisje durft zich niet meer te hechten in vriendschappen. Krijgt ze desondanks toch een vriendin, dan claimt ze die al snel.

Plak de 'post it' op een wand, een exemplaar per bezoeker van de jeugdvereniging. Vervolgens pakt ieder een andere 'post it' van de wand. Nu ben je probleemeigenaar. Schrijf een advies op de voorkant van deze 'post it': 'Wat kun je als christen aan dit probleem doen?' Plak daarna de 'post it' terug en pak een andere. Ieder schrijft drie adviezen. Deel ten slotte in groepjes van vier personen de problemen en adviezen van vier 'post it'-briefjes. Waar ben jij je hierdoor meer bewust van geworden?

Na deze avond..

1. ... *weet* je dat geven en delen een Bijbelse opdracht is.
2. ... *beseft* je dat dit offers kost, zonder dat je daar in dit leven erkenning voor krijgt.
3. ... *kun* je het belang van een gift of bejaardenbezoek op waarde schatten.

Delen buiten beeld

De Heere Jezus stelt dat christenen op mogen vallen in deze wereld. Hij zegt in Mattheüs. 5: 16: 'Laat uw licht also schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.'

In deze Bijbelstudie blijkt echter dat dit niet betekent dat christenen aandacht mogen vragen voor hun liefdesdaden. Er ligt namelijk een gevaar op de loer bij het delen van gaven; dat het uiteindelijk draait om eer. Wie met het geven van giften in beeld wil komen, verliest de erkenning van de Vader. Christus stelt namelijk dat zij hun loon reeds kregen, in de eer van mensen.

De Heere geeft ons middelen om die vervolgens weer te delen met anderen. De Farizeeën vroegen echter aandacht voor het geven van deze giften. De publieke inzameling van de gaven in de synagoge en de publieke uitdeling aan de armen in de arme buurten gebruikten zij als aanleiding. Jezus herhaalt waar dit aandacht vragen op uitloopt: 'Voorwaar zeg Ik u, zij hebben hun loon weg.' We dienen geen eer te zoeken voor onszelf; en evenmin onszelf te prijzen in het goeddoen.

Bespreekvragen

1. Welke opvallende manieren van geld geven ken jij vanuit onze tijd?
2. Wat zorgt voor het goede gevoel dat mensen krijgen als anderen zien dat zij iets geven?
3. Merk jij zelf wel eens dat het geven van een gift vooral goed voelt voor jezelf; en wellicht niet direct bedoeld is om de Heere ermee te dienen? Wat is er nodig om dit te veranderen?

Bijbelstudieopdracht 1

Lees onderstaande Bijbelgedeelten en ontdek hoe de Israëlieten in het Oude Testament voor de armen dienden te zorgen.

- Leviticus. 19: 10
 - Deuteronomium 15: 7-11
- a. Wat betekenen deze aanwijzingen voor onze tijd?
 - b. Wat belooft de Heere in Deuteronomium 15: 10?

Rechterhand en linkerhand

Onze handen bewegen vaak gelijk. Als we iets optillen, dragen of oppakken gebruiken we beide handen tegelijkertijd. Er is sprake van samenwerking, samenspel. Altijd onbewust beseffend van de aanvullende taak ten opzichte van elkaar. Dat merk je, wanneer je iets slechts met een hand kunt doen.

In Mattheüs 6 zegt de Heere Jezus dat bij het geven van een aalmoes onze linkerhand niet moet weten wat de rechterhand geeft. Het gaat hier bij Jezus om symbolisch taalgebruik. Als we iets goeds doen, dienen we zelfs niet onszelf er in te prijzen: 'Tjonge, wat goed van mij dat ik die gift gaf'.

Als vanzelf doet dit denken aan de beschrijving van het laatste oordeel in Mattheüs 25: 37-39:
37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?
38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?

De Heere ziet alles. Aan het einde van de tijd komt alles openbaar (Openbaring 20: 12-13). Aan de Heere is het oordeel over onze daden (Mattheüs 25: 34-36). Hij prijst de rechtvaardigen om hun goede werken in. Hoewel zij het dan niet verwachten, omdat ze er zelf niet bij stilstonden.

Bespreekvragen

1. De Heere kent ons dieper dan wij onszelf kennen. Ook in onze motivatie voor gedrag. Hoe blijkt dit uit Hebrëeën 4: 13? Wat roept dit bij je op?
2. Hoe komt het dat de rechtvaardigen zich niet meer herinneren wat zij aan goede daden deden?



Geven als vrucht van genade

In Mattheüs 25: 35-40 wordt duidelijk dat Gods kinderen zich niet bewust zijn van hun vrijgeveige en ontfermende levenshouding. Zij deden dit namelijk niet voor de eer van mensen, of voor zichzelf, maar voor de hemelse Vader. Het is de vrucht, niet de oorzaak, van hun verlossing door Christus. De keerzijde is ook waar. Bij wie deze vrucht niet zichtbaar is, blijkt geen verzoening. Dan is de bestemming huiveringwekkend; de buitenste duisternis.

Het gaat bij een ontfermende levenshouding niet om bijzondere, maar om gewone dingen. Jezus laat zien dat aan Hem als hongerige, dorstige, vreemdeling goed werd gedaan. Deze dagelijkse dienstbaarheid ziet de Heere als prijzenswaardig. Nederig delen, zonder daarvoor iets terug te verwachten. Het Koninkrijk der hemelen is dus niet alleen voor mensen die voor Hem spraken, preekten en getuigden; maar juist ook voor hen die in alle eenvoud deelden van wat zij ontvingen. Praktisch, in het leven van alledag. Onopvallende volgelingen ontvangen Zijn lof. Het ging hen namelijk niet om zichzelf, maar om Hem.

Het zijn degenen die de Heere van eeuwigheid verkoos, die zichtbaar worden in goede werken (Mattheüs 25: 34). De goedheid van de Drieenige God is daarmee de oorsprong van hun handelen.

Hier blijkt dat heiliging voortkomt uit de rechtvaardiging; en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Geloof draagt vrucht. Als gevolg van de rechtvaardiging in Christus ontstaat het verlangen om Zijn wet te houden, om die te doen uit dankbaarheid. Dit is het werk van de Heilige Geest. Deze nieuwe levenshouding blijkt in de praktijk, zonder dat men zich hier zelf altijd bewust van is.

Gelovigen dienen niet in eigen kracht. De Heere geeft Zelf wat Hij vraagt. Zoals blijkt uit Efeze 2: 10: 'Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.' We lezen het ook bij Johannes, in Joh. 15: 5: 'Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.'

Bijbelstudieopdracht 2

Zoek in je groepje elk een van onderstaande Bijbelgedeelten op:

- Mattheüs 5: 7
 - Mattheüs 9: 36
 - Jakobus 2: 15-17
 - 1 Johannes 3: 17-18
- a. Lees de tekst voor aan je groepje en geef antwoord op de volgende vraag: 'Wat betekent dit voor jou en mij?'
 - b. Geloof draagt vrucht, dat is het werk van de Heilige Geest. Wat kun je hier zelf van merken?



Het verhaal van John

John leefde twintig jaar op straat. Hij scharrelde zelf zijn kostje bij elkaar. 'Ik werkte elke dag. Terrassen opruimen, kleine klusjes doen en autovelgen poetsen. Zo verdiende ik wat geld, ik moest toch eten.' Het leven als dakloze valt John steeds moeilijker. Hoe moet het verder, vraagt hij zich steeds vaker af. Dan besluit hij: 'ik ga naar Ontmoeting toe. En toen ik er heen wilde gaan, kwam Evert aanlopen. 'Wat kom jij doen?', zei ik tegen hem. Kijken of je hulp nodig hebt, zei hij.' Evert heeft aan een paar woorden van John genoeg. Hij legt contact met begeleider Joëlle. Die regelt een appartement voor John in de Thuishaven, nu is John de koning te rijk.



Bespreekvragen

1. Zou jij ook dakloos kunnen worden?
2. Wat zou jij willen dat iemand deed als hij jou dan in de ogen keek?

Bied je hulp?

Armen waren er in de tijd van de eerste christenen en zijn er ook nu nog. Mensen in nood, die acuut geld nodig hebben, maar niet weten waar ze het vandaan moeten halen. Hun leven is als het ware vastgelopen. Ontmoeting is een stichting die vastgelopen mensen helpt om hun leven weer op de rit te krijgen. Daarom heeft Ontmoeting een Cliëntenfonds opgericht. Bij dit Cliëntenfonds kunnen mensen die geholpen worden door Ontmoeting een aanvraag indienen voor een geldbedrag dat zij acuut nodig hebben. Jij hebt vast weleens een identiteitskaart gehaald op het gemeentehuis. Een identiteitskaart is niet gratis. Meestal ben je zo'n €60,- kwijt bij het aanvragen van een nieuwe ID-kaart. Sommige cliënten van Ontmoeting willen graag een uitkering aanvragen, maar zonder ID-kaart lukt dat niet. Zij kunnen bij het Cliëntenfonds een aanvraag indienen van €60,- om een nieuwe identiteitskaart aan te kunnen vragen. Jij kunt de mensen die aankloppen bij het Cliëntenfonds helpen!

Ga naar www.ontmoeting.help/projecten. Klik op 'Cliëntenfonds'. Hier zie je allerlei aanvragen staan van cliënten van Ontmoeting. Kies één van deze aanvragen uit en motiveer in het webformulier welk project je wilt adopteren. Wie ga jij helpen om acute geldnood op te lossen?

