



persoonlijk **Woord** voor iedereen

Bijbelstudie landelijke actie

Het belang van de Bijbel

Begintekst

Mattheüs 28:19

“Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.”

Lezen

Handelingen 8:26-40

Zingen

Psalm 1:1,2

Psalm 119:80,84

Uw Woord is een lamp (Tot Zijn eer, 99)

Heugelijke tijding (Tot Zijn eer, 49)

De velden zijn wit om te oogsten (Tot Zijn eer, 22)

Startopdracht

Maak een woordweb van de Bijbel aan de hand van bijvoorbeeld de volgende vragen:

- Wat voor soort Bijbelboeken staan er in de Bijbel?
- Hoe is de Bijbel ontstaan?
- Wat zijn belangrijke onderwerpen in de Bijbel?

Wat heb je geleerd over de Bijbel?

Na deze avond..

1. ... *weet* je Wie in de Bijbel centraal staat en waarom.
2. ... *beseft* je de waarde van het lezen en bestuderen van de Bijbel.
3. ... *kun* je het Bijbelvertaalwerk door Wycliffe op waarde schatten.

Onderwerp 1: Jezus staat centraal in de Bijbel (Joh. 5:39)

Intro

Vaak gaat het in preken of in Bijbelstudies over de Heere Jezus. Hij lijkt het middelpunt van de Bijbel te zijn. Als je echter naar evangelische christenen kijkt, lijkt de Heilige Geest veel belangrijker te zijn. En misschien spreekt jou de zorg van de hemelse Vader erg aan. Hoe moet je dit zien? We onderzoeken het naar aanleiding van Johannes 5 vers 39.

Johannes 5:39

“Onderzoekt de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.”

Uitleg

Jezus wordt beschuldigd dat Hij de Joodse regels voor de sabbat overtreedt. Hij geneest namelijk een zieke man in Bethesda. In het vervolg van Johannes 5 verdedigt Jezus Zichzelf. Hij stelt dat Hij aan de Vader gelijk is. Hij is namelijk in alles afhankelijk van de Vader. Ook zijn de activiteiten van de Vader en de Zoon één. Hij zou daarom goddelijke eer moeten krijgen.

De Joden geloven Jezus niet. Daarom roept Hij hen op de 'Schriften', het Oude Testament, te onderzoeken. Het Oude Testament laat namelijk zien dat Jezus de beloofde Messias is, de Zoon van God.

Bespreekvragen

1. In de synagoge lazen de Joden in de tijd van de Heere Jezus elke sabbat uit het Oude Testament. Waarom roept Jezus hen op om het Oude Testament te onderzoeken? Wat is er mis met hoe de Joden het Oude Testament begrijpen?
2. Hoe lees jij de Bijbel? Welke hulpmiddelen gebruik je om de Bijbel goed te begrijpen?
3. Ben je het ermee eens dat Jezus centraal staat in de Bijbel? Wat betekent dit voor het lezen van bijvoorbeeld geschiedenissen in het Oude Testament? Wat betekent dit voor het geloof in de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest?

Bijbelstudieopdracht 1

Lees onderstaande Bijbelgedeelten over hoe het Oude Testament van Jezus getuigt.

- Genesis 3:15
- Jesaja 53:4-7

- a. God maakte Genesis 3 eerder bekend dan Jesaja 53. Wat valt je dan op als je Genesis 3:15 vergelijkt met Jesaja 53?
- b. Hoe zijn beide Bijbelgedeelten in de Heere Jezus vervuld?
- c. Wat betekenen deze Bijbelgedeelte voor je persoonlijk?

Doordenkertje

! Kom, o Verlosser der heidenen, toon het Kind van de maagd, o God! Laat heel de wereld zich erover verwonderen; een dergelijke geboorte verheugt God !
(gebed van Ambrosius van Milaan)

Bespreekvragen

1. Wie is de Verlosser van de heidenen?
2. Hoe verlost het Kind van de maagd de wereld?

Zie je de verwondering over de Verlosser in de wereld? Herken je het bij jezelf?

Onderwerp 2: Geloven door de Bijbel te onderzoeken (Hand. 17:10-12)

Intro

Paulus en Silas zijn op zendingsreis. Ze zijn eerst in Klein-Azië geweest en zijn nu in Griekenland. Ze bezoeken als ze in Berea komen eerst een synagoge. Dat is hun gewoonte. Ze willen eerst de Joden het Evangelie bekendmaken. In sommige steden geloven de Joden het Evangelie niet. In andere steden komen ze wel tot geloof. Hoe komt dat?

Handelingen 17 vers 10-12

“En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Beréa; welke daar gekomen zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden. En dezen waren edeler dan die te Thessalonica waren, als die het Woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren. Velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen en van de mannen niet weinige.”

Uitleg

Handelingen 17 vers 10-12 geven een belangrijk kenmerk van de Joden die geloven. Zij luisteren graag naar de preken van Paulus en Silas. Ondertussen bestuderen ze het Oude Testament om te controleren of het klopt wat ze preken. Er staat vervolgens dat velen geloofden. Het werkt zelfs aanstekelijk: ook heidenen komen tot geloof. Wat gaat er een kracht uit van het Woord van God! Het Bijbelboek Handelingen begint met de hemelvaart van Jezus. Vervolgens wordt de Heilige Geest uitgestort. Hij zorgt ervoor dat mensen in Jezus geloven. Hij bindt Zich aan het Woord en geeft het Woord zijn kracht!

Bespreekvragen

1. Wat vind je ervan dat de Joden in Berea 'edel' worden genoemd? Wat wordt hiermee bedoeld (zie bijv. Matth. 13:23)?
2. Waarom vind je het wel of niet belangrijk om de Bijbel te bestuderen? Wat vind je daarin moeilijk?
3. Is het lezen van de Bijbel voldoende om tot geloof te komen? Wat zou misschien nog meer nodig zijn?

Bijbelstudieopdracht 2

Lees onderstaande Bijbelgedeelten over de waarheid en het nut van Gods Woord.

- Jesaja 34:16
- 2 Timotheüs 3:16-17

- a. In hoeverre ben je zeker van de betrouwbaarheid van Gods Woord? Wat doe je met je twijfels?
- b. Wat is een goede verhouding tussen leer en leven?
- c. Hoe breng je wat Gods Woord leert in praktijk?

Verhaal van Ain

Ain, een jonge Aziatische vrouw vertelt: "Ik was altijd erg snel boos; naar mijn ouders toe gedroeg ik me respectloos en opstandig. Samen met mijn vrienden veroorzaakte ik vaak problemen in onze gemeenschap."

"Toen ik begon om in het geheim vertaalde gedeelten van het Nieuwe Testament te lezen, wist ik dat mijn ouders erg boos op me zouden worden als ze me betrapten. Mijn moeder heeft het een keer gezien en gebood me om ermee te stoppen. Ik zei: 'Als u ziet dat ik iets slechts doe, zeg het me en ik zal ermee ophouden. Maar als u ziet dat ik goed doe in mijn leven, waarom zou u dan willen dat ik stop met het lezen van dit boek?'" Haar moeder ging overstag en liet Ain verder lezen.

Getuigenis

"Ik leef nu zoals Gods Woord me zegt dat ik moet leven. De mensen om mij heen zien het verschil. Dat zet mijn vrienden die nog moslim zijn ertoe aan om, net als ik, anders te gaan denken. Toen ik Gods Woord las en me realiseerde hoe ik me zou moeten gedragen, probeerde ik mijn leven te veranderen. Dat ik daadwerkelijk veranderd ben is een groot getuigenis van de kracht van God en de waarheid van dit Boek."

Profeet

Toch gingen er nog vele jaren overheen voordat de jonge vrouw in staat was zich geheel aan Jezus Christus toe te vertrouwen. "Ik worstelde dagelijks met een steeds terugkerende vraag: Wie is Jezus? Moslims geloven in één God. Maar die God is één persoon, geen drie-eenheid. Moslims geloven dat Jezus een profeet is. De vraag wie deze Jezus van het Nieuwe Testament is, bleef aan me knagen. Of ik nu aan het werk of onderweg was of dat ik lag te slapen: voortdurend pijnigde ik mijn hersens om een antwoord te vinden. Ik bad en vroeg God om een oplossing, zodat ik zou kunnen geloven."

"Op een dag las ik in het Evangelie van Johannes de passage waarin Jezus zegt dat Hij en de Vader één zijn. Toen wist ik dat dat Gods antwoord op mijn gebeden was. Op die dag heb ik mijn hart helemaal aan Jezus gegeven."

Dat was negen jaar nadat ze was begonnen met het lezen van gedeelten van het Nieuwe Testament, 29 jaar na de start van het Bijbelvertaalproject in haar taal. Ain was de eerste in haar taalgroep die christen werd. Later kwamen ook haar moeder, zus en nog een handvol anderen tot geloof.

Gids

Ain ervaart nu hoe het levensveranderende Woord van God in haar leven werkt. Het Nieuwe Testament in haar moedertaal is waardevol voor Ain als gids voor haar eigen leven en als middel om anderen te bereiken.

Getuigenis

Onder de taalgroep groeit een kleine kerk, rustig en onopvallend, ondersteund door Filipijnse zendingsorganisaties. Filipijnse en Japanse vertalers, zendingswerkers, Filipijnse kerkleden uit andere gemeenschappen en moedige lokale gelovigen proberen de mensen van deze taalgroep te dienen door in hun midden volgens de principes van Gods Koninkrijk te leven. Zo laten ze zien wat het betekent om te leven als kind van een liefhebbende Vader, verlost en van zonde bevrijd door een genadige Redder, dagelijks kracht ontvangend vanuit de belofte van het eeuwige leven door de Geest. Zo stellen ze hun vertrouwen op de enige ware drie-enige God. Hun dagelijks leven is een getuigenis van de waarheid van het Evangelie.

Bron: <https://www.wycliffe.nl/ain/>

Bespreekvragen

1. Hoe zie je Gods werk naar voren komen in dit verhaal?
2. Hoe geeft God antwoord op Ains vragen? Herken je dit in je eigen leven?
3. Wat is nodig om slechts met een paar mensen samen christen te zijn?

Het Evangelie voor Congo

In de Bijbelstudie hebben we gezien hoe belangrijk het is dat iedereen van de Heere Jezus hoort. We hebben ook gelezen dat Gods Woord krachtig is door de Heilige Geest. Zo heeft Ain de Heere leren kennen door de Bijbel te lezen.

Kun jij je een leven indenken zónder Bijbel? Kun jij jezelf voorstellen dat je nog nooit van het Evangelie en van de Zoon van God gehoord zou hebben?

Dát is de realiteit in Congo, een land in centraal Afrika. In Congo worden zo'n vierhonderd verschillende talen gesproken. Veel jongeren in Congo hebben geen Bijbel in hun eigen taal. Ze kunnen het Evangelie niet lezen, zoals wij vanavond deden.

Dit jaar is opbrengst van de landelijke actie van de HHJO voor de helft bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers. Met het geld dat opgehaald wordt, wordt het Johannesevangelie vertaald voor verschillende taalgroepen in Congo. Eén vers vertalen kost ongeveer €15. Hoe gaan jullie geld inzamelen om de vertalers aan het werk te zetten?



persoonlijk **Woord** voor iedereen