

Doe-kaart 1a – Gezinsmoment 1 – Vlaggetjeslijn kijktafel



Knip de vlaggetjes uit. Vouw het papier bij de stippellijn naar achter.

Hang daarna de vlaggetjes aan het touw.



## Doe-kaart 1b – Gezinsmoment 1 – Tekstkaartjes

Doch Hij antwoordende zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door den mond Gods uitgaat.

Mattheüs 4 vers 4

En dat in de goede aarde valt, zijn dezen die het Woord gehoord hebbende, hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volständigkeit vruchten voortbrengen.

Lukas 8 vers 15

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad.

Psalm 119 vers 105

Want het Woord Gods is levend en krachtig...

Hebreeën 4 vers 12a

Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid.

Jesaja 40 vers 8



Knip de tekstkaartjes uit. Plak ze eventueel op gekleurd papier.

Zet de kaartjes daarna bij het juiste product op de kijktafel.