



JOHANNESEVANGELIE

Jezus Christus, de Zoon van God

persoonlijk **Woord** voor iedereen

In de havenstad Eféze zit een oude man achter zijn schrijftafel. Het is de apostel Johannes, één van de discipelen van de Heere Jezus. Het is inmiddels jaren geleden dat Johannes het leven van de Heere op aarde van dichtbij meemaakte. Nadat de Heere Jezus opvoer naar de hemel, heeft Johannes samen met Jakobus en Petrus onder de Joden het Evangelie van de gekruisigde Christus verkondigd.

Van de drie meest geliefde discipelen van de Heere Jezus is alleen de oude Johannes nog in leven. Zowel Johannes' broer Jakobus als de apostel Petrus zijn gestorven. Jakobus is op bevel van koning Heródes onthoofd; Petrus is in Rome gekruisigd. Beiden hebben als martelaar hun leven gegeven voor de Heere. Johannes ziet ernaar uit om zelf ook voor eeuwig bij God te zijn, maar er is nog werk voor hem te doen in de gemeente van Eféze.

Achter zijn schrijftafel werkt Johannes aan een belangrijk document. Hij schrijft een Evangelie. De oude apostel denkt goed na over wat hij wel en wat hij niet opschrijft. De zeven 'Ik ben'-uitspraken van de Heere Jezus mogen niet ontbreken. Ook wil Johannes zeven wonderen of tekenen beschrijven. De gelijkenissen noemt Johannes niet. Met alles wat hij opschrijft, heeft de apostel maar één doel voor ogen: "Opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam" (Joh. 20:31). Kortom: Johannes wil dat zijn lezers (gaan) geloven dat Jezus de Zoon van God is.

Binnenkomer

Lees de quote hiernaast. Ben jij het eens of oneens met deze stelling? Onderbouw je antwoord met argumenten.

Waar je het Woord brengt, daar breng je de Heere Jezus.

Zoon van God

In de christelijke gemeenten in Klein-Azië heerst onrust. Er is een groep mensen die ontkent dat de Heere Jezus Gods Zoon is. Deze ketters zeggen dat Jezus alleen mens was. De leraren van de gemeenten in Klein-Azië maken zich zorgen. Hoe kunnen zij deze dwaalleer bestrijden? Ze vragen of Johannes een Evangelie wil schrijven. Een Evangelie waarin hij, als oog- en oorgetuige van de Heere Jezus, laat zien dat Jezus écht de Zoon van God is.

Op dat verzoek gaat de oude Johannes graag in. Hij wil niets liever dan dat mensen geloven dat Jezus de Zoon van God is en in Hem het leven vinden. Johannes bereidt zich biddend voor op het schrijven van zijn Evangelie. Hij doopt zijn veer in de inkt en begint te schrijven: "In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God."

Bijbelstudievraag 1

Lees Johannes 1 vers 1-5 en 14.

- Wie bedoelt Johannes met 'het Woord'?
- Wat lees je over de Heere Jezus in vers 1-5?
- Schrijf in je eigen woorden op wat er in vers 14 staat.

Ik ben

Eeuwen voordat Johannes zijn Evangelie schrijft, ontmoet Mozes de HEERE God bij de brandende braambos. Zijn sandalen doet Mozes uit, want Gods aanwezigheid maakt de grond waarop hij staat heilig. Mozes krijgt de opdracht om naar Farao te gaan en het volk Israël uit Egypte weg te leiden. Om tegen de Israëlieten te kunnen zeggen Wie hem deze opdracht geeft, vraagt Mozes aan de HEERE wat

Zijn Naam is. De HEERE openbaart Zich aan Mozes met de Naam: 'IK BEN DIE IK BEN'. In het Hebreeuws staat hier met de naam 'JWHW', een Naam die alle Joden kennen.

In het Johannesevangelie zien we zeven keer een deel van deze Naam 'IK BEN DIE IK BEN' terugkomen. Zeven keer noemt de Heere Jezus Zichtzelf 'IK BEN'. Daarmee laat de Heere Jezus zien dat Hij God is. Hij is de Zoon van 'IK BEN DIE IK BEN'.

Bijbelstudievraag 2

In de parse kaders hieronder zie je de zeven teksten uit het Johannesevangelie waarin een 'Ik ben'-uitspraak van de Heere Jezus te vinden is.

- Zoek deze Bijbelteksten op en schrijf boven elk kader de 'Ik ben'-uitspraak van de Heere Jezus die je in deze tekst tegenkomt.
- Elke 'Ik ben'-uitspraak van de Heere Jezus laat iets zien van Wie Hij is. Schrijf onder elke vindplaats wat de Heere Jezus met deze 'Ik ben'-woorden over Zichzelf zegt.

| IK BEN | IK BEN | IK BEN | IK BEN | IK BEN | IK BEN | IK BEN |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Johannes 6 vers 35 | Johannes 8 vers 12 | Johannes 10 vers 7 | Johannes 10 vers 11 | Johannes 11 vers 25 | Johannes 14 vers 6 | Johannes 15 vers 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Tekenen

Tijdens Zijn leven op aarde heeft de Heere Jezus veel wonderen gedaan. Hij genas blinden, maakte zieken beter en wekte doden op. Veel van deze wonderen heeft Johannes met eigen ogen gezien. Als Jezus het dochtertje van Jaïrus opwekt uit de dood, stuurt Hij iedereen weg, behalve haar ouders, Petrus, Johannes en Jakobus. Van alle wonderen die de Heere Jezus voor Zijn sterven deed, schrijft de apostel er zeven op in zijn Evangelie. Johannes noemt ze geen wonderen, maar 'tekenen'. Elk wonder dat Johannes beschrijft, is een teken van de goddelijkheid van de Heere Jezus. Elk teken dat Johannes beschrijft, roept jou op tot geloof in de Zoon van God.

Bijbelstudievraag 3

De Heere Jezus doet tekenen om een extra streep te zetten onder de woorden die Hij spreekt. Het invulschema hieronder gaat over de tekenen die de Heere Jezus doet. Zoek de Bijbelgedeelten (kolom A) op en vul de zeven wonderen in waarover Johannes schrijft. Schrijf aan de rechterkant van het schema de reactie van de omstanders op, die het wonder zien óf ervan horen. Je leest hun reactie in de Bijbelteksten in kolom B. *Let op: bij het vijfde wonder staat géén reactie in de Bijbel beschreven.*

| | A | Teken | B | Reactie |
|---|---------------|-------|--------------------------------------|---------|
| 1 | Joh. 2:1-10 | | Joh. 2:11 | |
| 2 | Joh. 4:43-52 | | Joh. 4:53 | |
| 3 | Joh. 5:1-9 | | Joh. 5:16-18 | |
| 4 | Joh. 6:1-13 | | Joh. 6:14-15 | |
| 5 | Joh. 6:16-21 | | - | - |
| 6 | Joh. 9:1-7 | | Joh. 9:16, 35-38 | |
| 7 | Joh. 11:38-44 | | Joh. 11:45-46, 53 en Joh. 12:9-11 | |

Geloof en ongeloof

Nadat de Heere Jezus de blindgeborene ziende heeft gemaakt, vraagt Hij hem: 'Geloof je in de Zoon van God?' Zijn antwoord is kort, maar glashelder: 'Ik geloof, Heere!' Wat een heerlijke reactie zie je hier op het wonder dat de Heere Jezus deed. Ook veel andere Joden komen tot geloof nadat ze de woorden van Jezus horen en Zijn tekenen zien. Maar het grootste deel van de mensen die Jezus' tekenen zien, geloven niet dat Hij de Zoon van God is.

Nadat Johannes zeven tekenen van de Heere Jezus heeft opgeschreven, schrijft hij een 'slotwoord'. Hij blikt daarin terug op de drie jaren van Jezus' omwandeling op aarde. Lees maar mee...

Johannes 12

37. En hoewel Hij (de Heere Jezus) zovele tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet;
38. Opdat het woord van Jesaja, den profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd, en wien is de arm des Heeren geopenbaard?
39. Daarom konden zij niet geloven, dewijl (omdat) Jesaja wederom gezegd heeft:
40. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden, en Ik hen geneze.
41. Dit zeide Jesaja toen hij Zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.
42. Nochtans (en toch) geloofden ook zelfs velen uit de oversten in Hem; maar om der farizeeën wil beleden zij het niet, opdat zij uit de synagoge niet geworpen zouden worden.
43. Want zij hadden de eer van mensen lief, meer dan de eer van God.

Om over door te praten...

Elze en Jan lezen samen het slotwoord van Johannes. 'Ongelooflijk,' zegt Elze, 'dat veel Joden zoveel tekenen van de Heere Jezus zagen en tóch niet in Hem geloofden. Om iemand uit de doden op te kunnen wekken, móét je toch wel God zijn?' 'Nou,' zegt Jan, 'zo gemakkelijk ligt het niet hoor. In vers 39 en 40 staat dat ze niet kónden geloven, omdat God hun ogen verblind had. Ze zagen de tekenen

dus wel, maar hun hart was er blind voor. De Joden konden er dus niets aan doen, want de Heere zorgde voor hun ongeloof.'

Met wie ben jij het eens? Met Elze of met Jan? Leg je antwoord uit.

Bijbelstudievraag 4

Tot nu toe zagen we in het Johannesevangelie zeven tekenen waarmee de Heere Jezus tijdens Zijn leven laat zien dat Hij Gods Zoon is. In het Bijbelboek Johannes is nog een achtste teken te vinden. Daar gaan we naar op zoek in deze Bijbelstudievraag. Zoek alvast Johannes 2 op.

- a. Nadat Jezus de bruiloft in Kana bijgewoond heeft, gaat Hij naar Jeruzalem om het Pascha te vieren. Wat doet de Heere Jezus als Hij in de tempel komt? Zie vers 13-16.
- b. De Joden roepen de Heere Jezus ter verantwoording. Met welke vraag doen ze dat? Zie vers 18.
- c. Welk teken zal de Heere Jezus doen als antwoord op hun vraag? Zie vers 19-22.

Doel: geloof en leven

De Joden vragen op het tempelplein om een teken. De Heere Jezus geeft het hun. Van het teken dat ze krijgen, snappen ze niets. Hoe kan dat nu? 'Zesenveertig jaar heeft het geduurd om deze tempel te bouwen, en U, zult U hem in drie dagen opbouwen?' Onmogelijk! De Joden snappen niet dat de Heere Jezus met de tempel Zijn eigen lichaam bedoelt. Zijn lichaam zal aan het kruis afgebroken worden, maar na drie dagen zal het weer opgericht worden. Drie dagen na Jezus' sterven zal Hij opstaan uit de dood. Wat een wonderlijk groot teken om Zijn godheid mee te onderstrepen!

De Joden snappen niets van het teken dat de Heere Jezus geeft, maar de discipelen ook niet. In Johannes 2 vers 22 lees je: *"Als Hij opgestaan was van de doden, werden Zijn discipelen gedachtig, dat Hij dit tot hen gezegd had, en zij geloofden de Schrift, en het woord, dat Jezus gesproken had."* Nadat de Heere is opgestaan, begrijpen ze dat dit het teken is dat Hij na de tempelreiniging aan de Joden gaf.

Nadat Johannes geschreven heeft over de opstanding van de Heere Jezus, schrijft hij opnieuw een slotwoord, een soort conclusie. Lees maar mee...

Johannes 20

30. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek;
31. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods; en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam.

De Heere Jezus heeft nog veel meer tekenen gedaan dan de wonderen die we lazen in het Johannesevangelie. Maar Johannes heeft juist déze zeven tekenen opgeschreven met als doel dat jij zult geloven dat Jezus de Zoon van God is. De langverwachte Verlosser. Wie in Hem gelooft, zal leven. Eeuwig leven. Geloof jij in de Heere Jezus Christus? En zie jij ernaar uit om eeuwig met Hem te leven?

Het Johannesevangelie voor Congo

Kun jij je een leven indenken zónder Bijbel? Kun jij jezelf voorstellen dat je nog nooit van het Johannesevangelie en van de Zoon van God gehoord zou hebben?

Dát is de realiteit in Congo, een land in centraal Afrika. In Congo worden zo'n vierhonderd verschillende talen gesproken. Veel jongeren in Congo hebben geen Bijbel in hun eigen taal. Ze kunnen het Johannesevangelie niet lezen, zoals wij vanavond deden.

Dit jaar is opbrengst van de landelijke actie van de HHJO voor de helft bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers. Met het geld dat opgehaald wordt, wordt het Johannesevangelie vertaald voor verschillende taalgroepen in Congo. Eén vers vertalen kost ongeveer €15. Hoe gaan jullie geld inzamelen om de vertalers aan het werk te zetten?

