



Het belang van de Bijbel

Bijbelstudieopdracht 1

Kerngedachte

Al vanaf het begin van het Oude Testament wordt Jezus aangekondigd. Gedurende het Oude Testament worden de profetieën steeds nauwkeuriger. Als Jezus verwijst naar het Oude Testament, kunnen de Joden eigenlijk niet ontkennen dat Jezus de Messias is.

Genesis 3:15

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar Zaad; Datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult Het de verzenen vermorzelen.

In de eerste hoofdstukken van Genesis wordt de basis gelegd voor de geschiedenis van de wereld. God schiept de aarde met alle dingen erop en eromheen. Ook schiept Hij de mens. De mens valt echter voor de duivel. Daarmee is hij een vijand van God geworden. Desondanks zoekt God hem op en wil de relatie met hem vernieuwen. Daarom belooft Hij in Genesis 3 vers 15 dat Hij de duivel zal verslaan. Dat doet de Heere Jezus aan het kruis. Daar doorstaat Hij de angsten en de duisternis van de hel. Hij verslaat de duivel, de dood en de hel en zorgt zo voor verzoening met God en eeuwig leven. Iedereen die in Hem gelooft, krijgt deel aan deze verzoening en het nieuwe en eeuwige leven. Genesis 3:15 wordt ook wel de moederbelofte genoemd. Het is de eerste belofte die God geeft van het zenden van Zijn Zoon. Na deze belofte geeft God steeds meer beloften, die ook steeds nauwkeuriger worden. Zo geeft de profeet Micha aan dat Jezus in Bethlehem zal worden geboren (Micha 5:1). Ook Jesaja profeteert heel gedetailleerd over de Heere Jezus, met name over Zijn lijden en sterven.

Jesaja 53:4-7

Jesaja wordt als de belangrijkste onder de grote profeten gezien. Dat zijn Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël. Hij profeteert vanaf Jesaja 40 over de komst van en de verlossing door de Heere Jezus. Zijn lijden en sterven komt nadrukkelijk en gedetailleerd naar voren in Jesaja 53.

Hoewel moderne theologen ontkennen dat Jesaja de hoofdstukken 40 tot en met 66 zelf heeft geprofeteerd, gaat de Vroege Kerk en de gereformeerde traditie hier wel van uit. Het is voor ons mensen misschien onbegrijpelijk hoe Jesaja zo nauwkeurig over de Heere Jezus kan profeteren. Voor de Heere is echter niets onmogelijk. Hij maakt Zijn Woord bekend wanneer Hij wil en aan wie Hij wil. Op dit punt gaat het geloof boven het verstand uit.

Naar aanleiding van Jesaja 53 vers 4 tot en met 7 worden enkele opmerkingen gemaakt.

5 Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

- Jezus is verwond tijdens de laatste uren voor Zijn sterven, denk aan de geseling, de doornenkroon en de spijkers door Zijn handen en voeten; Hij heeft ontzettende pijn geleden vanwege onze zonden
- Jezus' lijden en sterven zorgen voor vrede tussen God en de mensen; Johannes duidt dit als de kern van het Evangelie (Joh. 14:27)
- Jezus zorgt voor bevrijding van de macht van de duivel, van de zonde en onze eigen begeerten en van de eeuwige straf; een ieder die in Hem gelooft heeft hier deel aan

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen.

- Iedereen keert zich van nature af van God en van Zijn wet om zelf te bepalen wat goed is en wat hij wil doen of laten; iedereen zondigt dus tegen God en tergt Hem door zijn zonden
- God de Vader heeft onze zonden en schuld op Christus geladen, zodat Hij hiervoor betaald en wij met Hem verzoend kunnen

7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.

- Jezus heeft gewillig, maar ook actief, Zijn lijden en sterven ondergaan, uit liefde voor verloren zondaren
- Jezus heeft Zich niet verdedigt tegen valse aanklachten; Hij heeft Zich niet verzet tegen pijnigingen en spot
- Jezus heeft goed van Zijn Vader gesproken (Joh. 19:11) en heeft voor degenen die Hem kruisigden gebeden (Luk. 23:34)

Bijbelstudieopdracht 2

Kerngedachte

Op verschillende plaatsen in de Bijbel geeft God aan dat Zijn Woord betrouwbaar is. Enkele van deze teksten gaan we in deze Bijbelstudieopdracht langs.

Jesaja 34:16

Zoekt in het boek des HEEREN en leest; niet één van deze zal er feilen, het een noch het ander zal men missen; want Mijn mond zelf heeft het geboden, en Zijn Geest Zelf zal ze samenbrengen.

Jesaja profeteert in hoofdstuk 34 tegen de Edomieten. Zij zullen totaal vergaan. Wilde dieren en vogels zullen er wonen. Om te benadrukken dat deze profetie werkelijkheid zal worden, zegt Jesaja dat de Edomieten alle profetieën van Jesaja eens moeten lezen. Dan zullen ze zien dat geen enkele profetie niet vervuld wordt. Dat komt omdat de HEERE ze zelf gesproken heeft. Hij heeft ook de macht om de dreigingen ten uitvoer te brengen. De Heilige Geest voert Gods macht op aarde uit. Volgens Calvijn overtuigt de Heilige Geest eveneens van de waarheid van Gods Woord. Dit is het belangrijkste bewijs van de betrouwbaarheid van de Bijbel. Enerzijds is de Heilige Geest almachtig om de wil van God uit te voeren, anderzijds is Hij gewillig om harten te winnen voor God.

2 Timotheüs 3:16-17

16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is;

17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Paulus waarschuwt Timotheüs in 2 Timotheüs 3 voor afval van het christelijk geloof in de toekomstige eeuwen. Als remedie om in deze tijden van zonden en egoïsme, van valse leer en schijnheiligheid, staande te blijven, roept Paulus op om te blijven in de leer van de Schriften (vs. 14-15). Die bevatten alles wat nodig is om zalig te worden. Ze zijn dus volledig en compleet. Bovendien hebben ze goddelijk gezag (vs. 16a). Dat geldt zowel voor het Oude als voor het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament is namelijk een nadere verklaring van het Oude Testament. Dus hoewel 'de

Schrift' in vers 16 in eerste instantie betrekking heeft op het Oude Testament, is heel de Bijbel eronder begrepen. Zie ook 2 Petrus 3 vers 16 en Openbaring 22 vers 16, 18 en 19.

Het woord 'ingegeven' heeft betrekking op de inspiratie van de Heilige Geest. Hij heeft de Bijbelschrijvers zo geleid, dat ze geen fouten hebben gemaakt bij het noteren van Gods Woord. Dit geeft de Bijbel goddelijk gezag en goddelijke kracht.

De Bijbel dient als leidraad voor de leer en ook voor het leven. Paulus zet in zijn brieven bijvoorbeeld eerst een stuk dogmatiek uiteen. Vervolgens past hij deze leerstellingen toe op de praktijk van het leven. Bovendien kan de Bijbel gebruikt worden om dwalingen en ketterijen te ontmaskeren en te veroordelen.

Door de Bijbel zo te gebruiken leer je godzalig te leven en goed toegerust het Woord verder te verspreiden. Daar gaat Paulus op door in het begin van het volgende hoofdstuk. Gods Woord moet verkondigd worden (4:1-2), ondanks tegenstand en eigenwijsheid (vs. 3-5). Door thuis te zijn in het Woord, sta je stevig in je schoenen bij de verspreiding van het Evangelie (vs. 5) en komt je boodschap overtuigend over. Jezus zal Zijn getuigen oordelen op hoe trouw ze Zijn Woord hebben verkondigd (vs. 1). Dit benadrukt de ernst van de verkondiging en verspreiding van het Evangelie.



persoonlijk **Woord** voor iedereen