



Handleiding Bijbelstudie Met al de heiligen

Bijbelstudieopdracht 1

Kerngedachte

Mensen in de Bijbel uiten hun verlangen naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk onder de heidenen. Wie zich daarvoor inzet, hoeft niet bang te zijn bij verdrukking, want de Heilige Geest staat hem bij en geeft hem de woorden in de mond.

Psalm 67

- 1 *EEN psalm, een lied, voor den opperzangmeester, op Neginôth.*
- 2 *God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.*
- 3 *Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.*
- 4 *De volken zullen U, o God, loven; de volken altemaal zullen U loven.*
- 5 *De natiën zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten in rechtmatigheid; en de natiën op de aarde, die zult Gij leiden. Sela.*
- 6 *De volken zullen U, o God, loven; de volken altemaal zullen U loven.*
- 7 *De aarde geeft haar gewas; God, onze God, zal ons zegenen.*
- 8 *God zal ons zegenen; en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.*

Psalm 67 begint met een deel de hogepriesterlijke zegen uit Numeri 6. Hij wenst heel Gods Kerk, dus niet slechts zichzelf, maar al Gods kinderen, geluk, voorspoed en Gods zegen en nabijheid. Daarbij wenst hij dat ook de heidenen delen in Gods heil. Hij hoopt dat het Evangelie van verlossing door Jezus Christus over heel de wereld verkondigd wordt. Dan zullen de heidenen God de eer toebrengen die Hij waard is. Ze zullen tot de wereldwijde Kerk behoren, tot het ene lichaam van Christus. Dan zal God hen zegenen in aards en geestelijk opzicht.

De vervulling van de wens van de dichter vinden we in het Nieuwe Testament. Jezus spreekt in Mattheüs 24 over Zijn wederkomst en de tekenen die daaraan vooraf gaan. Onder andere zal het Evangelie van Gods Koninkrijk in de hele wereld gepredikt worden (vs. 14). Als iedereen van Jezus Christus heeft gehoord, zal Hij terugkomen.

Mattheüs 10:19-20

19 *Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden wat gij spreken zult.*

20 *Want gij zijt niet die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt.*

Mattheüs 10 staat in het licht van de uitzending van de twaalf discipelen. Ze hebben een en ander van Jezus gezien en gehoord. Ze mogen nu in de dorpen en steden over Hem verkondigen. Jezus rust hen daarvoor toe in Mattheüs 10. Het getuigen van Jezus is niet gemakkelijk en stuit op onbegrip en tegenstand. De discipelen kunnen zelfs vervolgd worden en in de gevangenis terechtkomen. Ze hoeven dan niet in te zitten over wat ze zullen zeggen. Ze mogen wel nadenken over wat ze zullen zeggen en God om wijsheid bidden, maar ze hoeven er niet bezorgd over te zijn. De reden daarvoor is dat de Heilige Geest hun de woorden zal geven om te spreken. Hij is het ten diepste Die spreekt als

de discipelen zich verdedigen en van Jezus getuigen. Het is de Geest van God de Vader, Die goed voor Zijn kinderen zorgt, hen beschermt en bewaart en alles wat zij meemaken doet meewerken ten goede (Rom. 8:28). Een voorbeeld hiervan staat in Handelingen 4. Daar komt de kracht van het gebed ook naar voren, want ondanks tegenstand krijgen de apostelen op het gebed vrijmoedigheid om Gods Woord te verkondigen (Hand. 4:31).

Bijbelstudieopdracht 2

Kerngedachte

Christenen zijn allemaal één in Christus. Ze horen allemaal Zijn stem en daarom wordt het één kudde en één Herder. Dit zal volmaakt zo zijn in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde.

Johannes 10:14-16

Een beeld van de eenheid van alle christenen geeft Johannes in Johannes 10. Jezus Christus is de Goede Herder. Hij verzamelt in de wereld Zijn kudde. Al Zijn schapen kennen Hem en zijn daarom één met elkaar.

14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen en word van de Mijnen gekend.

Jezus is de Goede Herder. Hij leidt de Zijnen en zorgt voor hen. Hij kent iedere gelovige persoonlijk en iedere gelovige heeft een persoonlijke relatie met Hem.

15 Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.

De Vader en de Heere Jezus kennen elkaar volkomen. Ze hebben geen geheimen voor elkaar. Ze begrijpen elkaar ook. Ze zijn namelijk één God. Zo goed als de Vader en de Zoon elkaar kennen, zo goed kennen ze ook iedere gelovige. En zo goed als God Zijn gelovigen kent, zo goed zullen zij God kennen in de eeuwige toekomst (1 Kor. 13:12).

16 Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één Herder.

Jezus zegt dat Hij ook uitverkorenen heeft onder de heidenen. Die horen niet bij het Joodse volk. Ze zullen echter het Evangelie door de apostelen en andere verkondigers horen, zodat ze worden toegebracht tot één grote kudde, waarvan Jezus de Herder is. Talen vormen wellicht een barrière, maar maken de verspreiding van het Evangelie zeker niet onmogelijk. Christus werkt dwars door verschillende talen heen om Zijn kudde bij elkaar te brengen.

Openbaring 21:1-4

In Openbaring 20 is het oordeel over de satan en zijn aanhangers uitgesproken en voltrokken. Vervolgens komt het Nieuwe Jeruzalem uit de hemel op de nieuwe aarde. Het Nieuwe Jeruzalem is een beeld voor de volmaakte zaligheid van Gods kinderen in de eeuwigheid na het oordeel. Hier is alles volmaakt. Er is dus geen dood meer, geen pijn en moeite, en ook geen problemen om elkaar te verstaan. Iedereen die in het Nieuwe Jeruzalem is, is één, is vervuld van God Zelf en dient Hem volkomen.

1 En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

- De huidige hemel en aarde worden vernieuwd, zodat ze geschikt zijn voor het volmaakte leven van Gods kinderen in de eeuwige toekomst.

2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is.

- De naam 'Jeruzalem' duidt op de plaats waar Gods Kerk is begonnen, namelijk bij het Pinksterfeest; bovendien is dit de plaats waar de tempel stond en als we dit doortrekken is de nieuwe hemel en aarde de plaats waar God onder de Zijnen zal wonen
- De Bijbel gebruikt vaker het beeld van Christus als de Bruidegom en de Kerk als de bruid (bijv. in het Hooglied en in Psalm 45); de bruid is versierd en verheerlijkt, ontdaan van zonde, dood en kwetsbaarheid, en zo is ze eeuwig verenigd met Christus

3 En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.

- God zal in de nieuwe hemel en aarde onder Zijn kinderen wonen; ze zullen Zijn heerlijkheid en vreugde zien en ervan genieten
- God zal Zijn kinderen verlossen van al het kwade en hen voorzien van al het goede, omdat Hij hun God is

4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

- Voor Gods kinderen ligt al het kwade, lijden, verdriet en ziekte, achter hen en wacht hen eeuwige vreugde; anderzijds is de dood het enige wat voor de ongelovigen overblijft

