



Heel de wereld moet het weten

Handleiding bij de Bijbelstudie 12- over zending en evangelisatie

Bijbelgedeelte lezen voorafgaand aan de Bijbelstudie: Handelingen 8:26-40

Als je dit gedeelte gaat vertellen, kun je beter een ander gedeelte met de kinderen lezen. Dan horen ze niet twee keer hetzelfde. Kies een gedeelte over zending. Bijvoorbeeld: Mattheus 28:18-20 en Lukas 10:1-3. Deze bijbelgedeelten komen later in deze bijbelstudie ook terug.

Doel

De kinderen

- *Weten* dat de drie-enige God Zijn dienaren zendt om alle mensen, over de hele wereld, van Hem te vertellen.
- *Beseffen* dat de Heere ook ons persoonlijk roept om van Hem te getuigen.
- *Kunnen* aangeven wat zij zelf kunnen doen voor zending en evangelisatie. (Gebed en steun voor zendingen, getuigen in hun eigen omgeving)

Bij het maken van de vertelschets en Bijbelstudie is uitgegaan van deze doelen. Het werken met doelen helpt om als leidinggevende gefocust te blijven. Ook is het voor de kinderen gemakkelijker na te vertellen wat ze uit de geschiedenis geleerd hebben.

We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte ook andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om de jongeren met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.

Psalmen en liederen

Psalm 72:4,	't Rechtvaardig volk zal welig groeien
Psalm 72:5	Het woeste volk zal voor Hem knielen
Psalm 72:6	Ja, elk der vorsten zal zich buigen
Psalm 72:10	Dan zal, na zoveel gunstbewijzen
Psalm 72:11	Zijn Naam moet eeuwig' eer ontvangen
Psalm 86 : 5	Al de heid'nen door Uw handen

ZB 84	Hoe lief'lijk zijn de voeten..
ZB 111	Laat mij zijn een instrument
ZB 125	Maak ons tot een stralend licht
ZB 133	Neem mijn leven
ZB 151	Roept uit aan alle stranden

Geloofsleer

In de belijdenisgeschriften wordt de geloofsleer kernachtig weergegeven. Om meer inhoud te geven aan de doelen, kun je onderstaande delen uit de geloofsleer gebruiken in de voorbereiding:

DL 1,3	God zendt evangelieverkondigers
DL 2,5	Wat verkondigd moet worden



Exegese

Handelingen 8:26-40

Focus

De Moorman belijdt zijn geloof in Jezus Christus na het onderwijs van Filippus, die door de engel des Heeren gezonden was naar Gaza.

Omschrijving focus

Filippus was door de engel des Heeren geroepen om naar Gaza te gaan, want daar zou hij de Moorman ontmoeten die de rol van Jesaja aan het lezen was en een uitlegger nodig had. Filippus onderwees hem en verkondigde hem Jezus.

Toepassingen

- Wij hebben Christus nodig in al het werk van de kerk, de zending en de evangelisatie.
- Christus brengt de zondaar tot het Woord of het Woord tot de zondaar.
- Christus gebruikt mensen als instrumenten om het Woord aan anderen te brengen of te onderwijzen.
- De Moorman kreeg dat onderwijs en onder de werking van de Heilige Geest werd dit gezegd aan zijn ziel, zodat hij zijn geloof beleed in Jezus Christus. Zo gebruikt de Heere nog mensen als getuigen in Zijn werk met als vrucht dat mensen hun geloof in Jezus Christus belijden.

Achtergrondinformatie

In Jeruzalem lijkt het of de vijanden van het Evangelie het gewonnen hebben, want de diaken Stefanus is gestenigd. Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. Saulus verwoestte de gemeente door mannen en vrouwen in de gevangenis te brengen. Alle discipelen van Jezus werden verstrooid. Zij gingen het land door en verkondigden het Woord. Filippus komt in Samaria en werkt in die gemeente met grote zegen. Wat de duivel ten kwade dacht, werd winst voor de Kerk, want door de verspreiding van de Kerk kwamen er overal getuigen die hun mond niet konden houden en getuigden van Jezus Christus, de Zaligmaker voor verloren zondaren. De Heere zegende deze getuigenissen. De Heilige Geest werkte krachtig in Samaria. Toen de apostelen Petrus en Johannes kwamen, baden zij, dat de christenen de Heilige Geest zouden ontvangen. Zij baden en zij ontvingen de Heilige Geest, Die hen gaven gaf om te zien en te geloven wat zij in Christus ontvangen hadden en gaven om daarvan te getuigen tot anderen. De Heere is aan het werk. Dat zien we telkens weer opnieuw, want ook hier in Handelingen 8:26-40 lezen we van de opdracht aan Filippus om naar de weg die van Jeruzalem naar Gaza loopt te gaan, want daar moest de Moorman dit Evangelie horen en tot geloof komen.

Vers 26

Het was kort na Pinksteren. Door de vervolgingen waren de christenen verspreid naar de landen rondom, zoals naar Samaria. Daar werkt één van de zeven diakenen, Filippus, onder veel zegen. Daar krijgt Filippus de opdracht om naar het zuiden te gaan, op de weg die van Jeruzalem afloopt naar Gaza. Het was een weg die door de bergen liep, waar het woest was. Een ideale plaats voor rovers.

Vers 27

Deze Filippus twijfelt niet, maar gaat heen in geloofsgehoorzaamheid. Dan wordt onze aandacht getrokken met de woorden: "En ziet". Het gaat over een Moorman, die een kamerling was en een man met macht van Candacé, de koningin van de Moren. Een man die de minister van financiën was, zouden we nu zeggen. Deze man was met zijn gevolg naar Jeruzalem gekomen om God te aanbidden en te offeren. Het Griekse woord voor kamerling betekent gesnedene.

Vers 28

Deze man was een gesneden man, die in Jeruzalem niet in de tempel mocht komen omdat hij onrein was. Hij kreeg dus geen gelegenheid om God te aanbidden en te offeren. Het betekende dat hij zodoende geen vergeving van zonden kon krijgen. Het enige dat hij kon kopen, was een rol van Jesaja. Hij moest als een verloren man terugkeren naar Ethiopië. Hij moet in Ethiopië in contact gekomen zijn met de Joodse synagogen, die overal verspreid waren. De Wet werd daar gelezen, die hem overtuigd moet hebben. Alleen met al de geboden van de Farizeeërs en de



Schriftgeleerden kon hij niet zalig worden. Daar moet hij gehoord hebben van de offerdienst in Jeruzalem en hij kreeg een verlangen om naar Jeruzalem te gaan. Hij was daarvoor wekenlang op reis. Deze man neemt de weg van Jeruzalem naar Gaza die door de bergen liep, want dan wordt hij niet gestoord in het lezen. Hij zit op de wagen en leest de rol van de profeet Jesaja. Het ene hoofdstuk na het andere, maar hij begrijpt het niet. Ik denk dat hij gebeden heeft.

Vers 29

De Geest spreekt tot Filippus die onderweg was: "Ga toe, en voeg u bij deze wagen". Filippus kreeg niet alleen onderwijs waar hij heen moest, maar ook daar wat hij moest doen. Weer zien we dat Filippus geen moment aarzelt, maar gelijk in gehoorzaamheid handelt.

Vers 30

Als Filippus naar de wagen van de Moorman loopt, hoort hij hem de profeet Jesaja lezen. Filippus begint met de vraag of hij verstaat, wat hij leest. Hier wordt bedoeld of hij begrijpt wat hij leest. Filippus was één van de zeven diakenen waarvan we in Handelingen 6 lezen dat zij goede getuigenis hadden van de gemeente en vol van de Heilige Geest en wijsheid waren. Zij geloofden niet alleen in Jezus Christus, maar waren ook met vele gaven van de Heilige Geest bedeeld.

Vers 31

De Moorman komt met een vraag: "Hoe zou ik dit kunnen begrijpen als mij niet iemand onderricht?" Hij had een onderwijzer nodig en de Heilige Geest om zijn verstand te verlichten en geloof te werken. De Moorman vraagt Filippus op de wagen te komen om hem te onderwijzen.

Vers 32

De rol van de profeet Jesaja is één van de boeken van het Oude Testament van de Bijbel. De Moorman begint te lezen: "Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is voor dien, die het scheert, alzo doet Hij Zijn mond niet open." Dit wijst heen naar Jezus Christus, Die Zich wilde laten vernederen tot in de dood, opdat Hij zo betalen kon voor de zonden van de gelovigen.

Vers 33

Het staat ook in vers 33, want daar staat dat zo in Zijn vernedering Zijn oordeel is weggenomen. Zo heeft Jezus afdoende betaald voor de zonden van Zijn Kerk. Christus is opgestaan en is daarna alleen verschenen aan de gelovigen om op te varen naar de hemel om daar te zitten aan de rechterhand van de Vader en te bidden voor de Zijnen.

Vers 34

De kamerling is de Moorman. Hij antwoordt Filippus met de vraag: "Van Wie zegt de profeet dit? Spreekt hij over zichzelf of over iemand anders?"

Vers 35

Dat is het moment dat Filippus vanuit Jesaja aan de kamerling begint te verkondigen Jezus. Hier wordt mee bedoeld dat alleen Jezus de Zaligmaker is en wil zijn voor verloren zondaren, die in Hem geloven. Hij moet tot hem gesproken hebben van de val in de zonden, maar ook van de beloften die in het Oude Testament gegeven zijn, dat de Messias, Jezus, zou komen. Zelfs moet hij gesproken hebben van de Heilige Doop, die Jezus ingesteld heeft voor degenen die in Hem geloven met hun kinderen.

Vers 36

Zo reizen zij verder. Op een gegeven moment komen zij aan een zeker water. Het is daar waar de Moorman vraagt om gedoopt te worden. Op die wijze zou hij weten deel te zijn van het verbond, dat God met Abraham gesloten had. In Jeruzalem was hij uitgesloten van het verbond, omdat hij onrein was.



Vers 37

Zegt Filippus dat hij daar zo blij mee is, dat hij hem gelijk doopt? Nee, eerst gaat hij hem vragen naar zijn geloof, want dat is de voorwaarde om een volwassene te kunnen dopen. Dan belijdt deze Moorman: "Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is." Hij had gehoord in Jeruzalem dat Joden Jezus verworpen als de beloofde Messias, als de Zaligmaker.

Vers 38

Dan gebiedt Filippus te stoppen, waar zij samen het water ingaan en Filippus hem doopt. Deze Moorman mocht zijn geloof belijden. Het betekende dat hij deel was van het genadeverbond en daarom moest hij gedoopt worden. In deze doop mocht deze Moorman zien op het bloed van Christus dat ook hem gewassen had van al zijn zonden.

Vers 39

Na het dopen komen Filippus en deze Moorman weer uit het water. Dat is het moment dat de Heilige Geest Filippus wegneemt van deze Moorman, want hij zag hem niet meer. Toch reist deze Moorman zijn weg met blijdschap. De Moorman had de uitlegger niet meer nodig, want de Heilige Geest was in zijn hart, Die hem onderwees en leidde door dit leven. Hij mocht weten in Christus geborgen te zijn. Deze Moorman werd een getuige in Ethiopië. De geschiedenisboeken vertellen ons dat deze man de grondlegger is geworden voor de kerk daar.

Vers 40

Waar was Filippus? Hij werd gevonden in Azote. Dit is het vroegere Asdod, een stad in Palestina. Overal verkondigde hij het Evangelie, totdat hij in Cesarea kwam. In het bovengenoemde gedeelte vinden we de uitwerking van de grote opdracht om het Evangelie te verbreiden aan alle volken terug, want de Engel des Heeren spreekt in opdracht van God tot Filippus om die opdracht uit te voeren aan de Moorman. We kunnen zeggen dat deze man de Heere mocht vrezen en hiertoe geroepen en gezonden werd als diaken/evangelist. Het is echter niet alleen voor de ambtsdragers zoals Filippus en de andere diakenen en apostelen, maar ook voor elk die gelooft. De Moorman heeft mogen getuigen van de Zaligmaker, ook in Ethiopië. Het betekent dat de geroepen ambtsdragers een taak hebben om zending te bedrijven en evangelisatie, maar ook de gelovigen om getuige te zijn van Jezus Christus.

Lukas 10 : 1-3

Focus

Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.

Omschrijving focus

Jezus zendt zeventig mannen twee aan twee naar de dorpen om te verkondigen dat het Koninkrijk der hemelen nabij u gekomen is. Dit is ook al gebeurd in Lukas 9:1 dat Jezus Zijn twaalf discipelen de opdracht gaf om te prediken het Koninkrijk Gods en de zieken gezond te maken. Het evangelie moest gepredikt worden dat Jezus Christus nabij gekomen was, de Zaligmaker.

Toepassingen

In de eerste plaats moesten deze mannen die gekozen waren en geroepen, gezonden naar de dorpen om daar bekend te maken dat Jezus gekomen was. Zij die in het ambt staan, dienen de Heere te vrezen en geroepen te zijn voor het ambt dat zij hebben te bedienen. Het Koninkrijk der hemelen wordt aan iedereen bekend gemaakt, niemand uitgezonderd. Zij gaan twee aan twee, opdat als er één struikelt de ander hem kan oprichten. Het is opmerkelijk dat zij uitgaan als wegbereiders, als herauten. Zo dienen ook alle ambtsdragers als herauten uit te gaan om het Evangelie te verkondigen aan zondaren die gezondigd hebben.

Achtergrondinformatie

In de volheid van de tijd is Jezus geboren en hier kort nadat Hij gedoopt is door Johannes de Doper, waar God de Vader sprak: "Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Dewelke Ik Mijn welbehagen heb." De Geest Gods daalde op



Hem in gedaante van een duif. Daar begon Zijn bediening op aarde. Het boek Lukas is geschreven door Lukas, evenals het boek Handelingen. In Lukas vindt u de geschiedenis van Jezus Christus: Zijn leven, sterven en opstanding. Zo doet God de belofte vervullen dat het Evangelie verkondigd kan en zal worden aan alle volken, want in Handelingen wordt beschreven hoe het Evangelie verkondigd wordt van Jeruzalem tot aan Rome. Het land was bezet door de Romeinen. De tempel werd bestuurd door het Sanhedrin waarin de Farizeeërs, de Sadduceeën, overpriesters deelnamen, in totaal zeventig leden plus de hogepriester. Het Lukasevangelie laat zien dat het Evangelie zal uitgaan naar alle volken.

Vers 1

“Na deze” is nadat de twaalf discipelen uitgezonden waren met de opdracht om te prediken dat Jezus Christus nabij gekomen was, werden er nu nog andere zeventig uitgezonden naar de dorpen waar Jezus zou komen. Zij waren gezonden om Hem aan te kondigen en te verkondigen “dat het Koninkrijk der hemelen nabij u gekomen is”. Alleen zij die de Heere daarvoor stelde of benoemde, zijn uitgezonden. “Voor Zijn aangezicht” betekent voor Hem heen om hen te waarschuwen voor Zijn komst. Twee en twee zijn zij gezonden, zodat de een de ander kan oprichten als hij valt of de sterkere de zwakke kan oprichten.

Vers 2

Hier gaat het om de oogst die groot is, maar de klacht is dat de arbeiders weinige zijn. Er zijn vele zielen, maar de arbeiders die aan de eisen van de Heere voldoen, zijn weinig. Het werk is zwaar, want het is zoveel wat zij moeten doen, omdat de werkers weinige zijn en de zielen velen zijn. Hier wordt opgeroepen tot gebed, wat betekent dat wij het niet kunnen maken, dat wij niet willekeurig anderen kunnen opleiden. Het is een voorwaarde dat de Heere arbeiders uitstoot in Zijn oogst. Het betekent dat de Heere hen uitwerpt, dat is dat hij door de kracht van de Heilige Geest daartoe willig en bekwaam maakt en uitzendt (Kanttekening SV).

Vers 3

“Gaat henen” is een opdracht van de Heere. “Ik zend u als lammeren in het midden der wolven.” Het is niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen (Zach. 4:6b). De knechten des Heeren moeten veel verduren in het werk, waartoe zij geroepen zijn. Ofschoon het in de tijd van Jezus’ opdracht gewoon was dat men moest lijden om het geloof in Christus. In het bijzonder in de eerste drie eeuwen zijn er vele christenen als martelaar gedood alleen omdat zij in Christus geloofden. Ook nu heeft een gelovige te maken met spot en smaad en andere verdrukkingen. Joh. 16:33b zegt het zo duidelijk: “In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.”

Mattheus 28 : 18 – 20

Focus

De zendingsopdracht van Jezus aan de discipelen.

Omschrijving focus

Het gaat hier om de zendingsopdracht aan de discipelen van Jezus om het Evangelie te onderwijzen en de sacramenten te bedienen. Deze opdracht geldt ook voor alle ambtsdragers inclusief de zendingen. De gelovigen zijn hierin ook begrepen voor zover het gaat om getuige te zijn van Jezus Christus tegen onze naaste.

Achtergrondinformatie

Al in Genesis 12:3 vinden we de belofte aan Abraham dat in Abraham alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Telkens komt de belofte terug bijvoorbeeld in Jesaja 42:6, waar de HEERE beloofd heeft dat de Knecht gegeven zou worden tot een Licht der heidenen. Jezus is geboren in Bethlehem. Hij begint Zijn bediening als Hij dertig jaar is en wandelt driejaren door Israël om het Woord te verkondigen en te onderwijzen. Daarnaast heeft Jezus vele tekenen gedaan zoals doden opgewekt ten leven, blinden het gezicht gegeven, lammen en doven genezen etc. De laatste drie jaren heeft Jezus de discipelen geroepen en onderwezen. Hij heeft hen voorbereid op het werk van apostel. Jezus heeft geleden gedurende Zijn hele leven, maar in het bijzonder aan het eind van Zijn leven, is gekruisigd en gestorven. Na drie dagen is Hij opgewekt, opgestaan van de dood en verschenen aan vele gelovigen gedurende veertig dagen. Jezus heeft Zijn discipelen vóór Zijn hemelvaart in Galilea de grote opdracht



gegeven, die we vinden in dit Schriftgedeelte. Echter, eerst moesten ze wachten in Jeruzalem voordat zij met hun werk konden beginnen op de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. De Joden hadden nog maar zo kort tevoren het uitgeroepen: “Kruis Hem, kruis Hem.” De kerkelijke leiders hebben Jezus gearresteerd en door middel van Pilatus laten kruisigen. Het was voor de discipelen een bange tijd, want ook hun levens liepen gevaar. Op de eerste dag van Jezus’ opstanding zaten ze achter gesloten deuren, omdat ze bang waren voor arrestatie en ook gedood te worden.

Vers 18

De elf discipelen, zijnde de twaalf zonder Judas, waren bijeen in Galilea, toen Jezus tot hen sprak: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.” Jezus kwam tot de discipelen. Het is niet andersom. Het was op het moment dat Jezus hen de grote opdracht ging geven om al de volken te onderwijzen. Ze werden geroepen voor een onmogelijke opdracht, want ze zullen veel tegenstand ontmoeten en zij kunnen niemand zelf bekeren. Jezus gaat hen bemoedigen met: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde.” De Vader heeft die macht aan Zijn Zoon gegeven, want Christus heeft de prijs betaald. De Vader heeft Zijn kinderen verkoren, de Zoon heeft alles voor hen verworven en de Heilige Geest maakt levend en werkt geloof. Dus in het werk dat de apostelen gaan doen, mogen ze hier nog eens de bevestiging krijgen dat Jezus alle macht heeft in de hemel en op aarde. Met andere woorden: Zie niet op de omstandigheden, maar zie op Mij.

Vers 19

Hier komt dan de opdracht om heen te gaan. Ze kunnen niet thuis blijven en met de armen over elkaar wachten tot er iets gebeurt. Ze moeten erop uit. Wat moeten ze dan gaan doen? Eerst al de volken onderwijzen, Wet en Evangelie. Dus niet alleen de Joden, maar al de volken, ook Nederland. Wat meer nog? Zij hebben niet alleen te onderwijzen, maar na het onderwijs, als de mensen hun geloof mogen belijden, moeten zij ook gedoopt worden in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes. In het doopformulier vindt u de uitleg, wat het betekent. Ze moeten gedoopt worden omdat zij hun geloof beleden hebben. Het betekent dat zij die zalig gemaakt zijn, behoren tot het genadeverbond en daarom moeten zij gedoopt worden. Ze kregen ook nog een vervolgoopdracht, namelijk dat de discipelen hen moesten leren alles te onderhouden, dat Jezus hen geboden had. Het gaat dan niet alleen om hun leven, maar ook in de kerk, bijvoorbeeld hoe de liturgie behoort te zijn.

Vers 20

Pas dan komt dat de Heere de discipelen en allen die na hen komen en dit grote werk mogen doen, een belofte geeft, “dat Hij met ulieden zal zijn al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.” Om dit concreet te maken. Een dominee preekt het Woord, maar een bepaalde groep mensen probeert vernieuwingen door te voeren, die tegen het Woord zijn. De dominee krijgt kritiek en kent momenten dat hij het niet meer weet. Hier staat een bemoediging voor allen die doen wat de Heere van hen vraagt, namelijk “lerende te onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.” Dan mogen ze hun knieën buigen en hun nood aan de Heere bekend maken. De Heere zal met hen zijn en hen geven wat ze nodig hebben, ook in die strijd. Ja, maar ik twijfel zo veel. Weet dan dat er achter deze belofte “amen” staat, wat betekent dat het waar is, dat het zeker is. De Heere Zelf heeft het gezegd.

Gebedspunten voordat de kinderen naar huis gaan

- Danken
 - Dat de Heere mensen zendt om over Hem te vertellen.
 - Dat er ook zendingen naar ons land zijn gekomen en we nu iedere dag uit Gods woord mogen leren.
- Belijden
 - Dat we zo vaak niet naar Gods knechten willen luisteren.
 - Dat we vaak niet voor Gods naam willen/durven uitkomen.
 - Dat we weinig denken over degenen die de Heere niet kennen.
- Bidden
 - Om de kracht en wijsheid om Gods getuigen te zijn.
 - Voor de zendingen en evangelisten; of God hun kracht en wijsheid wil geven.
 - Om zegen op het werk van zendingen en evangelisten.



- Of de Heere meer mensen wil roepen in Zijn dienst en ons daar ook bekwaam voor wil maken.

Intro – voorafgaand aan Bijbelstudie of vertelling

Eventueel kan de praatvraag (vraag 2) uit de schets gebruikt worden als introductie bij de vertelling.

Speel een korte sketch met een medeleidinggevende en een groepje kinderen. De ene leiding heeft een nieuwtje dat hij alleen voor zichzelf wil houden, hij schrijft erover in zijn eigen dagboek en is blij in zichzelf. De andere leiding deelt het nieuwtje met een van de kinderen, die het vervolgens weer met anderen deelt enz. Bespreek met de kinderen hoe de Heere wil dat wij met Zijn evangelie (=blijde boodschap/nieuws) omgaan.

Vertelschets

Beginzin

Het is een poosje na Pinksteren. In Jeruzalem en het gebied eromheen zijn kleine christelijke gemeentes ontstaan. Ja, er zijn zelfs net buiten Israël mensen die in de Heere Jezus geloven, doordat volgelingen van de Heere Jezus moesten vluchten naar hun stad en hun mond niet konden en wilden houden over hun Messias.

In Jeruzalem

- Door de straten van Jeruzalem loopt een kleine groep mensen. In het midden loopt een donkere man in deftige kleren. Het is een belangrijke man uit het verre land Ethiopië, de minister van financiën. (Wellicht bij oudere kinderen ook vertellen: Omdat hij werkte voor de koningin was hij een eunuch, dat betekent dat hij was geopereerd zodat hij geen kinderen meer kon krijgen.)
- In zijn eigen land heeft hij gehoord van de God van Israël en de wonderen die Hij heeft gedaan. Hij is wekenlang op reis gegaan om die God te aanbidden en te offeren om meer over Hem te leren.
- De minister en zijn bedienden komen bij de tempel om te bidden. Maar ze mogen niet verder dan de voorhof van de heidenen, want de Joden vinden dat een onbesneden heiden niet aan hun openbare eredienst mag meedoen.
- *Zo zorgen de Joden ervoor dat deze heidense man niet van de God van zaligheid kon horen...en jij? Neem jij je onchristelijke vriendje mee naar de kerk of de club of vind je eigenlijk ook dat hij daar niet echt hoort?*
- Het groepje loopt verder door de straten van Jeruzalem, terug naar de wagen waarmee ze weer naar huis zullen gaan. Is nu de hele reis voor niets geweest? Nee, hij mocht niet de offers in de tempel zien, maar kocht wel een boekrol van de profeet Jesaja; een stukje van het Woord van God gaat mee naar huis! En in Zijn woord wil de Heere ons alles leren over Hemzelf en hoe we zalig kunnen worden.

In Samaria

- Ondertussen is de diaken Filippus in Samaria. Door de christenvervolging is hij hier terecht gekomen. De duivel wilde de christenen wel doden, maar juist zo kwam Filippus in deze stad van half Joodse en half heidense mensen, zodat zij ook mochten horen over de Heere Jezus.
- Plotseling komt er een engel bij Filippus en deze heeft een boodschap: "Filippus, ga naar het zuiden, naar de weg die van Jeruzalem naar beneden loopt, naar Gaza. Niet de drukke weg langs de kust, maar de woeste en eenzame weg door de bergen."
- Waarom moet Filippus nu weg, net nu zo veel Samaritanen in de Heere Jezus gaan geloven? Wat moet hij daar nu gaan doen op die eenzame weg? Filippus stelt geen vragen, maar hij staat op en gaat! *Luister jij ook zo naar de Heere als Hij iets van jou vraagt?*

Op de weg

- Op de woeste weg naar Gaza rijdt de wagen van de minister. Op de wagen zit hij hardop te lezen in zijn boekrol van Jesaja. Maar het is zo moeilijk om te begrijpen, was er maar iemand van de Joden die hem uitleg wilde geven.



- Een stukje verderop langs dezelfde weg loopt Filippus, hij ziet de deftige wagen aankomen.. En dan voelt hij dat de Heilige Geest in zijn hart zegt dat hij juist bij deze wagen moet zijn.
- Als Filippus dichterbij komt hoort hij de heidense man lezen uit Jesaja. Snel gaat hij naar hem toe en vraagt: *“Begrijpt u ook wat u leest?” Dat is belangrijk hè? Dat je als je uit de Bijbel leest, je ook begrijpt wat je leest! Daarom stuurt de Heere Filippus naar deze man toe en daarom mogen papa, mama, de juf en meester jou ook uitleggen wat er in de Bijbel staat.*
- De man laat zijn wagen stoppen en antwoordt: *“Hoe kan ik het begrijpen als er niemand is die het mij uitlegt? Wilt u bij mij op de wagen komen?”* Filippus, die juist hiervoor gekomen is, klimt bij hem op de wagen.
- De Moorman begint weer te lezen: *“Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is voor dien, die het scheert, also doet Hij Zijn mond niet open. In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen; en wie zal Zijn geslacht verhalen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen.”*
- Zijn hart en hoofd zitten vol vragen: van Wie zegt de profeet dit, van zichzelf, of van iemand anders? Wie is dat Lam?
- Filippus mag de minister alles uitleggen; wat dit stukje uit Jesaja betekent en over hoe de Heere Jezus naar de aarde is gekomen en geleden heeft als een lam en zo alle straf op de zonden heeft betaald. Over hoe Hij is opgestaan uit de dood en hoe de discipelen nu aan iedereen over Hem mogen vertellen en mogen dopen wie in Hem gelooft. *Filippus mag uitleggen wat hij eerst zelf van de Heere heeft geleerd. Vertel je anderen ook over de Heere Jezus, van Wie je zelf bent gaan houden?*
- Zo pratend rijden ze de weg verder af naar beneden tot de minister plotseling water ziet. O, hij gelooft ook in de Heere Jezus, zou hij dan ook gedoopt mogen worden? Hij vraagt het Filippus.
- Filippus zegt: *“Als je met je hele hart gelooft, dan mag dat.”* Blij antwoordt de minister: *“Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.”*
- Weer stopt de wagen. Filippus en de minister gaan het water in. Daar wordt hij gedoopt.
- Plotseling is Filippus weg, maar dat is niet erg. De minister uit Ethiopië gaat blij naar huis, want hij weet nu dat de Heere Jezus in zijn hart woont omdat Hij ook voor hem als een lam gestorven is. *Mooi hè? Want alleen als de Heere in je hart woont, kun je echt blij zijn! Ben jij ook zo blij?*

Slotzin

Zo stuurde de Heere Filippus om deze man, uit een ver land, te vertellen over de Heere Jezus. Zo stuurt de Heere ook vandaag nog knechten van Hem om het evangelie te brengen aan mensen ver weg, maar ook dichtbij! *Let dus goed op. Wie brengt God op jouw weg? God zorgt ervoor dat jij andere kinderen of volwassenen tegenkomt die Hem nog niet kennen. Doe dan net als Filippus en vertel hen van de Heere Jezus!*

Antwoorden bijbelstudie

Opricht 1 en 2 kun je ook omwisselen qua volgorde.

Opricht 1 is een verwerking van de Bijbelvertelling / van het gelezen Bijbelgedeelte.

Opricht 2 is een introductie op het thema van de schets.

Opricht 1

- a. Filippus was in Samaria. Door de christenvervolging was Filippus hier naartoe gevlucht en vervolgens heeft hij hier het Evangelie verkondigd.
- b. De engel stuurt hem naar de woeste weg van Jeruzalem naar Gaza.
- c. Op de wagen zit de Moorman, een minister van financiën van de koningin van Ethiopië.
- d. Filippus gaat de Bijbel uitleggen aan de Moorman en hem het Evangelie verkondigen.



Opdracht 2

- Deze tweede opdracht is bedoeld om de kinderen zelf na te laten denken wat ze al weten over zending. In plaats van in de schets zou je de kinderen ook in groepjes een woordspin kunnen laten maken op een groot vel papier / behang. Laat ze hun woordveld/woordspin vergelijken met de andere groepen.
- Zending komt van het werkwoord 'zenden'. In de volgende opdracht denken we hier dieper over na. Wie zendt?
- Het woord 'zenden' is voor de jongere kinderen een moeilijk, abstract woord. Het sturen van een brief heet ook wel 'verzenden' en degene die de brief stuurt is de zender.
Bij zending wordt iemand naar een ander land 'gestuurd'. Alleen, met z'n tweeën, als gezin of als groep.
- Kennen de kinderen iemand die in de zending werkt? Is er vanuit de plaatselijke kerk iemand uitgezonden? Voor welke stichting / wat voor werk? Je kunt ook denken aan medische ondersteuning, vertaalwerk, vliegende ondersteuning (MAF) ed.
Wat weten ze van hen over het land, over de taal of over het werk dat gedaan wordt?

Opdracht 3

De Heere Jezus kreeg Zijn macht van God de Vader, Die Hem naar deze wereld zond.

Toen de Heere Jezus naar de hemel ging, zond Hij de Heilige Geest.

De drie-enige God zendt mensen in deze wereld om van Hem te vertellen!

Deze mensen moeten alle volken onderwijzen en dopen.

Praat met de kinderen erover door waarom de Heere Jezus naar deze wereld is gezonden door Zijn Vader; Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, door onze val in Adam. Toen Hij terug ging naar de hemel, stuurde Hij Zijn Geest, om te werken in de harten van Zijn kinderen. De discipelen, maar ook wij, mogen/moeten dit blijde Evangelie (dat verloren mensen kunnen zalig worden) delen met andere mensen!
Iedereen die gelooft ontvangt het eeuwige leven. (Joh. 3:16)

Sta ook vast stil bij het laatste vers van Matth. 28. We kunnen het soms best moeilijk vinden om van God te vertellen aan anderen, dat vonden de discipelen waarschijnlijk ook. Daarom troostte de Heere Jezus hen met de belofte dat Hij met hen zou zijn, tot de voleinding der wereld; we hoeven het niet alleen te doen, maar Christus is met ons, wil ons kracht en wijsheid hiervoor geven. Dit vers komt ook terug bij vraag 4.

Opdracht 4

In Lukas 10 zegt de Heere Jezus dat er moeilijkheden zullen zijn in het zendingswerk; er zijn te weinig zendelingen en de mensen zullen hen kwaad willen doen.

- In vers 2 staat dat de oogst wel groot is, maar de arbeiders weinig. We moeten dus bidden of de Heere mensen wil roepen en klaar maken om over Hem te vertellen. Bidden om dominees, evangelisten, zendelingen.
- Wat zou er gebeuren als lammeren tussen wolven gaan lopen? Een wolf eet een lam op. Als je dus als lam tussen de wolven wordt gestuurd, is dit erg gevaarlijk. Zo is het voor zendelingen ook vaak gevaarlijk om voor de Naam van de Heere uit te komen. Ze kunnen hiervoor vervolgd of gedood worden.
Ook de kinderen zelf kunnen bespot of buitengesloten worden als ze over de Heere vertellen.
- Dit kunnen veel dingen zijn, laat de kinderen hun ideeën maar met elkaar delen. Te denken valt aan: vijandschap tegen de boodschap, het nog niet helemaal begrijpen van andere culturen / rituelen, heimwee naar huis, wonen in een land waarvan je de gevaren niet goed kent (dieren), het niet willen dienen van de goden die zij vereren.
- De Heere Jezus zegt hier: "En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld." De Heere Zelf zal dus voor Zijn discipelen/knechten zorgen.

Opdracht 5

Met deze opdracht maken we de stap van zending verder weg, naar evangelisatie dichterbij.

- Dat noemen we evangelisatie. Probeer op een eenvoudige wijze uit te leggen dat zending wat anders is dan evangelisatie. Zending is het bereiken van mensen / volken / stammen die nog niet bereikt zijn met het Evangelie, terwijl in landen waar het evangelie al wel gebracht is, maar waar mensen hiervan vervreemd zijn,



geëvangeliiseerd moet worden. In Nederland (ooit het Israël van het westen genoemd) wonen veel mensen die niet met de Bijbel zijn opgegroeid of hier niets (meer) van willen weten. Ook zij moeten de boodschap van redding horen!

- b. Eigen antwoord.
Wanneer doe je dat wel eens bijvoorbeeld?
- c. Denk hierbij in de eerste plaats aan mensen in je eigen omgeving: vrienden, burens, familieleden, klasgenootje, enz. Laat de kinderen het maar concreet maken voor zichzelf en namen noemen.
- d. Het is mooi om te horen wat de kinderen hier zelf over denken. Daarbij is het goed om hen erop te wijzen dat ook evangelisatie evenwichtig moet zijn, we moeten de hele lijn van de Bijbel laten horen; hoe God ons goed geschapen heeft, hoe wij in zonden zijn gevallen en eeuwige straf verdiend hebben, hoe God voor betaling heeft gezorgd en hoe je hier deel aan krijgt. In de verwerking is het idee opgenomen om een woordeloos boek te maken; een goed hulpmiddel voor de kinderen om te evangeliseren.

Opschrijven: bijvoorbeeld

- Schepper
- God geeft Zijn Zoon
- Redder van zondaren
- Is genadig / heilig / eeuwig / rechtvaardig
- In de Bijbel leer je God kennen

Eventueel kun je ook als leiding meerdere antwoorden die gezegd worden op een bord /vel papier schrijven. Laat de kinderen zelf kiezen welke zij opschrijven.

Als jij vindt dat anderen dit van God moeten weten, hóe ga je dit dan vertellen?

Dit gaan we oefenen!

Maak groepjes van 2 of 3. De een gaat vertellen over God en de Bijbel. En de ander doet alsof hij het voor het eerst hoort en er allerlei vragen over heeft.

Daarna draai je het om.

Hoe is het gegaan? Wat is mooi / makkelijk / lastig?

Rebus

De plaatjes zijn niet altijd eenvoudig, zeker niet als de kinderen de kleuren niet zien.

In plaats van gelijk het woord te zeggen, kun je ook helpen door te zeggen wat het plaatje is. Daarom hier per rij:

Deur – pan – ui – pijl – beneden – zalm – viool – dame

Messen – ei – bal – lek – mok – limoenen – zoom (inzomen op de computer) – wijn

Aarde – wiel – pin – koe – molen – vis

Uitkomst: Ieder dan die Mij belijden zal voor de
 mensen die zal Ik ook belijden voor mijn
 Vader die in de hemelen is.

(Mattheüs 10:32)

Verwerking

Het woordeloos boek

- Oefenen met het woordeloos boek.

Leer de kinderen de inhoud van het woordeloos boek. Doe het voor!

Maak of koop een groot exemplaar (A5 of A4), zodat iedereen het goed kan zien.

Daarna kunnen ze in groepjes met een miniversie bij elkaar gaan oefenen. Laat ze een plekje in de ruimte kiezen.

Uitleg van het woordeloos boek:

Duizenden, ja echt duizenden verschillende Bijbels zijn er in de wereld. Heel oude, heel dikke, zelfs één van hout, heb ik wel eens gehoord. De Bijbel wordt ook wel HET BOEK genoemd. Maar heb jij wel eens van het woordeloos BOEK gehoord? Eigenlijk is dat een Bijbel in het kort. Er zijn in het woordeloos boek maar vier bladzijden, of eigenlijk vijf, want de buitenkant doet ook mee.

Over de hele wereld is dit boek gebruikt om wat er in de Bijbel staat heel simpel uit te leggen aan mensen van verschillende talen en culturen. Gek eigenlijk, hè? Een woordeloos boek. Woordeloos betekent eigenlijk: zonder woorden. Wat heb je nou toch aan een boek zonder woorden, dat kan toch geen mens lezen? Toch wel, hoor! Want de bladzijden spreken tot ons door hun kleur. Er is een gouden bladzijde, een zwarte, een rode, een witte en een groene.



Als ik jou zou vragen: 'Wat voor kleur vind jij het mooiste?', dan zou je vast antwoorden: **'De gouden.'** En zo is het ook. De gouden bladzijde vertelt ons van een prachtig Koninkrijk en van een land waar je altijd gelukkig bent, de hemel. Ben jij niet benieuwd om te weten hoe het in de hemel is? Zit je niet vaak te denken: 'Hoe zou het zijn als je gestorven bent?' Wel, de Bijbel vertelt ons er heel veel over. In de hemel is het heel mooi. Mooiere kleuren, geluiden en vormen dan je je maar kunt voorstellen, zijn daar. "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord", staat er in Gods Woord. In de hemel zijn geen tranen meer, want God Zelf zal alle tranen afwissen. De dood zal er ook niet meer zijn, geen oorlog en geen ziekte. Niemand doet meer zonde, dus slechte dingen. In de hemel zijn straten van goud en poorten van parels. Weet je wat de Heere Jezus Zelf beloofde toen Hij nog op aarde was? *"In het huis van mijn Vader zijn veel woningen; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met Mij meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben."*

Heb je wel eens gehoord van het boek van het Leven? Daar moet je naam in staan. Iedereen die gelooft in de Heere Jezus, diens naam komt in het boek van het leven te staan.

De **zwarte** bladzijde vertelt ons van de zonde. Alle slechte dingen bij elkaar noem je zonde. Iedereen doet zonde, jij en ik. De Bijbel zegt: "Er is niemand die goed doet, zelfs niet één." Door die zonde kunnen wij niet in de hemel komen. Behalve... maar wacht, daarvan vertelt ons de rode bladzijde.

God houdt zoveel van ons, van jou en mij, dat Hij er iets op gevonden heeft om ons toch bij Zich in de hemel te krijgen. Hij zond zijn eigen lieve Zoon Jezus naar de aarde om ons te redden. De Bijbel zegt: "Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven." Jezus stierf voor ons aan het kruis en met Zijn bloed betaalde Hij voor jouw en mijn zonden. De kleur van bloed, dat is de kleur van de **rode** bladzijde.

En die **witte** bladzijde dan? Dat is een wonder. Jezus bleef niet dood, maar na drie dagen stond Hij op uit het graf, levend. Hij had immers nooit zonde gedaan en daardoor kon Hij ook niet vastgehouden worden door de dood. En wat geweldig fijn is dat, want Jezus heeft nu voor ons allemaal een eeuwig leven klaar liggen. Wil jij dat ook hebben? Een leven bij God, in de hemel, een leven dat nooit en nooit meer

ophoudt? Je mag het heel eerbiedig aan Hem vragen. Jezus zegt: “Wie tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen.”

De buitenkant van het woordeloos boek is **groen**. Groen is de kleur van nieuw leven. Van gras dat groeit, soms heel hoog. Zo mogen wij ook groeien in het geloof. Elke dag moet je een stukje uit de Bijbel of de kinderbijbel lezen, elke dag praten met Jezus en wat van je zakgeld aan de kerk geven. Zo leer je God steeds beter kennen en laat Hij je groeien en word je net als een boom, die zijn wortels diep in de bodem bij het water heeft. Een sterk kind van God, die ook anderen van deze blijde boodschap vertelt.

Vind jij ook dat het woordeloos boek een mooi verhaal vertelt?

Knutsel zelf zo'n boekje in elkaar en vertel het woordeloze verhaal door aan oma en tante en aan de buurvrouw, aan de kinderen in jouw straat en je vriendjes op school.

Het woordeloze boek (diverse formaten) met platen en uitleg is te verkrijgen bij IKEG Apeldoorn. (In het Engels: CEF)

Bron tekst: <https://www.kinderclubvoltreffer.nl/nieuwtjes/26-het-woordeloos-boek>.

Het woordeloos boek kan natuurlijk ook van gekleurde papieren gemaakt worden die op elkaar geplakt worden.

Handleiding woordeloos boek en evangelisatiebandjes (armbandjes met de kleuren) zijn te bestellen via <https://evangeliestek.nl/materiaal/1534/woordeloos-boek>.

- Een 'Bijzondere Boodschap Buidel' maken.

Op internet wordt dit een goochelzak genoemd. Dit woord past volgens ons niet echt bij evangeliseren. Maar het idee van de zak is wel mooi. Zie beschrijving.

Patroon voor woordeloosboek goochelzak



Elk hokje is 26 x 26 cm

1. Naai de gekleurde vierkanten aan elkaar als boven aangegeven.
2. Naai de uiterste gele en de groene aan elkaar vast.
3. Vouw de hele strook dubbel, waarbij A het midden is
4. Begin de strook om te vouwen, te beginnen bij groengeel, steeds weer van links naar rechts, tot het een dik vierkant is.
5. Stik de zijleugeltjes vast en uw goochelzak is klaar.
6. Vertel het evangelie door de zak telkens weer om te keren. en u zult veel verbazing oogsten





Kaart maken voor zendingen (en hun gezin)

De zendingswerkers en hun gezinnen vinden het erg fijn om post te ontvangen uit Nederland. Hierom zijn op de website www.hersteldhervormdekerk.nl adressen en verjaardagen opgenomen van de zendingswerkers: <https://www.hersteldhervormdekerk.nl/uploads/Zending/Zendingswerkers/Verjaardagenlijst.pdf>

De adresgegevens zijn als volgt: Post Malawi
P.O. Box 626, Zomba, Malawi (Central Africa)

Post Suriname
Postbus 1459, Paramaribo, Suriname

- Zorg voor blanco kaarten en allerlei materialen om deze mee te versieren. Jonge kinderen kunnen hiervoor ook kleine kleurplaatjes gebruiken.
- De kinderen maken allemaal een mooie verjaardag- of bemoedigingskaart.
- Laat de kinderen eventueel zelf de kaart schrijven en adresseren. Stuur de kaarten direct op of kies ervoor om ze in de loop van het jaar rond de verjaardagen te versturen. Houd rekening met de tijd die nodig is om de post op locatie te krijgen.

Muurkranten maken

De Hersteld Hervormde Kerk heeft zendingswerkers in verschillende gebieden van de wereld, Suriname en Malawi. Ook ondersteunt de landelijke kerk evangelisatieprojecten in Den Helder, Schiedam, Andelst-Zetten en De Bijlmer. Informeer ook bij de plaatselijke gemeente naar informatie over de projecten die ondersteund worden.

- Zorg voor posters op A1-formaat, scharen, stiften, lijm en plaatmateriaal (oude nummers 'Zicht op Zending' bijvoorbeeld).
- De kinderen maken in groepjes een muurkrant over een zending- of evangelisatieproject. Geef ze een aantal eisen mee waaraan de poster moet voldoen.
 - Vertel wat over het land/de stad (denk aan inwonersaantal, godsdienst, taal, klimaat).
 - Wie werken er als zendingswerker/evangelist? (foto / print?)
 - Wat doen zij daar?
- Als de posters af zijn, kunnen ze deze aan elkaar presenteren.

Geld verdienen

Op <https://www.hersteldhervormdekerk.nl/uploads/Zending/klusjeskaart.pdf> is een kaart te vinden, met behulp waarvan de kinderen zelf geld op kunnen halen voor de zending. Het doen van klusjes is wellicht een mooie besteding van een clubmorgen of de kinderen kunnen de kaarten mee naar huis nemen en het volgende clubmoment het geld inleveren.

Naast deze clubkaart hebben de kinderen wellicht nog wel andere mooie ideeën om geld op te halen voor de zending.

Kleurplaat maken

Zie volgende bladzijde. Bron: https://clipart.gelovenisleuk.nl/galleries/file_uploader/pdf/filippuskamerling.pdf
Schrijf er vijf woorden omheen die met zending en met het verhaal te maken hebben.

Een zending op bezoek

Is er een zending / zendingsechtpaar op verlof? Nodig hem / haar uit om de volgende keer te komen vertellen over het zendingswerk in het buitenland.

Extra verwerking voor kinderen van 6-8 jaar

Voor de kinderen van 6-8 jaar is het bijbelstudieboekje vaak te moeilijk en te veel. Voor hen is een apart A4-vel gemaakt, met één verwerking, waardoor zij aan de slag gaan met wat ze in het Bijbelverhaal gehoord hebben.

Heel de wereld moet het weten!



Opdracht 1

- Bespreek vraag 1 uit het boekje.
- Weet jij wat zending is? Schrijf/teken het rondom de wolk.



- Ken jij zelf ook zendelingen?
Vertel er eens wat over.
- Wat moet volgens jou iedereen weten over God?
Aan wie ga jij dat vertellen?

Opdracht 2

- Het is belangrijk dat wij voor zendingswerkers bidden, hun werk is soms best moeilijk. Waar wil jij voor bidden? Schrijf het in de handen.
- Wat kun jij nog meer doen voor zendingswerkers en evangelisten? Schrijf of teken het met een andere kleur erbij in het hok hierboven.

