

16+

Terug naar God

HIZKIA EN DE BEKERING VAN JUDA



BIJBELSTUDIE

Werkdocument Leidingdeel



1. Nieuwe wegen

Bijbelgedeelte

2 Koningen 18:1-12

Zingen

Psalm 21:1; Psalm 101:1, 4 en 6

Create in me a clean hart (ZB 21), Heer', Uw bloed dat reinigt mij (ZB 71)

Doel van de avond

Na deze avond...

1. weet je hoe Hizkia anders leefde dan zijn voorouders en de mensen om hem heen.
2. beseft je dat God dienen betekent dat je anders bent dan de wereld om je heen.
3. kun je beoordelen hoe "anders" jouw leven is.

Deze doelen zijn bedoeld om focus aan de avond te geven. We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om de jongeren met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.

Extra informatie voor de leiding

Focus

In het licht van Gods oordeel over de zonde wil de vrome Hizkia zijn volk terugbrengen bij de HEERE en hen leren om Hem alleen te dienen.

Omschrijving focus

Het gaat in dit gedeelte niet zozeer om de persoonlijke bekering van Hizkia, maar om een 'reformatie' die onder zijn leiding plaatsvindt. Hij vecht voor een herstel van de situatie zoals die onder koning David en Salomo was, de situatie zoals de HEERE het aan Abram beloofd had. Helaas lijkt zijn reformatiepoging onder het volk niet veel weerklank te vinden. Als snel valt men terug in de oude zonden. De gevolgen blijken later: ook Juda wordt in ballingschap weggevoerd.

Achtergrondinformatie

De geschiedenis speelt zich af in een voor Juda en Israël politiek gezien roerige tijd. De twaalf stammen zijn verdeeld in een Tien- en Tweestammenrijk, Israël en Juda. Aan het begin van de regering van Hizkia wordt het Tienstammenrijk weggevoerd. De centrale vraag is: zal dat ook met Juda gebeuren, of kunnen zij het oordeel nog ontlopen? De 'reformatie' onder Hizkia is helaas slechts tijdelijk en later zal ook Juda worden weggevoerd in ballingschap.

Exegese

Vers 1-2

Koning Hizkia leefde in een roerige tijd. Het Tienstammenrijk wordt weggevoerd en alleen het kleine koninkrijk Juda is nog over. Het is slechts een kleine rest van het ooit zo grote en machtige rijk onder koning David en Salomo. De wegvoering van het Tienstammenrijk laat zien dat God niet met zich laat spotten. De wegvoering was een direct gevolg van het volharden in de zonde, ondanks de vele waarschuwingen van de profeten. Ook Juda kan hetzelfde lot tegemoet zien als het Tienstammenrijk. In deze tijd wordt Hizkia koning. Hij is jong, slechts 25 jaar oud.



Vers 3-4

Van Hizkia wordt gezegd dat hij deed wat goed was in Gods ogen. Bijzonder, aangezien zijn vader Achaz hem zeker niet het goede voorbeeld had gegeven (zie 2 Kon. 16). Zijn vader diende de afgoden. Heel nadrukkelijk staat er over Achaz het tegenovergestelde als van Hizkia: 'hij deed niet wat recht was in de ogen des HEEREN zijns Gods, als zijn vader David'. Hizkia leek meer op zijn voorvader David dan op zijn vader Achaz. Net zoals als David diende hij de HEERE. Dit komt tot uiting in vier concrete acties: (1) hij verwijdert de offerhoogten, (2) hij vernietigt de afgodsbeelden, (3) hij hakt de aan de afgoden gewijde palen (bossen) om (4) hij vernietigt de koperen slang. Dit laatste is bijzonder en daarom wordt erbij vermeld dat hij dat deed omdat het volk het tot een afgod had gemaakt. Hizkia zuivert zo de Godsdienst van afgodische elementen. Alles wat het volk afhoudt van het dienen van God moet eruit. Niet alleen de afgodsbeelden, maar dus ook de koperen slang. Ook ons leven moet zo gezuiverd worden van alles wat God onteert.

Vers 5-6

Het dienen van de HEERE komt niet alleen tot uiting in wat hij niet meer toelaat (vers 4) maar is ook zichtbaar in wat hij wel doet. Hizkia (1) vertrouwt op de HEERE, (2) hij wijkt niet van de HEERE af en (3) hij hield de geboden van de HEERE. Hiermee wordt een leven heel dichtbij de HEERE beschreven. Hizkia diende God heel persoonlijk en dit werd zichtbaar voor zijn onderdanen. Waar velen Gods geboden in de wind sloegen, afweken van de HEERE, leeft Hizkia heel dicht bij Hem. Helaas lezen we niet dat het volk hem hierin navolgt.

Vers 7-8

Het leven dichtbij de HEERE bleef niet zonder zegeningen. Tijdens de veldtochten was de HEERE met hem. Hij toonde zich moedig in de strijd en haalt vele overwinningen. Zo worden de Filistijnen door hem verslagen en komt hij in opstand tegen de Assyriërs. Terwijl zijn vader Achaz de Assyriërs om hulp had gevraagd (2 Kon. 16:7) verbreekt hij de relatie. Dit heeft overigens tot gevolg dat Jeruzalem belegerd wordt en hij alsnog belasting moet betalen (zie 2 Kon. 17:13 en verder). In zijn strijd zien we zijn wens om politiek zelfstandig te worden: een volk dat niet door vreemde volken wordt overheerst, maar waar God Zelf de leiding heeft en waar men God kan dienen. Ofwel: een herstel van hoe God het ooit bedoeld had. Helaas blijkt het rijk al zo verzwakt en het volk al zover bij de HEERE vandaan, dat hier niets meer van terecht komt.

Vers 9-12

In deze verzen wordt de wegvoering van het Tienstammenrijk nogmaals samengevat. Het vormt de achtergrond van het gedeelte dat volgt. Zal Jeruzalem hetzelfde overkomen als Samaria? Zal Juda evenals Israël worden weggevoerd? De HEERE had gezegd dat wanneer het volk Hem zou dienen, Hij met hen zou zijn. Wanneer ze van God afvallen zou God hen straffen. Hizkia doet er alles aan om het volk bij de HEERE terug te brengen. Maar zelfs de ondergang van het Tienstammenrijk schudt het volk niet wakker. Zijn reformatie lijkt weinig weerklank te hebben en al snel te verflauwen. Later zal Jeruzalem dan ook hetzelfde lot ondergaan als Samaria. Voor die tijd zien we echter nog wel de wonderlijke tekenen van Gods genade en zegen: Hizkia geneest van een ernstige ziekte en het enorme leger van de Assyriërs wordt door een engel verslagen.



Aanwijzingen en antwoorden

Startopdracht. Zorg bij de voorbereiding voor memoblaadjes. Daag de jongeren uit om na te denken over verschillende voorbeelden: uit de Bijbel, de kerkgeschiedenis en het leven nu.

1a. Israël, het tienstammenrijk, wordt weggevoerd naar Assyrië.

b. Hiervoor zijn drie redenen: (1) Ze luisterden niet naar Gods stem, (2) Ze overtraden Gods verbond, (3) Ze luisterden niet naar Gods wet.

2a. God en Zijn Woord heeft haast geen gezag bij veel landen op de wereld en politieke wereldleiders.

b. Nederland is een land die volop seculariseert, veel gaat er tegen Gods geboden in. Denk bijvoorbeeld aan: zondagsopenstelling van winkels, abortuspraktijk en euthanasie.

c. De kerk in Nederland is volop versplinterd, dit gaat in tegen de wil van de Heere Jezus dat zij één zijn. In de kerk mogen wij onszelf ook afvragen wat wij doen met het aanbod van genade en de beloften van het Evangelie.

d. Eigen antwoord

3a. Het is moeilijk om met zonden in je familie te breken. Dit komt omdat als je breekt met zonden in je familie je alleen komt te staan. Daarnaast zegt de Heere in de Tien Geboden bij het tweede gebod dat de gevolgen van die zonde zelfs de achterkleinkinderen van de overtreder van het gebod raken. Deze zonde heeft dus invloed op het nageslacht.

b. Eigen antwoord.

c. God stopt niet bij het spreken over het straffen, maar Hij zegt er direct achteraan dat Hij barmhartig is aan duizenden dergenen die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden.

4a. Hizkia laat zien wat er allemaal voor zondigen zaken zijn gebeurd (vers 5-9). Hij wil de dienst van de HEERE herstellen (vers 10a). Op die manier gelooft Hiskia dat de hitte van Gods toorn wordt afgekeerd (vers 10b). Als dit niet gebeurd zal de Heere met nog zwaardere straffen komen.

b. Hizkia geeft twee opdrachten: (1) De Levieten moeten zichzelf reinigen, (2) Ze moeten alles wat onrein is reinigen. Zie de uitwerking hiervan in verzen 16-19.

c. Eigen antwoord. De strekking is dat Hizkia het verbond met de HEERE wil vernieuwen, zodat Zijn toorn zich van hen zal afkeren.

d. Bekering bestaat uit twee onderdelen: (1) Het wegdoen van alles wat voor de dienst van de HEERE niet kan bestaan, vers 5-9. (2) Het verbond wat de HEERE al heeft gesloten vernieuwen, vers 10. Hierbij mogen wij denken aan de beloften die gekregen is bij de Heilige Doop.

Slotopdracht. Stimuleer de jongeren om hierin écht specifiek te zijn, zodat er daadwerkelijk een bekering komt. Of zodat er mooie gesprekken komen over jongeren die persoonlijk kunnen vertellen wat er veranderd is hun leven nadat ze God leerde kennen. Hierin ligt mogelijk ook een taak voor de leiding om hierover in de gesprekken met de jongeren open te zijn over het persoonlijke leven.



Brug naar inleiding

1. Zorg ervoor dat bij het maken van de inleiding de doelen duidelijk naar voren komen zodat op die manier jongeren gaan nadenken over de manier waarop zij zich kunnen bekeren evenals Hizkia.
2. Het gevaar bij het onderwerp 'bekering' is dat er verscholen wordt achter de woorden 'dat moet de Heere doen'. Probeer vanuit Hizkia te laten zien dat bekering een daad vraagt van ons mensen. Als er dingen zijn waarvan jongeren weten dat ze niet in overeenstemming zijn met Gods Woord, worden de jongeren er toe opgeroepen om er mee te breken.
3. Het is mogelijk om aan het begin van de avond na de startopdracht één van de drie stellingen te bespreken zodat de jongeren geprikkeld worden voor de inleiding.
4. Het is goed om halverwege en aan het einde van de avond te kijken naar de doelen. Zijn we op de goede weg? Hebben we al antwoord gekregen op de doelen?

Alternatieve opdrachten

Slotopdracht: Er zijn misschien wel onderwerpen waarin de jongeren allemaal weten dat ze zich daarin zouden moeten bekeren. Het zou mooi zijn om dit dan niet 'vaag' te laten maar concreet te maken hoe je je dan kunt bekeren. Hierin moet in ieder geval de zegen van de Heere naar voren komen.



2. Terug naar God

Bijbelgedeelte

2 Kronieken 30:1-9 en 18-27

Zingen

Psalm 105:5 en 24; Psalm 135:2,7 en 8

God is getrouw (TZE 39), Amazing grace (TZE 10)

Doel van de avond

Na deze avond...

1. weet je hoe Hizkia en het volk op Gods verbond antwoorden.
2. beseft je dat het verbond van God met jou om gelovige reactie vraagt.
3. kun je op een gelovige manier op het verbond reageren.

Deze doelen zijn bedoeld om focus aan de avond te geven. We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om de jongeren met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.

Extra informatie voor de leiding

Focus

De HEERE zegent degenen die in Zijn wegen gaan en is vol genade voor een ieder die Hem zoekt.

Omschrijving focus

We zien hoe Hizkia er alles aan doet om de HEERE te dienen op de wijze die God geboden heeft. In dit gedeelte zien we hoe hij dit doet door het Pascha te vieren. Iedereen wordt genodigd om deel te nemen. Velen wijzen die nodiging af, maar wie er gehoor aan geven mogen de zegen van de HEERE ervaren. God toont Zich genadig en vol vreugde mag men samen God dienen. Bijzonder hoe de HEERE bereid is deze zondige mensen te ontvangen. Heel mooi wordt het karakter van God getekend in de brief van Hizkia. Omdat God zó is, kan en mag het volk naar de HEERE terugkeren.

Achtergrondinformatie

In de vorige Bijbelstudie ging het over koning Hizkia en zijn reformatiepoging. In dit gedeelte wordt daarop verder ingegaan. Hizkia wordt hier Jehizkia genoemd, maar het gaat om dezelfde koning. We horen hier hoe hij heel concreet de viering van het Pascha opnieuw probeert in te voeren. Te midden van alle berichten over ongeloof en tegenslag is dit een heel mooi hoofdstuk. We zien hier Gods vergevende genade schitteren. Heel even lijkt het of het weer goed komt met het volk. Helaas is het van korte duur en zal men later weer van God afvallen.

Exegese

Vers 1-4

Hizkia wil het land terugbrengen bij de HEERE. In het vorige hoofdstuk lezen we hoe hij de tempel gereinigt heeft en opnieuw ingewijd. Nu wil hij ook het Pascha opnieuw vieren. Hij wil dat feest niet alleen met zijn eigen volk vieren, maar met heel Israël. Hizkia had echter een probleem. Officieel moest het Pascha op de 14e dag van de 1ste maand worden gevierd. Op die dag waren er echter nog niet genoeg priesters geheiligd en was ook het volk nog niet in Jeruzalem verzameld. In overleg met zijn raadsheren en afgevaardigden van de inwoners van Jeruzalem besluiten



ze het te vieren op de 14e dag van de 2e maand. Deze mogelijkheid tot uitstel wordt in de wet van God toegestaan (Num. 9:9-11). Je ziet hoe Hizkia er alles aan doet om zo nauwkeurig mogelijk de wetten van God weer in te stellen.

Vers 5-6

Het besluit leidt er toe dat boodschappers op weg worden gestuurd door het hele land. Niet alleen in Juda, maar in heel het gebied wat eens tot Israël hoorde. Een deel van het Tienstammenrijk was inmiddels weggevoerd, maar velen leefden ook nog in dat gebied. Iedereen met Joodse wortels wordt door Hizkia opgeroepen om samen met hem het Pascha te eten. Hij stelt daarvoor een brief op die overal moet worden voorgelezen. We zien hier zijn wens in om het hele volk weer te verenigen rondom de dienst aan de HEERE.

Vers 6-9

In vers 6 tot 9 vinden we een afschrift van de brief die Hizkia heeft opgesteld. Je zou het tegenwoordig kunnen vergelijken met een persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst namens de koning of de minister-president. Het is een indrukwekkende brief waarin Hizkia zijn volk oproept om zich te bekeren. Als het volk zich tot God keert, zal God Zich ook weer tot hen keren en hen zegenen. Hij waarschuwt om niet net als de voorvaders de HEERE te vergeten en wijst op het oordeel van God dat de voorvaders getroffen heeft. Hij nodigt hen uit om de HEERE 'de hand te reiken' en opnieuw Hem op te zoeken in Zijn tempel. Opnieuw wijst hij op de genade en de barmhartigheid van de HEERE. Wanneer het volk naar God keert zal God hen genadig zijn, ondanks alle zonde die ze hebben gedaan. Zelfs hun familieleden zal God dan bevrijden uit de ballingschap en weer doen terugkeren. God is vol genade en bereid tot vergeving, als het volk maar naar God toe wil komen. Eigenlijk is de brief nog het best te vergelijken met een evangelisatiefolder die vol is van Gods barmhartigheid en genade voor zondaren.

Vers 10-17

De brief van de koning kan onder inwoners van het Noorden vooral op spot en hoon rekenen. De meesten lachen om de boodschap, maar sommigen geven er gehoor aan en komen naar Jeruzalem. Onder de bevolking van Juda is de reactie anders. Men geeft eensgezind gehoor aan de oproep van hun koning. Vers 12 wijdt dit heel nadrukkelijk aan de hand van God die hun hart neigde. Zo komt er een enorme menigte samen om het Pascha te vieren. Ze breken de altaren van de afgoden af en reinigen zo de stad. Daarna vieren ze samen het Pascha. De ijver van het volk had de priester beschaamd doen staan en zet hen aan om haast te maken met de reiniging. Probleem was dat veel van degenen die naar Jeruzalem waren gekomen onrein waren en daarom niet zelf het paaslam mochten slachten. De levieten slachten daarom het paaslam voor hen.

Vers 18-20

Ondanks dat de Levieten in hun plaats het paaslam slachten bleken er toch nog velen te zijn die onrein aan het Pascha hadden deelgenomen. Dit waren vooral degenen die van ver kwamen en wellicht geen tijd hadden om zich te reinigen of de voorschriften niet kenden. Onrein het Pascha eten is een zonde (Lev. 7:19-21). Eigenlijk hadden ze niet mogen deelnemen. Hizkia gaat voor hen in gebed en smeekt de HEERE om vergeving. Hij vraagt God om het hart aan te zien en hen genadig te zijn, ondanks dat er niet gehandeld is naar de letter van wet. Hoewel Hizkia nauwkeurig Gods wetten wil uitvoeren blijkt hij dus niet legalistisch te zijn en de letter van de wet boven de geest van de wet te stellen. De HEERE verhoort dit gebed en 'geneest' het volk. Hizkia had in zijn brief gesproken van Gods vergevende genade en hier zien we dit ook in de praktijk.



Vers 21-24

In deze verzen wordt het vieren van het Pascha beschreven. Zeven dagen lang vieren ze met grote vreugde feest. Met zang en muziek wordt de HEERE geprezen. We zien hier een eenheid onder de Joden zowel uit Israël als Juda, zoals men dat lang niet gezien heeft. Hizkia bemoedigt de Levieten en spreekt hen toe. Voor de Levieten was het feest ongetwijfeld ook boven alle verwachting verlopen. Zeven dagen lang looft men de HEERE. Als die zeven dagen afgelopen zijn wordt er een bijzondere beslissing genomen: men viert nog zeven dag feest. Die doet denken aan de dubbele feestweek bij de inwijding van de tempel door Salomo (2 Kron. 7:8-9). Hizkia doet grote donaties in de vorm van vele offerdieren.

Vers 25-27

In deze verzen wordt nogmaals de grote vreugde en eenheid beschreven die er heerste. Zo was het Pascha al jaren niet meer gevierd. Het deed denken aan de beste tijden onder David en Salomo. Het feest wordt afgesloten met de zegen van God. Het moet een zeer rijke en gezegende tijd geweest zijn. Een baken van rust, vrede en zegen, te midden van een roerige tijd. Helaas blijkt uit het vervolg dat het niet blijvend is.

Aanwijzingen en antwoorden

Startopdracht. Stimuleer de jongeren om niet alleen te denken, maar om ook Bijbelse argumenten hiervoor te gebruiken.

- 1a. God stelde het Pascha in bij de uittocht uit Egypte. In Exodus 12 staat de instelling van het Pascha beschreven.
- b. Het Pascha is ingesteld om (1) in gesprek te gaan met de kinderen (vers 25) en (2) de grote daden van de Heere te vertellen.
- c. Het is belangrijk om het Pascha weer te gaan vieren omdat het inzetten van de Heere Zelf is die onderhouden moet worden.

- 2a. Hizkia roept het volk tot (1) bekering (vers 6) en (2) tot het komen naar Jeruzalem (vers 8).
- b. De situatie van het volk is dat Heere vertoornd is, als ze zich bekeren dan zal de hitte van Gods toorn worden afgekeerd (vers 8).
- c. De belofte die Hizkia aan Israël en Juda geeft is dat de HEERE Zich zelf ontfermen over het twee- en tienstammenrijk en het volk dat is weggevoerd zal terug komen.

- 3a. Het is moeilijk om met zonden in je familie te breken. Dit komt omdat als je breekt met zonden in je familie je alleen komt te staan. Daarnaast zegt de Heere in de Tien Geboden bij het tweede gebod dat de gevolgen van die zonde zelfs de achterkleinkinderen van de overtreder van het gebod raken. Deze zonde heeft dus invloed op het nageslacht.
- b. In vers 6 roept Hizkia op om zich te bekering tot de HEERE, de God Abrahams, Izaks en Israëls (Jakob). In Exodus 6:1-3 worden deze namen ook genoemd en wordt er bijgeschreven dat de HEERE met hen een verbond heeft gemaakt. In vers 9 wordt geschreven wie de HEERE is, namelijk genadig en barmhartig. Zo heeft Mozes de HEERE in Exodus 34:5-7 ook aangeroepen. Hizkia grijpt dus terug op teksten van het verleden om Gods verbond in herinnering te brengen.
- c. Eigen antwoord.



c. God stopt niet bij het spreken over het straffen, maar Hij zegt er direct achteraan dat Hij barmhartig is aan duizenden dergenen die Hem liefhebben en Zijn geboden onderhouden.

4a. De Heere Jezus.

b. Het gebroken brood en de vergoten wijn zijn tekenen om terug te denken aan het lijden en sterven van Jezus Christus. Zie ook Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 75 en Kort Begrip vraag en antwoord 57.

c. Het Heilig Avondmaal is een vernieuwing van het verbond, daarin bevestigt de Heere opnieuw de woorden 'Ik voor u'. Dit geeft een verlangen om naar al de geboden van de Heere te gaan leven.

5a. De situatie bij Hizkia is zo erg dat het een groot wonder is dat de Heere nog te maken wil hebben met het volk. Hizkia roept het volk op om toch het Pascha te gaan houden, dit kan alleen omdat de HEERE zelf Zijn verbond en Zijn opdracht daartoe heeft gegeven.

b. Het eerste is dat de Israëlieten op bevel van Hizkia ook daadwerkelijk naar Jeruzalem komen om het Pascha te vieren. Het tweede is dat de Israëlieten na zeven dagen lang het Pascha te vieren, zoals is ingesteld, nog zeven dagen feest willen vieren ter ere van de HEERE.

c. Het genadeverbond is de grond waarop wij ootmoedig en vrijmoedig naar de HEERE toe mogen gaan en mogen zeggen: 'HEERE, U heeft het zelf beloofd, wilt U het om Jezus' wil ook doen?'

d. Eigen antwoord. De betekenis van de doop in de naam van de Vader is dat Hij met ons een eeuwig verbond opricht. De betekenis van de doop in de naam van de Zoon is dat wij in Christus rechtvaardig voor God gerekend worden. De betekenis van de doop in de naam van de Heilige Geest is dat Hij ons tot leden van Christus wil heiligen en het werk van Christus ons wil toe-eigenen.

e. De doop verplicht ons tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk (1) dat wij God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben met ons hele hart, met onze hele ziel en met al onze krachten. (2) Onze oude natuur doden. (3) In een nieuw leven met God wandelen.

f. Eigen antwoord. De strekking is dat hoe donker het ook is, we altijd terug mogen gaan naar de belovende God. Zoals het Doopformulier zegt: 'En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen, overmits de Doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben'.

Slotopdracht. Probeer deze schilderijen een plaats te geven in het kerkgebouw, zodat er vragen over gesteld zullen worden en er gesprek over deze avond komt.

Brug naar inleiding

1. Zorg ervoor dat bij het maken van de inleiding de doelen duidelijk naar voren zodat de jongeren aan het einde van de avond de doelen hebben behaald.

2. Bij deze avond hebben de sacramenten, Heilige Doop en Heilig Avondmaal, een plaats. Hierin kan ook ingegaan worden op de vraag waarom wij sacramenten hebben gekregen. Denk hierbij aan de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 33.



3. Het is goed om halverwege en aan het einde van de avond te kijken naar de doelen. Zijn we op de goede weg? Hebben we al antwoord gekregen op de doelen?

4. Het is goed om halverwege en aan het einde van de avond te kijken naar de doelen. Zijn we op de goede weg? Hebben we al antwoord gekregen op de doelen?

Alternatieve opdrachten

Startopdracht: Omdat bij de slotopdracht een vrij grote opdracht staat kan er voor gekozen worden om het eerste deel van de slotopdracht, het zoeken van Bijbelse voorbeelden van bekering met ondersteuning van Bijbelteksten, te doen als startopdracht.



3. Hoop op God

Bijbelgedeelte

2 Koningen 19:1-19

Zingen

Psalm 68:1 en 12, Psalm 43:1 en 5

Vaste rots van mijn behoud (TZE 101), Zalig, zalig niets te wezen (ZB 192)

Doel van de avond

Na deze avond...

1. weet je hoe Hizkia afhankelijkheid van God vormgeeft als hij in groot gevaar is.
2. beseft je dat God doelen heeft met moeilijkheden in je leven.
3. kun je God in moeilijke omstandigheden dienen door bidden en lezen in Gods woord.

Deze doelen zijn bedoeld om focus aan de avond te geven. We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om de jongeren met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.

Extra informatie voor de leiding

Focus

God regeert, Hij is machtiger dan de afgoden en laat Zich niet bespotten.

Omschrijving focus

In dit gedeelte zien we hoe de HEERE regeert en zich niet laat bespotten en onteren door Zijn vijanden. In tegenstelling tot de dode afgoden kan de levende God niet overwonnen worden. Sanherib nam het niet slechts op tegen Hizkia, maar tegen de levende God. Gods eer was in het geding en de HEERE laat Zich niet onteren. Dit is een bemoediging voor een ieder die God aan zijn kant heeft en een waarschuwing voor al Gods vijanden.

Achtergrondinformatie

Koning Sanherib staat op het punt om Jeruzalem aan te vallen. In het voorgaande hoofdstuk zendt hij boden naar koning Hizkia en het volk om hen te bedreigen. Hij vertelt dat ze geen schijn van kans maken om de oorlog te winnen en hoe de HEERE hen zeker niet zal helpen. Ze vertrouwen tevergeefs op God en kunnen zich beter overgeven. Menselijkerwijs gesproken kunnen ze ook niet tegen de enorme overmacht op. In dit hoofdstuk zien we hoe Hizkia God om hulp vraagt en hoe de HEERE reddend ingrijpt.

Exegese

Vers 1-2

Het hoofdstuk begint als de bedreigingen van koning Sanherib hebben geklonken (zie 2 Kon. 18). Hizkia scheurt zijn kleren en doet een rouwgewaad aan en gaat naar de tempel. Hij stuurt twee van zijn boden, en enkele priesters, eveneens in rouwgewaad, naar de profeet Jesaja. Hij vraagt hiermee de HEERE om raad in deze hopeloze situatie.

Vers 3-5

In deze verzen lezen we het bericht dat de boden namens Hizkia aan Jesaja moeten overbrengen. Hizkia beschrijft daarin de bedreigende situatie waarin ze zich bevinden. Hij vraagt of Jesaja tot God wil bidden en smeken op hulp.



Hij brengt hierbij als argument in dat Rabsaké, de woordvoerder van Sanherib, met zijn woorden de levende God gehoord heeft. De eer van God staat op het spel en daarom kan God dit toch niet laten gebeuren. Ook in de Psalmen zien we dat in smeekgebeden vaak de eer van God als argument wordt genoemd om in te grijpen.

Vers 6-7

Jesaja antwoordt dat Hizkia niet bang hoeft te zijn voor de woorden van de koning van Syrië. Ze hebben de HEERE Zelf gelasterd. De HEERE zal zorgen dat Sanherib hoort van een aanval op zijn eigen land en daarom zal terugkeren naar zijn land. De HEERE Zelf zal hem daar door het zwaard vellen. Jeruzalem zal gespaard worden.

Vers 8-13

De profetie van Jesaja komt uit, want wanneer Rabsaké terugkeert naar Sanherib is deze ondertussen al ergens anders heen vertrokken. Sanherib hoort dat er een leger in aantocht is. Hij wil de zaak met Hizkia daarom snel afhandelen en heeft niet de tijd voor een langdurige belegering. Opnieuw stuurt hij daarom boden naar Hizkia om hem te bedreigen. Deze moeten tegen Hizkia zeggen dat zijn God hem niet moet bedriegen door te zeggen dat Jeruzalem niet in de handen van Sanherib zal vallen. Hij somt een aantal voorbeelden op van koningen die door hem zijn veroverd. Het doel is dat Hizkia snel capituleert en de moed verliest. Opnieuw zien we hoe Sanherib het heel nadrukkelijk tegen God Zelf opneemt.

Vers 14-19

De woorden van de boodschappers van Sanherib zijn ook opgeschreven en de dreigbrieven worden aan Hizkia overhandigd. Hizkia leest ze, gaat naar de tempel en spreidt ze uit voor God. Dan gaat hij bidden. In dat gebed belijdt hij dat God de Almachtige Schepper van hemel en aarde is. Hij smeekt of de HEERE opmerkzaam wil zijn op wat er gebeurt. Hoe Sanherib de levende God heeft gehoord. Sanherib heeft inderdaad vele volken overwonnen en hun goden in het vuur geworpen, maar dit waren toch dode afgoden? Is de HEERE niet anders dan die dode afgoden? Als de HEERE nu de verlossing geeft zullen alle volken weten dat de God van Israël de levende God is!

Vers 20-37

In reactie op dit gebed stuurt de profeet Jesaja de boodschap van het gebed van Hizkia verhoord is. Het is een uitvoerig antwoord waarvan de conclusie is dat de HEERE Zelf de stad zal beschermen. De ontknoping lezen we in vers 35-37. 185.000 man uit het leger van Assur worden door een engel gedood. Later wordt ook Sanherib door zijn zonen vermoord. De Heere heeft laten zien dat Hij machtig is.

Aanwijzingen en antwoorden

Startopdracht. De startopdracht bevat vragen waarmee jongeren kunnen lopen, let hiermee in het bijzonder op als er in de levensomstandigheden van de jongeren onlangs moeilijke zaken zijn voorgevallen.

1a. De belofte van Hizkia is volgens Rabsake dat de HEERE hen zal redden (vers 32).

b. Rabsake gaat deze belofte – naar zijn idee – onderbouwt onderuit halen. Hij noemt de goden van de andere plaatsen die Sanherib al heeft weggevoerd en stelt de retorische vraag: 'Hebben zij Samaria uit mijn hand gered?', vers 33-34. En dan komt de conclusie, als die goden de andere volken niet hebben gered, zou het dan zo kunnen



zijn dat de 'HEERE Jeruzalem uit mijn hand redden zou', vers 35? Het antwoord hierop is volgens Rabsake 'nee' en daarom noemt hij de andere goden.

c. Eigen antwoord. Het is opvallend dat de Israëlieten in opdracht van de koning niet antwoorden, vers 36. Het volk lijkt niet 'bang' te zijn, want heeft Hizkia niet beloofd dat de HEERE met ze zal zijn als ze zich bekeren (zie 2 Kronieken 30:9)?

2a. In de situatie van de Israëlieten was het doel dat ze zouden capituleren en zich overgeven aan Sanherib. Dit is gevaarlijk omdat het volk bij voorbaat de strijd uit de weg was gegaan. In onze dagen is het gevaarlijk omdat daarmee het christelijk geloof één van de godsdiensten wordt. Daarmee wordt de gedachten uitgesproken: 'Je hoeft het allemaal niet zo nauw te nemen'. En dit zorgt er voor dat je de strijd niet aan gaat met de duivel, maar dat je ervoor kiest om te capituleren en je gewonnen te geven aan de duivel.

b. (1) De vraag wordt gesteld 'Waar is God? Anders zouden deze dingen toch niet gebeuren'? Deze gedachten kan aan het twijfelen zetten. (2) Het christelijk geloof is één van de godsdiensten, deze gedachten kan zorgen voor de redenering: 'Het maakt niet uit, kies iets waar je blij van wordt, het komt allemaal wel goed'. Dit zorgt er voor dat het hart van het christelijk geloof namelijk Christus compleet uit het beeld verdwijnt.

c. Eigen antwoord.

3a. Als we vanuit de geschiedenis van Hizkia moeten uitleggen wat het betekent om in Gods nabijheid te zijn kunnen wij de volgende dingen noemen: (1) Hizkia zoekt hulp van God in Gods huis (vers 14), (2) Hizkia bidt tot God (vers 15), (3) Hizkias gebed is een pleitgrond op wie de HEERE is. Voor ons betekent dit: (1) Luisteren naar Gods stem in de kerk, (2) Bidden tot God in de binnenkamer, pleitend op wie God is.

b. Hizkia scheurt in vers 1a zijn kleren en trekt een rouwkleed aan, daarmee betoont hij rouw. In dat rouwkeed gaat Hizkia naar het huis des HEEREN, vers 1b. Hij zend mannen, Eljakim, Sebna, en de oudste priesters in een rouwkleed naar Jesaja. Hizkia roept in vers 3 en 4 door middel van deze mannen Jesaja op tot gebed tot God. Hizkia gaat dus niet alleen bidden, hij vraagt ook om voorbede.

c. Eigen antwoord.

4a. Hizkia gaat in alle moeite naar God toe. Hizkia weet dat hij het zelf niet kan oplossen maar alleen God zelf.

b. Bij Hizkia zien we dat hij als koning moet handelen, maar voordat hij iets kan gaan doen wil hij eerst weten wat hij moet doen (Bidden is praten met God over de dingen die je samen met God doet).

c. Eigen antwoord.

5a. Door deze moeite heen leert God Hizkia te vertrouwen op God alleen.

b. Hizkia geloofsleven zal ongetwijfeld gegroeid zijn in de diepte. God heeft hem geleerd dat Hij antwoord op het gebed, kijk maar naar vers 20. Als Hizkia later in nood komt, omdat hij doodziek wordt, roept hij opnieuw tot God (Jesaja 38). Hij wist toen dat God hoort op het gebed.

c. Het verhaal bij de inleiding geeft het antwoord. God brengt in de nood om te leren dat nu werkelijk alles te vinden is in Hem.

Slotopdracht. Probeer deze schilderijen een plaats te geven in het kerkgebouw, zodat er vragen over gesteld zullen worden en er gesprek over deze avond komt.



Slotopdracht. Mogelijk vinden jongeren deze opdracht moeilijk. Een aantal handvatten om te bidden en Bijbel te lezen. (1) Kies een vast moment op de dag ('s ochtends en/of 's avonds), (2) Bedenk wat je wilt gaan lezen: Bijbel met dagboek, Bijbel lezen aan de hand van een Bijbelleesrooster. (3) Schrijf Bijbelteksten op die je gebed ondersteunen. Bijvoorbeeld: 2 Koningen 19:16 'O HEERE, neig Uw oor en hoor, doe, HEERE, Uw ogen open en zie'.

Brug naar inleiding

1. Zorg ervoor dat bij het maken van de inleiding de doelen duidelijk naar voren zodat de jongeren aan het einde van de avond de doelen hebben behaald.
2. Bijbellezen en gebed zijn de twee thema's waardoor Hizkia stand kon houden. Dit is ook de manier waardoor vervolgte christenen stand kunnen houden. Zoek een verhaal op over vervolgte christenen die vertellen over de kracht van Bijbellezen en bidden. Zie onder andere Open Doors en SDOK.
3. De Heere Jezus heeft ook gebeden, dit laat zien hoe belangrijk het gebed is. Laat de jongeren zoeken naar Bijbelteksten waarin het gaat over het gebed van Jezus. Denk onder andere aan het kruiswoord 'Vader in Uw handen beveel ik mijn geest' en Psalm 31:6 'In Uw hand beveel ik mijn geest'. Wat kunnen we hieruit leren?
4. Het is goed om halverwege en aan het einde van de avond te kijken naar de doelen. Zijn we op de goede weg? Hebben we al antwoord gekregen op de doelen?

Alternatieve opdrachten

Slotopdracht: Daag jongeren uit om de slotopdracht heel concreet te maken, zodat ze er direct mee aan de slag kunnen. Probeer te zorgen dat jongeren in tweetallen verantwoordelijkheid voor elkaar krijgen zodat ze samen sterk staan en ze hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan.



4. Missie ten einde?

Bijbelgedeelte

Jesaja 38:1-22

Zingen

Psalm 71:2, 10 en 11; 72:1 en 10

Ach, blijf met Uw genade (TZE 2), Als g' in nood gezeten (TZE 8)

Doel van de avond

Na deze avond...

1. weet je hoe Hizkia's missie bepaalt hoe hij aan het leven vasthoudt.
2. beseft je dat in het licht van de dood de vraag belangrijk is wat jouw leven voor zin heeft.
3. kun je aangeven welke missie jij op aarde hebt.

Deze doelen zijn bedoeld om focus aan de avond te geven. We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om de jongeren met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.

Extra informatie voor de leiding

Focus

De HEERE geeft genadetijd opdat we tot Zijn eer zullen leven.

Omschrijving focus

Hizkia krijgt nog vijftien levensjaren van de HEERE, wanneer hij op het randje van de dood ligt. We zien hier de genadetijd in die God geeft: ruim, maar niet oneindig. Hizkia brengt dit tot diepe dank aan de HEERE, maar ook tot het besef dat hij deze jaren moet gebruiken om God te dienen. Ook wij zijn geroepen de tijd die we krijgen van God, de genadetijd, te gebruiken om Hem te dienen en te loven. Ook wij moeten leven tot eer van God en elk uur dat we dat niet doen is verloren tijd.

Achtergrondinformatie

Jesaja 37-38 kent veel overeenkomsten met 2 Koningen 19-20. Het verslag in 1 Koningen 20 is wat uitgebreider, maar de lofzang van Hizkia ontbreekt daar. De uitdrukking 'in die dagen' uit vers 1 betekent dat het vooral uit Jesaja 39 niet perse direct volgt op wat een hoofdstuk eerder wordt beschreven. Het is een meer algemene uitdrukking, 'in dezelfde periode'. In het vorige hoofdstuk lasen we van de wonderlijke redding door de HEERE waarbij het leger van Sanherib door een engel wordt verslagen. Deze geschiedenis heeft waarschijnlijk daarvoor plaatsgevonden. In vers 6 wordt immers de belofte gegeven 'ik zal u redden uit de hand van de Assyriërs'.

Exegese

Vers 1-3

De ene crisis in het leven van Hizkia volgt op de andere. In dezelfde tijd dat Sanherib Jeruzalem dreigt te vernietigen wordt Hizkia ernstig ziek. Zo ziek dat genezing eigenlijk niet meer mogelijk is. Jesaja komt met een bericht van de HEERE: je zult gaan sterven! Voor Hizkia is het een diep ingrijpend bericht. Wat doet hij? Hij gaat bidden tot God! Huilend pleit hij op zijn oprechtheid richting God. Dit schijnbare pleiten op eigen goedheid komt ons wellicht vreemd



voor, maar is ook in de Psalmen te vinden. Hizkia ontkent hiermee niet dat het Gods genade is dat hij naar Zijn geboden heeft geleefd. Uit vers 17 blijkt dat hij ook diep doordrongen was van zijn eigen zondigheid en de vergeving van God. Wel wordt duidelijk dat ook onze daden voor God meetellen. Hizkia is diep geraakt door het besef dat hij moet sterven en begint enorm te huilen.

Vers 4-8

Bij monde van Jesaja antwoordde de HEERE dat Hij het gebed gehoord en de tranen gezien heeft. De HEERE belooft: (1) Hizkia mag nog 15 jaar blijven leven, (2) de stad zal gered worden van de koning van Assyrië, (3) God zal de stad beschermen. In het vorige hoofdstuk zagen we dat God deze belofte heeft gehouden. De HEERE geeft ook een teken waardoor Hizkia het zeker kan weten: de schaduw van de zonnewijzer zal tien treden achteruitgaan. Het herstel van Hizkia is symbolisch voor het herstel van Jeruzalem. Beiden krijgen nog genadetijd, maar het is wel een begrensde tijd. Ook onze tijd is begrensd en de vraag is hoe gebruiken we de tijd die God ons geeft?

Vers 9-14

In vers 9 tot 20 lezen we het gebed en lofzang van Hizkia dat hij heeft opgeschreven toen hij genezen werd. Het kan in twee delen worden opgedeeld. In het eerste deel (vers 9-14) klaagt hij zijn nood. In vers 10 beschrijft hij hoe hij voor de poorten van de dood lag. Hij dacht dat hij nooit meer naar de tempel zou kunnen gaan en van iedereen afscheid moest nemen (vers 11). Zijn ziekte en sterfbed brengt hem in een isolement. Hij vergelijkt zijn leven met een tijdelijke hutje dat afgebroken wordt of de draad van een wever die wordt doorgesneden. Hij dacht dat zijn laatste levensuur had geslagen (vers 12) en de HEERE hem zou verbrijzelen zoals een leeuw een prooi verscheurt (vers 13). In beeldende taal beschrijft hij hier hoe hij op het randje van de dood ligt. Hij wijst God aan als de verantwoordelijke die zijn leven wegneemt. Hij ziet het sterven als een strijd met God en vergelijkt God met een verscheurende leeuw. Zoals vaker in het Oude Testament zien we hier nog niets van een diep verlangen naar de hemel of de nieuwe hemel en aarde. Heel duidelijk wordt wel dat de dood de laatste vijand is. Het feit dat hij op sterven ligt maakt dat hij schreeuwt en roept. Hij kan nauwelijks meer spreken, maar kirt als een duif en piept als een vogel. Hij schreeuwt tot God om hulp. Alleen die kan hem helpen. Hij roept 'wees mijn Borg!'. Een borg is iemand die het in de rechtszaal voor je opneemt. We mogen hier een Oudtestamentische roep om Christus in lezen. Hij is het die opneemt voor verloren zondaren, Zijn eigen sterven als argument inbrengt en in die weg dode zondaren eeuwig leven schenkt.

Vers 15-17

In dit tweede deel (vers 15-20) ziet Hizkia terug op de verhoring van de HEERE. Het maakt hem sprakeloos. Hij is vol dankbaarheid vanwege Gods verhoring. De ervaring van dat bittere leed en de verhoring van zijn gebed, maakt dat hij vanaf nu anders in het leven staat. Hij neemt zich voor om weloverwogen te leven. Hizkia belijdt hoe het ware leven alleen te vinden is door te leven vanuit Gods beloften. Hij doet Hizkia leven (vers 16). De bitterheid in zijn leven, zijn ziekte, bracht hem tot het smeekgebed aan God. Het diepe dal van deze ziekte is voor hem dus tot voordeel geweest en bracht hem vrede met God. De HEERE gaf hem leven, redde hem van de dood en – nog belangrijker – wilde ook zijn zonden vergeven (vers 17). Hier zie je, wat vaker in de Bijbel te zien is, hoe God tegenslag wil gebruiken ten goede. Dit diepe besef dat zijn zonden vergeven zijn is dus niet in tegenspraak met zijn pleidooi uit vers 3.



Vers 18-19

Wie in het graf ligt kan God niet meer loven noch op Hem vertrouwen (vers 18). In tegenstelling tot de doden kunnen de levenden wel God loven en bovendien kan de levende van Gods trouw verhalen tegenover de kinderen (vers 19). Hizkia schrijft dat hij dat nu ook doet. Het leven dat God hem geeft, krijgt hij om God te loven en Zijn Naam groot te maken. Heel krachtig wordt hier samengevat waarom de mens leeft: om God te prijzen! Tegelijk geeft hij hier een reden waarom God hem redde: zodat hij de HEERE nog kan loven en prijzen.

Vers 20

Dit is de conclusie van zijn loflied: de HEERE heeft hem gered en daarom zullen we heel ons leven lofzangen zingen voor God in de tempel. Dit vers is ook de kernboodschap van dit gedeelte. Wie weet heeft van Gods reddende genade in zij leven, kan niet anders dan Hem loven en prijzen. Een leven van dankbaarheid vloeit onherroepelijk voort uit de ervaring van verlossing.

Vers 21-22

Met deze woorden wordt de geschiedenis afgerond. Kort wordt de manier waarop Hizkia genezen wordt nog beschreven en wordt verteld hoe hij om een teken had gevraagd. De verzen wijzen terug naar wat al verteld was en geven zo de verklaring van het loflied van Hizkia.

Aanwijzingen en antwoorden

Startopdracht. De startvraag plaatst voor de vraag om na te denken over de betekenis van het leven.

1a. Hizkia krijgt de opdracht in vers 1 om bevel te geven aan zijn huis omdat hij gaat sterven. Dit betekent dat Hizkia alles moet regelen om te gaan sterven. Hizkia moet zijn testament gaan maken.

b. Hizkia had nog geen troonsopvolger en daarmee kon de beloofde Messias niet geboren worden.

2a. HEERE is de Naam van de Verbondsgod, 'Ik zal zijn Die Ik zijn zal'. De HEERE heeft Hizkia vaker gered, zou Hij het dan nu niet doen?

b. Hizkia bidt niet om genezing. Hij vertelt alleen wat Hij gedaan heeft voor de dienst van God.

c. Hizkia ligt op bed, hij hoort de boodschap, draait zich om naar de muur en gaat tot God bidden.

d. Tegenwoordig is het leven af als je alles hebt gedaan wat je wilt doen, daarom maken mensen een zogenaamde bucketlist. Hizkia gaat met zijn nood naar God.

3a. Hizkia's opdracht is in ere herstellen van de dienst van God, zoals bij koning David. Naast de opdracht om de dienst van God in ere te herstellen moet Hizkia ook het volk bij de dienst van God houden.

b. Hizkia had nog geen zoon en daarmee kon de lang beloofde belofte van Genesis 3:15 niet vervuld worden. Hizkia moet nog zorgen dat de dienst van God 'beklijft', anders vergeet het volk het weer.

c. We zijn geschapen tot eer van God, denk aan Kolossenzen 1:16b, 'alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen'.

d. Eigen antwoord. Als je kunt sterven, dat is: als je gerechtvaardigd bent met God.

4a. Iemand die God looft (1) praat graag over God, (2) zingt graag over God, (3) gaat graag naar de kerk, (4) zoekt de eer van God.



b. Ja, het gezin en de kerk zijn belangrijke plaatsen om God te loven. Daarnaast is het ook belangrijk om God te loven op het werk.

c. Eigen antwoord.

5a. Eigen antwoord. Dit zal ongetwijfeld zorgen dat je de belangrijkste dingen in het leven gaat doen en de minder belangrijke zaken achter wege laat.

b. Eigen antwoord.

c. Eigen antwoord.

Slotopdracht. Mogelijk vinden jongeren deze opdracht moeilijk. Een aantal handvatten: (1) Door Gods genade verzoent zijn met God door het bloed van Jezus Christus, (2) Het afleggen van belijdenis des geloofs, (3) Het deelnemen aan het Heilig Avondmaal, (4) De mensen van wie je houdt vertellen wie Jezus voor jou is, (5) Je leven zoveel mogelijk besteden in de dienst van God.

Brug naar inleiding

1. Zorg ervoor dat bij het maken van de inleiding de doelen duidelijk naar voren zodat de jongeren aan het einde van de avond de doelen hebben behaald.

2. Tijdens de vorige avond zijn er bij de slotopdracht drie praktische tips opgeschreven om regelmatig en met vrucht te bidden en Bijbel te lezen. Blik hierop terug. Hoe gaat het? Waar lopen de jongeren tegen aan? Waarin eventueel tweetallen elkaar helpen? Merken ze verschil in hun geestelijk leven?

3. Om de jongeren aan het denken te zetten over een bucketlist is het goed mogelijk om eens een aantal zaken te noemen die mensen opschrijven en doen voor hun bucketlist. Gebruik hiervoor Google en zoek op 'bucketlist'.

4. Het is goed om halverwege en aan het einde van de avond te kijken naar de doelen. Zijn we op de goede weg? Hebben we al antwoord gekregen op de doelen?

Alternatieve opdrachten

Slotopdracht: Mogelijk zijn er in de kerkelijke gemeente mensen ernstig ziek, het is mooi om als jongeren naar aanleiding van deze avond deze mensen te bezoeken, om hen te bemoedigen vanuit Gods Woord en misschien wel te luisteren naar wat zij kunnen vertellen over hun geestelijke ervaringen.



5. Ongebroken?

Bijbelgedeelte 2 Koningen 20:12-20

Zingen Psalm 38:1 en 4; Psalm 143:1, 2 en 11

Neem mijn leven, laat het Heer' (TZE 69), O God, Die droeg ons voorgeslacht (TZE 75)

Doel van de avond

Na deze avond...

1. weet je wat de gevolgen waren dat de wil van Hizkia nog onbekeerd was.
2. beseft je hoe belangrijk het is dat Gods Geest je wil vormt.
3. kun je in praktische situaties je wil ondergeschikt maken aan Gods wil.

Deze doelen zijn bedoeld om focus aan de avond te geven. We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om de jongeren met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.

Extra informatie voor de leiding

Focus

Wie op mensen vertrouwt komt beschaamd uit, alleen de HEERE redt.

Omschrijving focus

We zien in dit gedeelte hoe Hizkia trots is op zijn rijkdom en een bondgenootschap wil sluiten met de koning van Babel. Jesaja waarschuwt hem en profeteert hoe diezelfde koning van Babel eens al zijn rijkdom zal plunderen en wegvoeren. Hizkia moet niet vertrouwen op menselijke bondgenootschappen, maar alleen op de HEERE. Hizkia vertelt hoe het oordeel nu onvermijdelijk is. Na de wonderlijke overwinning op de Assyriërs zal Juda uiteindelijk door de Babyloniërs worden weggevoerd.

Achtergrondinformatie

De uitdrukking in vers 12 'te dien tijde' betekent dat deze geschiedenis plaatsvindt direct na de wonderlijke genezing van Hizkia die in het voorgaande gedeelte beschreven is, zoals ook blijkt uit vers 12. Net als die geschiedenis vindt ook deze geschiedenis waarschijnlijk plaats voor de geschiedenis uit 2 Koningen 18-19, namelijk de bedreiging door Sanherib en zijn ondergang. Extra argument hierbij is dat Hizkia alle schatten van zijn koninkrijk toont, terwijl we in 1 Koningen 18 vers 15-17 lezen hoe hij al die schatten als afkoopsom aan Sanherib had moeten afstaan. We moeten altijd beseffen dat Bijbelschrijvers de geschiedenissen niet altijd chronologisch opschreven, zoals wij dat meestal wel doen.

Exegese

Vers 12

We lezen dat de koning van Babel brieven en geschenken naar Hizkia stuurt. Hij had gehoord van de wonderlijke genezing van Hizkia en beseft blijkbaar dat Hizkia een hogere macht aan zijn kant heeft. Het Babylonische rijk was de vijand van het Assyrische rijk en het is aannemelijk dat de koning van Babel een bondgenootschap wil sluiten met Hizkia tegen Sanherib, de koning van Assyrië. Blijkbaar ziet hij in Hizkia een sterke medestander.



Vers 13

Het lijkt erop dat Hizkia zich geveleid voelt door de brieven en geschenken van de koning van Babel. Hij wil niet voor hem onderdoen en laat daarom vol trots al zijn schatten en bezittingen zien. Niets van zijn rijkdom houdt hij achter, alles mogen ze zien. Hij wil zo tonen een waardige bondgenoot te zijn. In 2 Kron. 32:31 lezen we dat de Heere hem op deze wijze wil beproeven. We zien hoe hier de zonde van hoogmoed en trots vat krijgt op Hizkia.

Vers 14-15

De profeet Jesaja komt bij Hizkia en middels vraag en antwoord, vertelt Hizkia hem dat de gezanten uit Babel komen en hij hen al zijn schatten heeft laten zien. Hieruit spreekt dat Hizkia hen vertrouwde en een bondgenootschap wel ziet zitten. De profeet Jesaja had eerder juist gewaarschuwd tegen zulke bondgenootschappen (zie Jes. 30:1-7 en 31:1-3).

Vers 16-18

Jesaja komt met een profetie en zegt dat alle schatten eens door de koning van Babel zullen worden weggevoerd. De eeuwenoude schatten zullen geplunderd en geroofd worden door dezelfde mensen met wie Hizkia nu vriendschap wil sluiten. Ook de nakomelingen van Hizkia zullen onder de koning van Babel moeten dienen. Het is een ernstige profetie die Hizkia waarschuwt om niet op mensen te vertrouwen. Ongeveer een eeuw later is deze profetie uitgekomen.

Vers 19-21

Jesaja antwoordt dat het woord van de Heere goed is. Dit toont onderwerping. Zal hij beseft hebben dat hij verkeerd zat? We lezen hier niet van een smeekgebed. Het tweede deel van het vers lijkt niet zo zeer tot Jesaja's gericht maar tot zichzelf. Tussen beide woorden zit een stilte. Bij zichzelf zegt hij dat het vrede zal zijn gedurende zijn leven. Het lijkt erop dat Hizkia de onvermijdelijkheid van het oordeel aanvaardt, maar dankbaar is dat het voorlopig nog niet zal plaatsvinden. Sommige uitleggers duiden deze woorden positief: 'ik dank God dat het in mijn tijd vrede zal zijn!' Anderen duiden het woord juist negatief: 'Het oordeel maakt mij niet uit, zolang het in mijn tijd maar vrede is'. De eerste uitleg lijkt passender. De laatste verzen zijn een afsluiting van de Hizkia geschiedenissen waarin kort enkele wapenfeiten worden opgesomd en wordt verteld hoe hij stierf.

Aanwijzingen en antwoorden

Startopdracht. Zorg voor mogelijkheden waar de jongeren hun papertjes op kunnen hangen.

- 1a. De naam van God wordt in deze verzen niet genoemd. Dat God hier totaal niet in beeld is.
- b. Hizkia wil zijn gasten eer bewijzen door hen op een koninklijke wijze te ontvangen. Daarnaast wil Hizkia laten zien hoe rijk en machtig hij is en laat hen zijn hele schathuis en wapenhuis zien.
- c. Nee, God heeft beloofd dat Hij Hizkia en Jeruzalem vijftien jaar lang zal beschermen tegen de Assyriërs. God doet dat omwille van Zichzelf en omwille van Zijn dienaar David.

2a. Ten diepste zal het God hebben tegengestaan dat Hizkia hoogmoedig was, Hizkia had bij de houding moeten leven 'Wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen (1 Korinthe 4:7)?'



b. God laat zien dat Hij geen lust heeft aan de dood van Hizkia. Daarom wil God met hem verzoenen. 'Zeg tot hen: Zo waarachtig als Ik leef, spreekt de Heere HEERE, zo Ik lust heb in den dood des goddelozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls (Ezechiël 33:11)'?

3a. Eigen antwoord.

b. Eigen antwoord. Denk hierbij aan de geschiedenis van Saulus die op de weg naar Damascus Jezus heeft gezien, hij vraagt: 'Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal (Handelingen 9:6)'? Dit is een vraag Gods wil voor ons leven.

4a. Hizkia was een kind van God (nieuwe mens) en toch komt hier zijn oude mens weer om de hoek. Hij laat de schatten en wapens van het land zien.

b. De gevolgen van de zonde zijn zeer ernstig, alles uit Hizkia's paleis zal naar Babel gebracht worden. De nakomelingen van Hizkia zullen hovelingen worden in het paleis van de koning van Babel.

c. De oude mens had in deze geschiedenis tegen dit oordeel in gegaan, toch zien we hierin de nieuwe mens, want Hizkia keurt het oordeel van God goed. Daarnaast zegt Jesaja tot troost van Hizkia dat dit niet in zijn dagen zal gebeuren maar als hij gestorven zal zijn.

5a. Eigen antwoord. God laat de zonden vaak gebeuren, toch zegt Hij in Zijn Woord: 'want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere (Romeinen 12:19b)'. De Heere komt op de zonde terug.

b. Eigen antwoord.

c. Eigen antwoord. Voor het buigen onder Gods oordeel is de genade van de Heere Jezus nodig.

Slotopdracht. Een denkrichting bij de drie casussen.

a. (1) God vraagt van ons om Hem te zoeken, de persoon zegt 'Ik ben te druk'. (2) Eigen antwoord. (3) Met het gebed: 'Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed'.

b. (1) God zegt dat je met iemand die de Heere kent door het leven moet gaan, de persoon vindt degene met wie ze verkering heeft leuk. (2) Eigen antwoord. (3) Met het gebed: 'Heere, maak mij Uwe wegen door Uw Woord en Geest bekend'.

c. (1) God vraagt om tijd voor Hem vrij te maken, de persoon zegt 'Ik heb een geweldige baan'. (2) Eigen antwoord. (3) 'Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid'.

Brug naar inleiding

1. Zorg ervoor dat bij het maken van de inleiding de doelen duidelijk naar voren zodat de jongeren aan het einde van de avond de doelen hebben behaald.

2. Bespreek met de jongeren hoe het komt dat er een grote kloof zit tussen wat zij willen en wat God wil.

3. Bespreek met de jongeren hoe het komt dat we zo vaak zien dat we niet naar Gods wil leven.

4. Het is goed om halverwege en aan het einde van de avond te kijken naar de doelen. Zijn we op de goede weg? Hebben we al antwoord gekregen op de doelen?



Alternatieve opdrachten

Slotopdracht: Vijf avonden lang is er stil gestaan bij het leven van Hizkia. Maak vijf groepen en laat de jongeren de oogst van iedere avond in één prikkelende zin opschrijven op een A3-vel.