

ZICHT OP DE KERK

22
—
13

KERKBLAD VAN DE
HERSTELD HERVORMDE KERK



Het gaat goed

In verband met de zomerperiode
verschijnt de volgende uitgave
over 3 weken (D.V. 24 juli).

CHRISTEN ZIJN IN HET
DAGELIJKS LEVEN
DIAKENEN OP ZEE

VAN DE SYNODETAFEL
VERSLAG
SYNODEVERGADERING

Leer uit je hoofd:

En Petrus zeide: Zilver en goud niet, maar hetgeen ik heb, dat u: In den Naam van Jezus Christus Nazaréner, sta op en wan-

Handelingen 3 vers 6

Kinderen



Stop en wandel!

Lees in je Bijbel:

Handelingen 3:1-10

Misschien ken jij iemand die in een rolstoel zit. Of misschien kun jij, die dit leest, zelf niet lopen. Dat is heel erg! In Handelingen 3 wordt hij een kreupel genoemd. Deze man, die met verlamde benen geboren is, wordt elke dag bij de tempel gebracht. Elke dag zit hij daar bij de Schone Poort te bedelen.

Petrus dan. De kreupele man kijkt hoopvol omhoog. Krijgt hij nu iets bijzonders? Maar Petrus geeft hem geen geld of andere waardevolle spullen. Zilveren goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u: In den Naam van Jezus Christus den Nazaréner, sta op en wandel', klinkt het. Petrus grijpt de man bij de rechterhand en helpt

Petrus ziet de verbazing op de gezichten van de mensen. Ze komen allemaal om Petrus en Johannes heen staan in het voorhof van de tempel. 'Waarom zijn jullie zo verbaasd?' vraagt hij aan het volk.



Een pelgrimslied voor onderweg

Klaar om op reis te gaan?

De Psalmen 120 t/m 134 hebben allemaal het opschrift 'pelgrimslied' en zijn waarschijnlijk tijdens pelgrimsstochten gezongen. Een christen wordt ook vergeleken met een pelgrim.

In deze 8-delige serie nemen verschillende jeugdwerkadviseurs jou mee in wat je allemaal van deze Psalmen kunt leren. Pak je Bijbelbijl of print het gedeelte uit op onze website. Verzamel stiften en een pen en doe mee.

In de komende drie nummers van *Zicht op de kerk* vind je een aantal delen uit deze serie. Volg ons op Instagram, daar vind je de rest van de nummers.



Deze vind je ook op onze website, www.hhjo.nl/blogs



hhjo
Een pelgrimslied voor onderweg

Laat weten welke inzichten en vragen jij nog bij het gedeelte hebt opgeschreven. Misschien kunnen we elkaar helpen door antwoord te zoeken op de vragen die je hebt en je kunt anderen bemoedigen door jouw inzichten te delen.

Wil jij een getuigenis delen over jouw ervaring met de thema's uit de pelgrimsliederen? Deel je verhaal via de chat van ons Instagramkanaal.



Deel 1 / Vers 1b-3:
Vertrouwen op
de HEERE

Deze psalm bestaat uit three delen:

PSALM 125

Deze Psalm is een pelgrimslied, en werd door pelgrims gezongen op weg naar Jeruzalem. Wat zij zingen met vers 2, zien ze letterlijk om zich heen!

1 EEN lied Hammaäloth.
Die op den HEERE vertrouwen,
zijn als de berg Sion, die niet wankelt,
maar blijft in eeuwigheid.

Sion en Jeruzalem
betekenen hetzelfde
in de Bijbel

Hiermee wordt
een vijandige
overheersing
bedoeld

In deze psalm sprekt de dichter zijn vertrouwen op de HEERE uit. We weten niet wie de dichter is, niet waar meer dit lied geschreven is.

Dit woordje geeft een vergelijking aan:
net zoals de bergen de stad Jeruzalem omringen, zo omringt de Heere Zijn volk

2 Rondom Jeruzalem zijn bergen;
also is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in der eeuwigheid.

3 Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken tot onrecht.

Deel 2 / Vers 4 en 5:
Smeekgebed of God uwl rechtva

4 HEERE, doe den goeden wel,
en dengenen die oproecht zijn in hun harten.

Dit woordje