

# Veilig door het Lam

- verwerkingen voor kinderen -



## Het lam in de Bijbel

- Bekijk en bespreek het schilderij hierboven  
*(Je kunt hem ook op je scherm zetten om het groter te zien. Google op schilderij Lam Zurbarán)*
  - Wat zie je? Vertel zoveel mogelijk details.
  - Waarom zou het schaap vastgebonden zijn aan zijn poten?
  - Waar denk jij aan als je dit schilderij ziet?
- Welke geschiedenissen uit de Bijbel ken jij over een lam of schaap? Noem er om de beurt één. Hoeveer komen jullie?
- Toen het volk Israël in Egypte zat en de farao hen niet wilde laten vertrekken, heeft God het land gestraft met tien plagen. Je kunt er vast wel een paar noemen. Na de 9<sup>e</sup> plaag van Drie dagen dikke duisternis kreeg elke familie de opdracht om een lam te nemen. Dit lam moest helemaal gaaf en gezond zijn en 1 jaar oud. Lees in Exodus 12:7 wat ze na het slachten van dit lam moesten doen.

Exodus 12:7

En zij zullen van het bloed nemen, en strijken het aan de beide zijposten, en aan den bovendorpel, aan de huizen, in welke zij het eten zullen.

Zie je het al voor je? Wat zijn ze aan het doen?

- In die nacht laat God de tiende plaag over Egypte komen. Elke eerstgeborene moet sterven. Rijk of arm maakt niet uit. In elk huis is er verdriet. Ook heel veel dieren worden gedood. Wat is deze straf erg. En de Israëlieten? Misschien waren ze wel bang. Zou... Maar dan kon de vader zeggen: 'bij ons zal het verdriet niet komen. Want het bloed is op de deur gesmeerd.'

Lees wat God gezegd heeft (Exodus 12:13):

En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt;  
wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan;  
en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal.

Achter het bloed ben je vrij en ben je veilig.  
Door het bloed van het lam ben je gered en in veiligheid.



Heb je lego of duplo? Bouw vier muren met ergens een opening of deur.  
Pak een schaap. Vertel wat ze met het schaap moesten doen.  
Pak een paar poppetjes. Waar zijn ze veilig? Zet ze op die plek.  
Geef je huis een mooie plek. Zo kun je deze week nog een keer aan het verhaal denken.

- Aan het begin van het Nieuwe Testament lees je over Johannes de Doper. Hij preekt bij de Jordaan. Als hij Jezus naar hem toe ziet komen, zegt hij:

Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! (Johannes 1:29)

- Hoe noemt Johannes de Heere Jezus?
- Wat neemt de Heere Jezus weg?

- Het volk Israël in Egypte wist het:  
Achter het bloed ben je vrij en ben je veilig.  
Door het bloed van het lam ben je gered en in veiligheid.

Hoe passen deze zinnen ook bij de Heere Jezus, het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt?

- Lees met elkaar hardop twee keer deze tekst:  
Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Joh. 1:7)

## Zingen over het Lam

- Luister en zing het lied van het kinderappel. Misschien heb je het op club al een stukje geleerd. De tekst kun je downloaden en uitprinten zodat je het elke dag tot Goede Vrijdag (en daarna) kunt zingen. Je zult merken dat je al snel een groot gedeelte kent.  
<https://www.hhjo.nl/activiteiten/kinderappel>

Jezus, U bent verheven. U kwam en gaf Uw leven.  
En zie, U bent het ware Lam, Die alle schuld zo op U nam.

Kom, zing dit lied van het heilig Lam. En juich en zing met alle stam:  
Het Lam is groot, vol heerlijkheid. Aanbid! Loof Hem in eeuwigheid!

## Naar buiten!

- Er zijn al veel lammetjes geboren.  
Ga met elkaar naar een schuur of weiland waar schapen met lammetjes lopen.
  - Kijk... hoe de lammetjes bezig zijn.
  - Denk... aan geschiedenissen uit de Bijbel over een lam
  - Vertel... elkaar de tekst. Zie het Lam Gods, dat ....
  - Zing... een stukje van het lied.  
‘...En zie, U bent het ware Lam....’

## Kleurwedstrijd

- Heb je de kleurplaat van het kinderappel al gekleurd? Daar gaat het ook over het verhaal van het bloed dat aan de deurposten gemeerd wordt.  
Het kinderappel gaat jammer genoeg niet door dit jaar. Maar de kleurwedstrijd wel!

Op [www.hhjo.nl/corona/voor-jou/kleurwedstrijd](http://www.hhjo.nl/corona/voor-jou/kleurwedstrijd) lees je hoe jij mee kunt doen. Ook kun je hier de kleurplaat downloaden.

- Er zijn veel mensen eenzaam in deze tijd. Verras iemand met jouw kleurplaat.  
Met deze plaat vertel je ook hen: Door het bloed van het Lam bent u veilig.

## Puzzel

- Zoek Exodus 12 op voor de eerste drie vragen.  
Lees vers 3 Welk dier moeten de Israëlieten nemen?
- Lees vers 7 Dit moeten ze op de deurposten smeren.
- Lees vers 13 Als Ik bloed zie zal Ik ...
- Welke profeet zegt: 'Als een lam werd Hij ter slachting geleid'  
(De Moorman leest uit deze boekrol toen Filippus naast zijn wagen loopt.)
- De tekst van deze profeet gaat verder:  
als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders,  
alzo deed Hij Zijn mond niet open.  
Voor welke stadhouder heeft de Heere Jezus Zijn mond niet opengedaan? (Mattheüs 27:14)
- In 1 Petrus 1:19 staat: U bent verlost door het dierbaar bloed van Christus,  
als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam.  
Als je bent verlost, ben je z....
- Welk woord past bij de Heere Jezus? Martelaar of Middelaar
- Genade = niet v..... en toch gekregen.
- Hoe noemen we de dag waarop we het sterven van de Heere Jezus herdenken?



### Oplossing

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Bespreek de oplossing.

- Heb jij dit nodig?
- Waarvan? Noem er vijf.
- Kan dit?  
Waardoor of door Wie?
- Hoe kun jij het krijgen?

## Kaartjesspel

Print de volgende bladzijde uit en knip de kaartjes los.

Er zijn diverse mogelijkheden met deze kaartjes. Kies wat bij de leeftijd past.

- Bij welke geschiedenissen uit de Bijbel horen deze plaatjes?  
Neem om de beurt een kaartje en noem het Bijbelverhaal.
- In welke volgorde staan deze geschiedenissen in de Bijbel?  
Leg de kaartjes in de goede volgorde en vertel welk Bijbelverhaal erbij past.
- Welke tekst past bij welk plaatje?  
Knip de teksten hieronder los. Leg de tekst bij het juiste kaartje.
- Wat heeft het plaatje met de Heere Jezus te maken?  
Neem om de beurt een kaartje en vertel wat Jezus doet.  
En / of vertel bij het kaartje wat het werk van de Heere Jezus voor jouw persoonlijk betekent.

De dood van de Heere gedenken totdat Hij terugkomt	Zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden
God geeft Zijn Zoon uit liefde	Door het bloed van Jezus Christus ben je veilig
Sterven in plaats van een ander	De Heere Jezus heeft de dood overwonnen.
Ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zal ophouden	Jezus ondergaat spot en smaad

