

16+

Volhard in het geloof

DWARS DOOR LIJDEN EN MOEITE HEEN



BIJBELSTUDIE



1. Verheugd in de komende zaligheid

Bijbelgedeelte 1 Petrus 1

Zingen Ps. 17:2, 7 en 8; Ps. 73:13 en 14; Ps. 56: 2 en 4, Gz. 6

O, God Die droeg ons voorgeslacht (TZE 75); Amazing Grace (TZE 10) ; Dankt, Dankt nu allen God (TZE 17); Christus, onze Heer' verrees (ZB 22)

Doel van de avond

Na deze avond...

1. *weet* je dat je verheugd mag zijn over de zaligheid die komt.
2. *beseft* je dat we vreemdelingen zijn op aarde en dat het nodig is heilig te leven.
3. *kun* je je staande houden ten tijde van beproeving.

Deze doelen zijn bedoeld om focus aan de avond te geven. We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om de jongeren met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.

Extra informatie voor de leiding

Focus

Het gaat om het wedergeboren worden 'tot een levende Hoop'.

Omschrijving focus

De levende Hoop wordt als een onverwelkelijke erfenis bewaard in de Hemel.

Het lijden in deze tegenwoordige wereld is tot eer van God. Het geloof wordt namelijk beproefd en gezuiverd.

De kracht van God zal ons bewaren in deze wereld, door het gelovig zicht hebben op de Hoop; de Heere Jezus.

Exegese

De exegese van dit gedeelte valt uiteen in de volgende kleinere teksteinheden.

Vers 1-2: Intro en adressering. Tot wie richt Petrus zich? En hoe staan de zaken ervoor?

Vers 3-9: Uiteenzetting dat de levende Hoop al onze aardse beproevingen te boven gaat.

Vers 10-12: Aansluiting bij het Oude Testament. Zelfs de engelen zijn begerig om dit geheim in te zien.



Vers 1-2

De vreemdelingen aan wie Petrus schrijft zijn christenen. Sommigen menen dat Petrus aan christenen uit de Joden schrijft, maar dit is niet waarschijnlijk (vgl. 1 Petr. 4:3). Op <http://www.bijbelseplaatsen.nl/kaarten/> is een kaart te vinden, waarop staat waar Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië lagen. Het is een deel van het huidige Turkije. Petrus groet de christenen. Hij noemt hen vreemdelingen in de diaspora om daarmee hun verbondenheid met het volk Israël duidelijk te maken en hen tegelijkertijd bewust te maken van hun vreemdelingschap in deze wereld.

Vers 3-5

De gelovigen zijn wedergeboren voor een erfenis en voor de zaligheid. Het nieuwe leven in Christus is zowel de hoop als de erfenis. De samenleving waarin wij leven en waarin de christenen leefden aan wie deze brief was geschreven, was hopeloos. In de tijd van de Grieken was de gedachte dat het beter was nooit geboren te zijn of bij de geboorte te sterven. Na de wanhoop van dit leven, volgt immers de dood. Ook in onze dagen wordt er gedacht dat er na dit tijdelijke leven niets meer is en dat 'je er maar het beste van moet maken', 'je moet genieten zolang het nog kan' en 'je moet alles eruit halen wat erin zit'. Toen degenen aan wie Petrus schrijft christen werden, had dat gevolgen voor hun sociale status. Mogelijk werd hun erfenis afgenomen of waren er andere gebeurtenissen waardoor ze zich hopeloos voelden. Vandaag de dag gebeurt het nog steeds dat mensen die tot geloof komen door hun familie worden verstoten (bv. door moslims of hindoe's). Hoewel de christenen zich vreemdeling voelen op aarde, zijn ze lid geworden van een nieuwe familie en hebben ze een erfenis die niemand ze af kan nemen.

Geloof kan niet zonder beproeving. De gelovige heeft andere waarden en normen en een andere levensbron dan de ongelovige. Maar de christenen worden door Gods kracht bewaard. Bij de wederkomst van Jezus zal openbaar worden dat Jezus Christus hen heeft gered. Ook nu al kan die redding worden ervaren. Een christen is immers gered van de slavernij van de zonde en de dood. Christenen zijn geestelijk wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus. Door persoonlijke wedergeboorte, ervaart de christen hoop dwars door de verdrukking heen. Door geloof mogen ze zien dat God een bijzonder plan heeft met de heilsgeschiedenis. Hoewel vandaag de dag in Nederland misschien niet elke christen (zwarte) beproeving ervaart, is het voor elke christen nodig om zijn identiteit te laten bepalen door Jezus Christus en het Evangelie. De hoop is het eeuwige leven.

Vers 6-9

Een gelovige ervaart vreugde om de komende zaligheid, maar ook moeite en verdriet vanwege het kwaad dat hen wordt aangedaan vanwege hun geloof. Dit laatste is om hun geloof te beproeven. Wie volhoudt tot het einde, zal niet bedrogen uitgekomen. Christenen mogen en moeten zich verblijden om de redding die komt, in de belofte van eeuwige zaligheid en heerlijkheid. Toch kunnen de huidige omstandigheden veel zorgen geven. Dit is niet bedoeld om te testen of het geloof wel echt is, maar om het geloof zuiverder te maken, zoals goud door vuur beproefd en gezuiverd wordt.

Hoewel de christenen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië Jezus Christus nooit met hun natuurlijke ogen hebben gezien, geloven ze toch in Hem. Menselijkerwijs gesproken is er geen reden voor hoop, want het is niet eens



zichtbaar. Deze christenen wandelen door geloof, want ze hebben Hem lief, Die ze niet gezien hebben. Jezus heeft beloofd dat ze gezegend zullen zijn (Joh. 20:29).

Vers 10-12

De apostelen weten nu meer dan de profeten die voor hen geweest zijn. Hoewel de profeten gesproken hebben over het lijden van Christus, hebben ze het niet meegemaakt. Nu heeft God Zijn Zoon Jezus Christus aan ons geopenbaard door de Heilige Geest. Er loopt een doorgaande lijn door de geschiedenis wat de verkondiging betreft. Wat eerder door de profeten werd verkondigd over Jezus Christus wordt nu nog verkondigd. Wat de christenen geloven is geen nieuwe godsdienst. Het was de Geest van Christus Die de profeten van Hem deed spreken. Die verkondiging is vervuld in het leven van Jezus Christus. Ook nu wordt Jezus Christus verkondigd en we verwachten Zijn wederkomst. Christus heeft geleden. Daar hadden de profeten al lang van te voren over gesproken. De profeten wisten niet Wie ging lijden en wanneer dat precies zou plaatsvinden en toch spraken ze over de komende Messias. De profeten hebben geprobeerd te weten wanneer de Messias zou komen. Hoewel de profeten er iets van wisten, wisten ze niet zoveel als wij nu weten. Wat de profeten van tevoren geprofeteerd hebben, is ons nu tot zegen. De engelen zijn betrokken op wat er op aarde gebeurt (vers 12). Zelfs zij waren nieuwsgierig naar de grote heilsdaden van God.

Vers 13-21

Dit gedeelte wil dat we volledig gericht zijn op Gods genade en is de toepassing van de voorgaande verzen. Vers 13 is de brug tussen het voorgaande en de volgende verzen. De aansporingen volgen na de lof op God (vers 3 en verder).

Men moet leven overeenkomstig de identiteit in Christus (vergelijk vraag en antwoord 1 HC). De hoop betekent hier niet iets wat onzeker is, maar wat zeker zal komen. Deze hoop is namelijk gebaseerd op de opstanding van Christus. Petrus spoort ons aan om onze hoop totaal op Christus te vestigen. Niet op wat de wereld biedt zoals geld, geleerdheid, status enz. De komende hoop is voluit aanwezig maar nog niet volkomen werkelijkheid. Jezus Christus regeert, maar Zijn autoriteit is nu nog verborgen en zal in de toekomst volkomen geopenbaard worden. "Wees heilig, want ik ben heilig." Nu de gelovigen niet meer van de wereld zijn, maar kinderen van God zijn, doet Petrus een beroep op een tekst uit het Oude Testament, waarmee hij meteen laat zien dat het klopt dat de profeten al hiervan hadden geprofeteerd. Een nieuw leven impliceert een heilig leven. Een christen moet zich niet aanpassen aan de wereld, maar aan God, Die heilig is en goed. Dit vraagt gehoorzaamheid aan Hem. Heilig leven betekent niet slechts naar de kerk gaan, maar betekent je laten vormen en leiden door God Zelf. Een gelovige leeft anders dan een ongelovige, net zoals Israël geroepen was om anders te leven dan de heidenvolken.

In het vers (17) waarin God Vader wordt genoemd, wordt Hij ook de Rechter genoemd ('Die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een iegelijks werk'). Wanneer God je Vader is, betekent dat niet dat je maar kunt doen waar je zin in hebt. Elke persoon zal geoordeeld worden overeenkomstig zijn of haar werken. Wie zegt een christen te zijn, moet daar ook naar leven.

Daarnaast is er nog een reden om heilig te leven: je bent duur betaald. Het leven van een gelovige is veel kostbaarder dan goud of zilver. Christus heeft ervoor betaald met Zijn eigen leven. Wie dus verder leeft in zonde,



miskent daarmee de waarde van het offer van Christus (Het Griekse woord voor 'verlost' betekent: het vrijkopen van een slaaf, vergelijk het met de bevrijding van het volk Israël van de farao). De gelovigen zijn verlost van hun vorige levenswandel in zinloosheid, zoals de ongelovigen. Wie Christus niet heeft, die heeft in werkelijkheid niets. Zijn leven gaat als een damp voorbij en is zonder betekenis.

God wist van tevoren van het kruis en de opstanding van Christus (vers 20) en Hij wist van tevoren wie erdoor zouden worden gered (vers 2). Wat bij God al bekend is geweest voor de grondlegging der wereld, is nu aan ons geopenbaard. Christus is nu bekend gemaakt aan degenen die geloven. Wie in de God en Vader van Jezus Christus gelooft, gelooft ook in de God van Israël. Wie gelooft, gaat zien hoe de werkelijkheid echt in elkaar zit. Hij of zij gaat zien dat aardse zaken vergaan (vers 24), dat ook de mens van zichzelf vergankelijk is, maar dat God door de opstanding van Jezus Christus hoop gegeven heeft op eeuwig leven. Dat is een hoop, die zeker.

Vers 22-25

Christenen zijn geroepen om in hartelijke liefde met elkaar te leven. De christelijke gemeenschap is nodig voor het christelijke leven.

De laatste verzen van hoofdstuk 1 horen bij het begin van hoofdstuk 2.

Uitverkoren zijn is geen zaak van de enkeling. Wie is uitverkoren om gemeenschap te hebben met Christus, is ook geroepen om christelijk met zijn naaste om te gaan, om hem of haar lief te hebben. Menselijke relaties horen bij het plan dat God met mensen heeft. Liefde is omgaan met elkaar zoals God met ons omgaat. Het beeld van Christus laten zien. Door het geloof in het Evangelie wordt de christen apart gezet om in liefde met zijn broeders en zusters te leven. "Uw ziel gereinigd hebbende" betekent dat hun hart is veranderd. God heeft mensen uitgekozen om heilig te leven. In vers 2:1 staat wat dat betekent. 'Liefhebben' en 'gehoorzaam zijn aan de waarheid door de Geest' is hetzelfde. Het nieuwe geestelijke leven staat in contrast met het leven van het vergankelijke vlees. Petrus citeert Jesaja. De glorie van de mens gaat voorbij, maar Gods Woord is eeuwig. Wie deel heeft aan het lijden van Christus, mag er zeker van zijn dat Hij deel heeft aan Gods eeuwige plan. Het Woord van God is het Woord dat onder hen verkondigd is en dat is dus het Evangelie, dat ook onder ons verkondigd wordt. Dit Woord brengt nieuw leven.

Aanwijzingen en antwoorden

Startopdracht

Doel: Herkennen van de ervaringen van de christenen in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Andere ervaringen zijn bv. discriminatie op het werk (bv. niet aangenomen worden als christen) of gepest worden omdat je van harte gelooft of omdat je vriendelijk bent. Wellicht kennen sommigen van de groep niet echt verdrukking, maar wel verleiding om zich aan te passen aan de wereld. Bijvoorbeeld door mee te doen aan het uitgaansleven of door vragen te hebben bij de christelijke moraal of door aardse zaken na te jagen zoals status, macht, geld, carrière e.d.

Opdrachten

1a. Gods Koninkrijk komt. God zal oordelen wat ik heb gedaan (of je nu christen bent of niet). Voor de gelovige is de zaligheid in het vooruitzicht gesteld. Hij zal vreugde ervaren bij de wetenschap dat Gods Koninkrijk komt.



b. Dat geeft hoop. Door Gods waarheid te kennen, ga ik anders leven. Ik wil niet meer leven zoals de wereld en aardse dingen najagen, maar ik wil in liefde en gehoorzaamheid Gods beeld laten zien.

2a. Aan christenen die lijden ervaren omdat ze christen zijn geworden. Het kan zijn dat er ook Joden bij waren die christen waren geworden. Het waren mensen die door de samenleving als vreemd werden beschouwd omdat ze niet meer meededen met de wereld.

b. Dat genade en vrede hen wordt vermenigvuldigd. Genade is alles wat een christen van God als geschenk ontvangt. Het betekent dat ze Gods gunst ervaren. De vrede die daarbij hoort is de vreugde vanwege de goedheid van God: dankbaarheid. Deze wens is tegelijkertijd een verklaring van Gods goedheid en zegen voor hen die in Christus Jezus zijn.

Stellingen

Ik woon als christen op de aarde, maar ik ben thuis in de hemel. (Eigen antwoord).

a. Zie vers 9. Het geloof is nodig om de zaligheid te ontvangen. Het Griekse woord voor 'einde' is *telos* en betekent dat het geloof niet meer nodig zal zijn wanneer de zaligheid ten volle bezit zal zijn en geloven overgegaan zal zijn in aanschouwen.

b. Volgens de Bijbel is lijden ten goede ook al is lijden in zichzelf genomen een gevolg van de zondeval. Toch is lijden omwille van het geloof in Jezus Christus niet het gevolg van een persoonlijke zonde, maar omdat het geloof nog zuiverder en kostbaarder wordt. Geloof is kostbaarder dan wat dan ook en gaat door lijden niet verloren maar wordt door lijden juist versterkt.

Opdrachten (vervolg)

3. Tabel. Sommige Bijbeluitgaven geven de volgende tekstverwijzingen: Dan. 9:24; Ps. 22: 7 en Jes. 53:3.

4a. Het Evangelie werd al in het OT verkondigd.

b. Dat de heilsboodschap in het OT dezelfde is als in het NT: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Rechtvaardiging door het geloof.

c. De openbaring van Jezus Christus is nu ten volle, we weten nu door het geloof wie de Messias is. Jezus Christus is gestorven en opgestaan. Dat had in de tijd van de profeten nog niet plaatsgevonden.

5. Hierdoor hebben wij zekerheid van het eeuwige leven en is de dood en overwonnen. Zie ook vraag en antwoord 45 van de HC.

6a. Door het Woord van God, uit onvergankelijk zaad. Wellicht kan iemand (of de leidinggevende) hier zijn of haar persoonlijke ervaring delen over hoe het Woord van God (de waarheid) hem of haar heeft geraakt en hoe hem of haar eeuwig leven werd geschonken.

b. Door het geloof in de waarheid. Door gehoorzaamheid (geloven is gehoorzamen) aan God door de Heilige Geest. Dit gaat samen met een hartelijke liefde voor elkaar. Wie werkelijk vergeving kent, wil niet meer zondigen.



Slotopdracht

Brug naar de inleiding

Probeer het verband tussen de heilsfeiten (de opstanding van Jezus Christus) en de betekenis voor het persoonlijk geloof in het oog houden. Hiermee wordt niet bedoeld dat de heilsfeiten beleefd zouden moeten worden. Het betekent bij dit tekstgedeelte dat de opstanding van Jezus Christus zekerheid en hoop geeft wat betreft de eeuwige zaligheid in Hem. Daarnaast is de kruisdood van Jezus ook verbonden aan de kostbaarheid van ons leven en geloof (vergelijk vraag en antwoord 45 van de HC). Omdat Jezus zoveel voor ons over had, zijn wij gemotiveerd om voor Hem te leven en zelfs omwille van Hem te lijden. Verder mag er aandacht zijn voor Gods grote heilsplan door heel de geschiedenis heen. Het is goed te beseffen daar zelf maar een klein deel van uit te maken. Wat een voorrecht om in deze tijd te leven waarin het Evangelie ten volle geopenbaard is in de Heere Jezus Christus en waarin de Heilige Geest is uitgestort in onze harten.

Alternatieve startopdracht (of eindopdracht)

Misschien kan de leidinggevende ook wat vertellen over zijn eigen ervaring met het niet vrij kunnen uitoefenen van het geloof of een verhaal vertellen (of voorlezen) over een christen in de verdrukking. Ook kan een ontmoeting met een vervolgte christen worden georganiseerd of een spreker van SDOK of Open Doors worden uitgenodigd.

Alternatieve (eind)opdracht

De jongeren schrijven een kaartje aan een christen in nood. Dit kan via Open Doors of Stichting de Ondergrondse Kerk, maar dit kan ook een christen zijn in de naaste omgeving die te maken heeft gehad met moeilijkheden vanwege zijn of haar geloof in de Heere Jezus Christus.

Gebruikte literatuur

Jobes, Karen H., Baker, *Exegetical Commentary on the New Testament: 1 Peter* (Grand Rapids: Baker Academic, 2005)



2. De uiterste hoeksteen

Bijbelgedeelte 1 Petrus 2

Zingen Psalm 17:3; Psalm 143:10

Hoe zal ik U ontvangen (TZE 52), Nooit kan 't geloof teveel verwachten (TZE 70), Rock of Ages (TZE 94)

Doel van de avond

Na deze avond...

1. *weet* je welke houding de Heere van je verwacht ten opzichte van de overheid.
2. *beseft* je waarom het van levensbelang is, dat de Heere Jezus de Hoeksteen van jouw leven is.
3. *kun* je uitleggen wat een 'heilige levenswandel' is.

Deze doelen zijn bedoeld om focus aan de avond te geven. We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om de jongeren met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.

Extra informatie voor de leiding

Focus

Hoe we, als wedergeborenen, wandelen in Heiligheid.

Omschrijving focus

Afleggen van oude mens en zijn werken.

Smaken dat de Heere anders is.

Om ook te worden als levende stenen.

Door God getrokken als dierbaren in Zijn ogen.

Achtergrondinformatie

Dit gedeelte sluit goed aan bij het vorige gedeelte in hoofdstuk 1. Nu wordt het nog praktischer en concreter gemaakt. Hoe leven we nu als een christen met zijn Levende Hoop in de Hemel? Hoe leven we nu als geheiligden?¹

Exegese

De exegese van dit gedeelte valt uiteen in de volgende kleinere teksteinheden:

Vers 1-3: Tegenstelling oude en nieuwe mens.

Vers 4-6: De levende Steen en stenen.

Vers 7-10: Gods ontferming over Zijn volk.

¹ Let op: weer passief. Je wordt geheiligd. Door het zicht op God ontstaat ook het leven van de dankbaarheid. Dat is wat de catechismus 'vernieuwing' noemt. In alles ten dele uiteraard. De heiliging moet, evenals de rechtvaardiging, toegerekend worden (zie vraag en antwoord 60).



Vers 1-3

Ongelijkvormigheid aan de wereld betekent afleggen alle kwaadheid.² In plaats daarvan moeten we 'zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk zijn, dus staan naar meer en juiste kennis van Christus en Die gekruisigd. Door onze wedergeboorte verlangen we steeds naar nieuwe en meerdere genade. 'Zijt begerig' is niet een te passeren station. Het hoort wezenlijk bij het geloof. Het blijft altijd ons verlangen, waardoor we zullen smaken dat de Heere goed is.

Vers 4-6

Zij die als kinderen begerig zijn naar onvervalste melk, komen in feite tot de levende steen (Christus). Dat houdt overigens ook in dat je door de wereld veracht zult worden. Het betekent dat de mensen die God niet kennen, je nieuwe begeerte niet snappen. Maar bij God is dat dierbaar.

Door het komen tot de levende steen, worden we ook zelf stenen. God bouwt Zijn levende tempel op de uiterste Hoeksteen Jezus Christus. Alle gelovigen samen zijn Gods tempel op deze aarde. En in deze tempel wordt God geestelijk offerande gedaan. Niet meer in een stenen tempel, maar in een geestelijke tempel. De offers zijn de gelovigen zelf; namelijk een levend dankoffer. Gegeven en geheiligd tot God.

En dat gebeurt allemaal omwille van die uiterste Hoeksteen Die door God kostbaar wordt geacht.³

Vers 7-10

Maar er zijn ook mensen die Hem niet dierbaar achten. Zij ergeren en stoten zich aan deze Hoeksteen. En zo wordt Hij voor hen ook wel een Rots der ergernis genoemd en een Steen des aanstoots. Dat zijn mensen, die niet gehoorzaam zijn, die niet hun oude wandel afleggen. Het blijkt dat zij 'daartoe ook gezet zijn'. Dat betekent dat ook hun ongehoorzaamheid niet buiten Gods raad en welbehagen omgaat.⁴ Maar gij, de wedergeborenen zijn een uitverkoren geslacht, een heilig volk, opdat zo de daden Gods verkondigd zouden worden.

Dat gebeurt geheel uit genade. Want ook zij waren eerst geen volk waren, maar nu wel. Nu zijn ze door genade toch ontfermd en gered.

Achtergrondinformatie

Petrus roept op tot een heilige levenswandel. Hij begint met de vermaning om als vreemdeling te zijn temidden van het kwaad van deze wereld. Desondanks moeten we wel luisteren naar de mensen, die over ons gesteld zijn en de orde van deze wereld. Alle rechtmatige verordeningen moeten we onderdanig blijven. In vers 19 wordt duidelijk door het woordje 'want' dat al deze dingen horen bij het lijden om Christus' wil. Een gelovige haat immers de zonde en al het bevleete.⁵ Daarin te moeten leven is in feite al lijden om Christus' wil. De zonde is toch altijd een aanval op God

² Functioneert als een samenvatting van het navolgende in vers 1.

³ Daarom kunnen we zeggen: We achten Christus om Gods wil dierbaar.

⁴ Betekent niet dat ze niet zalig hadden kunnen worden. De verzoening is ruim genoeg. Maar het is hun eigen schuld. God heeft hen in hun val gelaten. Zie daarover nog Dordtse Leerregels H. 1, artikel 5,6.

⁵ Judas: 23.

en een verachting van het verzoenende werk dat Christus volbracht heeft. Om die reden lijdt een gelovige zagezegd mee met Christus,⁶ al zijn het slechts de 'overblijfselen' naar de genade.⁷

Een toepassing in deze is dat de gelovige de vermaning ook nodig heeft om zich daadwerkelijk als een christen te gedragen. En beide vermaningen zijn nodig omdat onze oude natuur hier dwars tegenin blijft gaan. Daar ontstaat dan ook de 'goede' strijd van het geloof tussen de Geest en het vlees.

Exegese

De exegese van dit gedeelte valt uiteen in de volgende vijf kleinere teksteenheden.

Vers 11-12 Aansporing om als een vreemdeling te verkeren temidden van het kwaad.

Vers 13-18 Oproep tot onderdanigheid aan de hoger gestelden.

Vers 19-20 Het is genade om te lijden om Gods wil.

Vers 21-24 Christus wordt als voorbeeld voorgesteld in Zijn lijden.

Vers 25 Conclusie.

Vers 11-12

Petrus spreekt de gelovigen aan. Juist zij hebben de vermaning zo nodig om als vreemdeling te verkeren in deze wereld. Petrus spreekt hen ook aan als inwoners van deze wereld, maar tegelijkertijd zijn zij in principe vreemdelingen. Zij horen hier niet en verlangen naar een ander thuis.

Het gedrag van een vreemdeling is dat hij zich onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden. Dit ziet niet zozeer op de seksuele verleiding en lichamelijke zonden, maar op alle zonden van dit aardse leven. Het woordje 'vlees' betekent hier niet (zoals ook zou kunnen) 'lichamelijk', maar zondig; in de zin van niet geestelijk. We moeten het opvatten zoals in Rom. 8: Het vlees begeert altijd tegen de Geest.⁸ Het gaat dus over alle zonden van onze zondige natuur. Zij strijden alle tegen onze ziel.

De wandel van gelovigen moet eerlijk blijven, hoewel anderen hun wandel altijd zullen bespotten. Maar hoeveel ze ook kwaadspreken van de gelovigen. In de goede werken die zij doen zullen de gelovigen, wanneer God hen ook bezoekt met Zijn genade, toch Hem verheerlijken. Het feit dat de heidenen u dwars zitten is eigenlijk een bewijs van het verschil. Wanneer zij ook tot geloof gekomen zullen zijn, zullen ze God er juist door verheerlijken.⁹

Vers 13-18

Het is Gods wil om door de overheid of gezagsdragers de mensen te regeren en te besturen. Daarom wordt een christen geroepen om de overheid te gehoorzamen, ook al bestaat die overheid uit zondige mensen. De wetten

⁶ Niet om daarin helpend of ondersteunend te zijn, maar omdat Christus en de christen verenigd zijn in éénzelfde lichaam, tempel, of huwelijk. (Deze beelden die gebruikt worden om de relatie te typeren tussen Christus en de gelovigen.)

⁷ Kol. 1:24.

⁸ Zie ook de tekstverwijzingen naar Rom. 7:23 en Gal. 5:16.

⁹ De kanttekeningen geven nog een uitleg aan het 'bezoeking doen van de Heere'. Namelijk wanneer de gelovigen vervolging zullen ondervinden door de ongelovigen. In zulke situaties is het niet ongewoon dat zulke vervolgers zien dat het evangelie waarheid is. Er is niet voor niets de oude uitspraak: Het bloed der martelaren is het zaad der Kerk.



moeten gehoorzaamd worden, in zoverre ze niet tegen Gods gebod ingaan. Men moet Gode immers meer gehoorzaam zijn dan mensen. De Koning moet geëerd worden evenals de stadhouder. In principe is de overheid bedoeld om de kwaden te straffen en de goeden te belonen. Een christen stelt zich gehoorzaam op in de wetten en inzettingen van God. Dat is ook een appel doet op de anderen; op heidenen en onwetenden. God dienen betekent niet dat er geen rekening gehouden wordt met de burgerlijke (en onchristelijke) overheid.

Vers16

Hoewel dit een onderwerping is aan gezag van anderen, mogen we het doen als vrijen. Dat betekent dat we in Christus vrij zijn van de macht van de zonde. Vrijheid in Christus mag niet als een deksel van onze boosheden functioneren. We mogen dus niet doen wat we maar willen omdat we overal vrij van zijn. We zijn vrij van de vloek en daarom vrij om God te dienen in zijn wetten en wegen.

Niet alleen de hooggeplaatsten mogen onze eer en gehoorzaamheid ontvangen, maar een ieder moet worden gerespecteerd.

Tot slot worden de huisslaven opgeroepen om niet alleen de goede meesters te gehoorzamen, maar ook degenen die zich niet goed opstellen. Het blijkt volgens het volgende vers genade van God te zijn wanneer dat zal lukken.

Vers 19-20

En juist in de moeite die wordt ondervonden aan deze vermaningen te voldoen, wordt de genade van God ervaren. Wanneer ten onrechte geleden wordt om Christus' wil, wordt juist Zijn zegende nabijheid ervaren en uitgestort. Die genade wordt ervaren wanneer het strijden tegen de vleselijke begeerlijkheden en het gehoorzamen aan de aardse overheden moeilijkheden oproept¹⁰ in het geweten omdat God dienen niet lukt, of onmogelijk gemaakt wordt, of anderszins bestraft wordt. Het lijden moeten we niet zelf afroepen door onze eigen zonde en dwaasheid die dan door anderen bestraft wordt. Het moet gaan om het lijden dat ontstaat door de boosheid van anderen, zonder dat daarvoor reden is gegeven. En door het lijden dat ervaren wordt wanneer het goede wordt gedaan of wordt gewild, terwijl het kwade daarbij ligt zoals Paulus het schrijft.

Vers 21-24

Christus wordt als voorbeeld gesteld om na te volgen in Zijn lijden¹¹, maar ook om na te volgen in Zijn lijdzaamheid. Hij is geheel ten onrechte veroordeeld omdat in Hem geen zonde of gebrek was. De onrechtmatigheden en het lijden die daaruit volgen moeten en mogen worden overgegeven aan God. Hij is alleen de uiteindelijke Rechter Die eens alles oordelen zal, zowel naar beloning als naar straf/wraak. Dus dat vraagt overgave van de gelovige.

Vers 24

Christus Die Zichzelf als offer heeft gesteld en de zonden compleet op Zichzelf heeft doen aanlopen. Hij heeft de zonden gedragen, zodat de gelovige vrij kan zijn. Er wordt niet bedoeld lichamelijk vrij, maar geestelijk vrij. De

¹⁰ De zwarigheden betekent volgens de kanttekeningen: 'droefheden'.

¹¹ Door onder andere de voortdurende aanvallen van de satan. En zo is ook de gelovige in deze bedeling voortdurend onder aanval van de satan. Daarin ondervindt de gelovige dus net zo goed 'lijden'.



kanttekeningen merken hier op dat de dienstknecht naar het lichaam nog steeds onder de macht van zijn meester staat en geslagen kan worden, maar naar zijn ziel is vrijgekocht/vrijgemaakt. Hier klinkt vers 18 weer in door. De uitleg kan breder getrokken worden als we letten op het: 'opdat wij de zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zoude'. Dat geldt voor een ieder die zich als een slaaf van de zonde heeft herkend. De gelovigen worden geslagen ook door de satan. Zij sterven aan de zonde en leven door de gerechtigheid van Christus.

Vers 25

De gelovigen tot wie Petrus zich richt, waren voorheen als dwalende schapen, maar nu zijn ze bekeerd. Dit laatste woord is geen actief woord, maar een passief woord. Dat betekent dat ze bekeerd zijn geworden. Door het werk van de Ander. Door het werk van God Die de uiteindelijke Behouder is van onze ziel, al voeren de vleselijke lusten en de satan oorlog tegen deze ziel. Gelukkig is daar de Opziener Die ons in alles wil bekeren.

Aanwijzingen en antwoorden

Startopdracht

Doel: Nadenken over de waarde van een hoeksteen. Uitleg startopdracht: Bouw van blokken of duplo een L-vormig muurtje. Bespreek met elkaar wat de waarde is van de hoekstenen. Probeer deze steen bijvoorbeeld eruit te halen en kijk wat dit doet met de stevigheid van de muur. Het beste kun je deze opdracht laten uitvoeren in kleine groepjes, zodat de jongeren betrokken zijn op het 'bouwproces'.

Opdrachten

- 1a. Bespreek met elkaar wat je kunt verstaan onder de rij van zonden die Petrus in vers 1 noemt.
- b. Herken je daar iets van in je eigen leven?

2. Op welke manieren kun je voedsel ontvangen zodat je groeit in de genade? Trouw naar de kerk gaan, in de Bijbel lezen, jeugdvereniging bezoeken en met elkaar spreken over het Woord.

Opdrachten (vervolg)

- 3a. Bespreek met elkaar hoe je kunt laten zien dat je respect hebt voor de mensen die boven je staan (bijv. je ouders, docenten, leidinggevende, overheid).
- b. Wat is de Heere Jezus voor jou? Een Hoeksteen of een Struikelblok?

- 4a. Ken je dit lijden uit je eigen leven?
- b. Petrus haalt in vers 20 tot en met 24 een gedeelte uit Jesaja 53 aan. Waarom is dat belangrijk? Het laat zien, dat alles wat Jesaja heeft voorspeld, ook daadwerkelijk gebeurd is.

Slotopdracht

Als de jongeren het moeilijk vinden, is het mogelijk om hier een aantal dingen als suggestie te geven. Denk hierbij aan: verlangen naar meer kennis van Christus, andere keuzes maken, offer van Christus, lijden voor Christus.



Brug naar inleiding

1. Houd bij het maken van een inleiding vooral de doelen van deze avond in het oog en lees met die bril de extra informatie. Het is belangrijk dat jongeren het belang van de Heere Jezus als de Hoeksteen van ons leven leren kennen.
2. Er zijn verschillende manieren om dit in een inleiding vorm te geven. Je kunt daarbij de tekst op de voet volgen (wat de schets in het jongerendeel ook doet). Je kunt ook gebruik maken van vraag en antwoord 60 van de HC.
3. In beide gevallen is de startopdracht erg geschikt om mee te beginnen. Bij een inleiding over meerdere Bijbelgedeelten is het ook mooi een heldere onderzoeksvraag mee te geven aan drie jongeren die dan samen een inleiding maken. Dit werkt drempelverlagend en geeft meer onderlinge samenhang.
4. Benoem voor de bespreking en na de inleiding nog even kort het doel van de avond om de bespreking richting te geven. Bij de afronding van de avond kan het nodig zijn om nog kort een heldere Bijbelse visie op berouw en bekering mee te geven.

Alternatieve opdrachten

nvt



3. Wandelen in heiligheid

Bijbelgedeelte

1 Petrus 3

Zingen

Psalm 1:1; Psalm 119:1

Heilig, heilig, heilig (TZE 47), Neem mijn leven, laat het Heer' (TZE 69), Op bergen en in dalen (TZE 79)

Doel van de avond

Na deze avond...

1. *weet* je welk gedrag hoort en niet hoort bij een godvruchtig leven in navolging van Christus
2. *beseft* je dat bij een leven met Christus ook een leven hoort dat lijkt op Zijn leven.
3. *kun* je uitleggen wat het fundament is onder christelijk leven, en waarom het belangrijk is hoe je je gedraagt.

Deze doelen zijn opgesteld zoals 1 Petrus 3 is opgebouwd. Het gedeelte is goed in drie stukken te verdelen, over het Christelijk gezinsleven, het 'algemene' Christelijke leven, en de bron van dit leven, de vernedering en verhoging van Christus.

Extra informatie voor de leiding

Focus

Wandelen in heiligheid is aangenaam voor God.

Omschrijving focus

Hoe de vrouwen zullen wandelen in heiligheid.

Hoe mannen zullen wandelen in heiligheid.

Eensgezindheid in alle dingen.

Wijkt van het kwaad en zoekt het goede.

Zijt navolgers van het goede.

Beter te lijden om der gerechtigheid wil, wanneer God dat wil.

Anderen worden beschaamd door de goede levenswandel.

Ook Christus heeft juist door het lijden anderen bevrijdt.

Exegese

In vers 1-7 geeft de apostel Petrus richtlijnen voor een godvruchtig en evenwichtig huwelijksleven. Deze richtlijnen dienen te worden gelezen tegen de achtergrond van heidense huwelijken waarbij de vrouw tot het christelijk geloof bekeerd is. Tegelijk worden er ook richtlijnen voor de man gegeven. Dit verklaart waarom er aan de rol van de vrouw meer verzen worden toegekend in vergelijking met de richtlijnen voor de man.

Vers 1-7

Net zoals het voorbeeld van Christus, zo horen vrouwen onderdanig te zijn. Ook wanneer het niet lekker loopt. Het doel van de levenswandel van de vrouw is dat ook anderen gewonnen worden voor de dienst van Christus. Ook juist wanneer de vrouw het dus niet makkelijk heeft. Anderen tot een getuigenis zijn, daar gaat het om. In het bijzonder



dus voor hun eigen heidense mannen. Dat gebeurt vooral door een kuise wandel. Dit in het bijzonder wordt apart genoemd.

Ook het uiterlijk van de vrouw wordt apart behandeld. Het gaat niet om opzichtigheid, maar om de juiste gezindheid van hart. Het gaat om de zachtmoedige en stille geest. Vanaf vers 5 worden ter ondersteuning Bijbelse voorbeelden ingevoerd. Tot voorbeeld en ook tot norm! Bijvoorbeeld Sara. Door het geloof zijn de vrouwen dochters van Sara. Een rustig of kalm gemoed of geweten maakt onbevreesd. Dat geldt ook in het geestelijke voor de ziel.

Ook de mannen moeten zich onderdanig opstellen. De wandel van de man behoort vooral gekenmerkt te worden door met verstand bij zijn vrouw te wonen. Hoewel de man het hoofd is van de vrouw en hij daarom een bepaalde mate van macht over haar heeft, mag hij deze macht niet misbruiken. Hij behoort zijn macht juist aan te wenden ten gunste van de ander. Dus gaat het bij macht hebben of heerschappij uitoefenen, niet over volgorde of rangorde. Wanneer de man niet met verstand bij zijn vrouw woont, brengt dit zonde met zich mee, waardoor de gebeden makkelijk verhinderd kunnen worden. De man zal zijn vrouw als gelijkwaardig moeten zien, omdat hij anders niet kan delen in dezelfde genade als zijn vrouw.

Vers 8-12

De apostel gaat verder met uit te leggen dat de een niet meer is dan de ander. In het huwelijk niet, maar ook in het maatschappelijke leven niet. We horen als christengemeenten eensgezind te zijn. Met barmhartigheid en liefde in de omgang met elkaar. Niet kwaad doen als vergeldende, maar juist de ander zegen toebidden vanuit je hart. Dat is de roeping van een christen in deze maatschappij. Iemand die dat doet, wordt beloond. Namelijk wie het goede en de vrede najaagt, die zal goede dagen zien. De Heere ziet zulke mensen graag. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en Zijn oren tot hun gebed. Zij zullen de vrede met hun God ten deel vallen en ook ervaren.

Kernwoord: levenswandel

De apostel legt de vinger bij de levenswandel van christelijke vrouwen en mannen. Het is opvallend waarin een godzalig leven zich uit en waarom dat belangrijk is. Een christelijke levenswandel is gericht op het winnen van de ander voor de dienst van Christus. Daarbij vallen twee dingen op. Als eerst besteedt de apostel aandacht aan het uiterlijk van de vrouw. Ze dient zich te laten zien in een kuise wandel. Daarbij is belangrijk dat het uiterlijk van de vrouw in overeenstemming is met haar innerlijk. Het gedrag behoort overeen te komen met hoe ze eruitziet. Verder is het belangrijk dat uitwendige versiering niet leidt tot hoogmoed over anderen, overmatig aandacht trekken of het opwekken van lustgevoelens van andere mensen. Als tweede besteedt de apostel aandacht aan het innerlijk. Hij prijst een zachtmoedige en stille geest, een handelbare, gemakkelijke gemoedsgesteldheid, die zich uit in een zachte geest ten opzichte van haar man. Zo'n geest is waardevol voor God omdat de belangrijkste zorg van een christen is het regelen van zijn eigen geest en gemoed. Dit geldt voor vrouwen en voor mannen. Voor de mannen is verder belangrijk dat ze hun eigen vrouwen dienen in liefde. Dat zij macht over de vrouw hebben, betekent dat ze alles wat in die macht opgesloten ligt, behoren aan te wenden ten gunste van de vrouw. Als mannen zo hun vrouwen eer geven, zal de genade die hun vrouw deelachtig is, ook hen toekomen. Zo worden gebeden niet verhinderd.

In vers 8 tot en met 12 werkt de apostel het christelijke leven uit. Hij gaat in op hoe het innerlijk van een christen gesteld moet zijn. Niemand is meer dan de ander. We horen eensgezind te zijn. Vol met barmhartigheid en liefde. Met oprechte belangstelling voor de ander. Kwaad moet niet beantwoord worden met kwaad, maar met zegen. Dat is de roeping van een christen, in het gezin en in de maatschappij. De beloning vermeldt de apostel in vers 12. Iemand



die het goede doet en de vrede najaagt die zal goede dagen zien. De Heere ziet zulke mensen. Zij zullen de vrede met hun God krijgen.

Vers 13-17

Dat goede doen, roept natuurlijk vragen op. Wie de goede strijd strijdt, krijgt innerlijke rust. Het goede zoeken en doen, te midden van onrecht, geweld en zonde, is een vast onderdeel van deze strijd. In vers 13 schrijft Petrus dat het beter is te lijden om de gerechtigheid, dan om kwaad te doen tegen de gerechtigheid in. Wie schuilt in Gods gerechtigheid, kan door geen kwaad aangetast worden. Het lijden om de gerechtigheid maakt zalig, zo stelt vers 14. Angst of vrees voor hen die tegen Gods kinderen opstaan, hoeft de christen dus niet te hebben. Wie lijdt om Gods gerechtigheid, verliest niet, maar wint voor eeuwig.

Wie God heiligt in zijn of haar hart, die blijft het van de Heere verwachten, wat er ook gebeurt. Dit is zeker ook een oproep voor jongeren. Het is nodig te blijven getuigen van de hoop die er in het hart is, van het geloof dat bezit neemt van hart en leven. Dit moet wel met tact en zachtmoedigheid gebeuren. Blijf het goede zoeken zodat het geweten niet bezoedeld raakt voor God. Op deze manier worden anderen die het kwade over u zoeken ook beschaamd, omdat ze geen kwaad terug ontmoeten. Niet alleen voor ons zelf moeten we dit zoeken, maar ook voor anderen. Daarbij is het beter goed te doen en daardoor te lijden, dan de zonde te volgen.

Kernwoord: belijdenis

Hoewel we bij het woord belijdenis in eerste instantie misschien denken aan het uitspreken van een geloofsbelijdenis, gaat het christelijk belijden verder dan dat alleen. In 1 Petrus 3 vinden we twee manieren waarop een christen het geloof kan uitdragen, oftewel: belijdenis doet. We vinden als eerste van belang: een goed geweten en dan ook: een goede wandel.

Er is dus een doen van belijdenis door middel van het houden van een goed geweten. Van belang is wat dat goede geweten volgens Petrus inhoudt. We mogen denken aan een onbezoedeld of zuiver geweten. Een geweten dat vrij is van schuld door de zonde, omdat die vergeven is in het offer van Christus. Er is ook een doen van belijdenis door middel van een goede wandel in Christus. Met een goede wandel wordt bedoeld: een heilig leven, overeenkomstig de leer en het voorbeeld van Christus. Zó doet een christen belijdenis. En hoewel de wereld hem dan kwaad doet, zijn goede wandel en zijn goed geweten in Christus te volgen, is voor een christen beter dan kwaad te doen met aan zijn vijanden.

Vers 18-22

Vers 18 zegt: want ook Christus heeft door Zijn lijden het leven verdiend voor zondaren. Hij heeft gezegend in plaats van kwaad terug te doen. Hij is gedood in het vlees, terwijl Hij bij ons was in Zijn lichaam. Maar Hij is levend gemaakt door Zijn Goddelijke Geest. Wie door het geloof in Christus hierin deelt, is door die weg tot God gebracht.

Vers 19 zegt: Door diezelfde Geest heeft God ook andere mensen geroepen uit de duisternis tot het evangelie.

Vers 20: God verkondigt telkens weer Zijn evangelie aan zondaren. Hij gaat daarmee maar door en door. Hij waarschuwt en verkondigt. Als voorbeeld wordt Noach genoemd, die de ark bouwt. Noach was geduldig in het waarschuwen en ondertussen ging hij door met bouwen. Zo is ook God, Die in zijn lankmoedigheid doorgaat met mensen te trekken.

Vers 21 gaat door op de geschiedenis van Noach. God heeft door de zondvloed de mensen verdorven. Maar door het water van de doop worden mensen behouden, omdat de doop wijst op de afwassing van de zonden. Daarbij gaat



het om het hart. Het water zelf is de behoudenis niet, maar de vergeving van zonden door Christus redt ons van het verderf. Door de vergeving van de zonden ontstaat ook de vrijmoedige toegang tot God. De doop is als het ware een vraag om genade tot God.

Vers 22 spreekt over de voltooiing van het werk van Christus. Hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Alles is Hem onderdanig gemaakt.

Aanwijzingen en antwoorden Startopdracht

Doel: Oriëntatie op de Bijbelse richtlijnen voor het huwelijk voor man en vrouw

Nodig: per groepje (4/5) een A3 en stiften

Uitleg startopdracht:

Buig je met elkaar over de A3. Teken in het midden mannelijk en een vrouwelijk poppetje. Zet er een cirkel om. Schrijf aan de kant van de man rondom de cirkel dingen die volgens jullie typisch horen bij een christelijke man in het gezin. Doe dit ook voor de vrouw. Praat er met elkaar over welke dingen écht belangrijk zijn. Tot slot kun je op de achterzijde nog algemene dingen bedenken die horen bij een christelijk leven.

Dingen die mogelijk kunnen staan aan de kant van de vrouw: gehoorzaamheid, wandel, ingetogen, versierd, innerlijk, goed gemoed, stille geest. Kant van de man: verstandig, eer geven, macht goed gebruiken, mede-erfgenaam.

Opdrachten

1. Waarom brengt een leven als christen lijden met zich mee?

Omdat het volgen van Christus ervoor zorgt dat er situaties ontstaan die lijden met zich mee brengen. Immers de Heere Jezus Zelf heeft geleden tot in de dood.

2. Petrus geeft onderwijs over een heilig leven.

a. Waarom is dat nodig?

Uit en van onszelf leven we blijkbaar niet zo heilig, ook niet na ontvangen genade.

b. Ook kinderen van God kunnen toch nooit heilig leven?

Door het werk van de Heilige Geest wordt de zonde in het leven gedood. Alleen ziet een christen dit van zichzelf beperkt, er doemen telkens nieuwe zonden/vijanden op die bestreden moeten worden. Het leven van een kind van God kenmerkt zich door een voortdurende strijd tegen zonde van binnen en aanvallen van de duivel van buiten.

Vragen:

3. Hoe mag een christelijke vrouw zich in het huwelijk opstellen naar anderen toe?

Onderdanig, niet als tegenovergestelde van dominant, maar zo dat ze de man als leidinggevend over zich accepteert. Tegelijk veel uitstralend door een zachtmoedige en stille geest.

4. Waar gaat het echt om volgens Petrus?

Om het winnen van anderen voor het evangelie.

5. Noem voorbeelden van mensen uit je omgeving waaraan je iets kunt zien van waar Petrus het over heeft.

Eigen antwoord.

6. Zijn er verschillen tussen een godzalig huwelijk en een heidens huwelijk?

Ja, godvrezende echtgenoten weten wat het is om een nederige en wegcijferende weg te gaan zoals Christus deed.



7. Hoe kan een man het best rekening houden met zijn vrouw?

Door verstandig met haar om te gaan in alle opzichten, eer geven aan haar als een kwetsbaar geschenk. Een man dient de macht die hij over de vrouw heeft te gebruiken ten gunste van zijn vrouw.

Wat hoort bij de man en wat bij de vrouw ten opzichte van elkaar? Vul in: *onderdanig, ootmoedig, verstandig, begripvol, volzaam, respectvol*

Vrouw	Man
<i>onderdanig</i>	<i>verstandig</i>
<i>volzaam</i>	<i>respectvol</i>
<i>ootmoedig</i>	<i>begripvol</i>

8. Schrijf drie dingen op voor jezelf die je het moeilijkste vindt aan het christelijke leven zoals Petrus het opschrijft. Wissel deze dingen uit en praat er eens over met elkaar. Wat maakt het zo moeilijk te leven in verdraagzaamheid en met vrede?

Onze hart denkt altijd in ons eigen voordeel, als gevolg van de zonde. Staan op eigen rechten kan vrede belemmeren. Het is moeilijk onze naaste onbaatzuchtig te dienen uit liefde.

9. Hoe kun je een ander vanuit je hart het goede wensen terwijl de ander jouw benadeelt? Wat heeft dat met het gebed te maken?

Dat kan alleen door het voortdurende gebed om Gods liefde in onze harten waardoor we ook liefde voor onze vijanden kunnen hebben. Hiervan zijn vele voorbeelden in de kerkgeschiedenis.

10. Kun je voorbeelden uit het leven van de Heere Jezus noemen waar Hij liet zien hoe een christen die bij Hem hoort leven moet?

Te denken valt aan vele gebeurtenissen uit het leven van de Zaligmaker. Bijv. De voetwassing, roeping van Zacheüs, met als hoogste voorbeeld de kruisiging.

11. Oefen bij elkaar met het afleggen van verantwoording over je geloof zoals dat ook op je werk of in de trein zou kunnen plaatsvinden. Wat zeg je dan wel of juist niet? Probeer tactvol te zijn.

Let op dat het uitdragen geen prekerig karakter krijgt, maar eerder een rationeel apologetische insteek heeft.

12. Hoe kan het dat Christus het voorbeeld voor het christelijke leven is?

Er is alleen waar christelijk leven in verbondenheid aan Hem.

13. Waarom moest de Heere Jezus verhoogd worden?

Omdat Zijn werk pas voltooid zou zijn met Zijn terugkeer naar de hemel. Daar is aan Hem de kroon op Zijn Middelaarswerk gegeven.

14. Welke twee beelden uit vers 20 en 21 hebben met elkaar te maken? Hoe zit dat?

In vers 20 gaat het over het water dat de mensheid bijna helemaal uitroeide: het water van de zondvloed betekende voor veel mensen de dood. In vers 21 gaat het over een tegenovergesteld water: het water van de doop wijst juist op verlossing en leven door de verdienste van Christus.



Slotopdracht

Neem een A3 en teken daarop drie cirkels in elkaar. Wat is de kleinste cirkel van dit hoofdstuk? Om je te helpen: zie vers 1-7. Wat schrijven jullie in de tweede cirkel (vers 8-16) en wat in de buitenste? (vers 17-22)

In het midden: Christus en de christen, dan: het huwelijk, dan: de christelijke gemeente, dan: de maatschappij.

Schrijf in iedere ring een aantal kernwoorden uit die tekstverzen. Praat er met elkaar over wat de belangrijkste woorden uit de verzen zijn. Kies er maximaal 5 per cirkel. *Bijvoorbeeld: heiligheid, nederigheid, eenheid, etc.*

Wat valt je op aan de buitenste cirkel? Welke conclusie kunnen jullie daaraan verbinden? Vergelijk de A3's met die van andere groepen en praat door over de verschillende cirkels.

Let op: het hoofdstuk werkt niet systematisch van de binnenste naar de buitenste ring of andersom. Zo eindigt het met de relatie tussen Christus en Zijn kind en begint bij de tweede ring: het huwelijk.



4. Het leven is mij Christus en het sterven winst

Lezen 1 Petrus 4

Zingen Psalm 56: 1 en 4, Psalm 118: 8 en 9, Psalm 130: 3 en 4

Heer', wat wilt Gij dat ik doe (TZE 43), Eens zal op de grote morgen (TZE 29), Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde (UAM 151), De grote dag breekt weldra aan (UAM 184, dit lied is de berijmde tekst van 1 Petrus 4 vers 7 – 11)

Doel van de avond

1. *weet* je dat het lijden van Christus gevolgen heeft voor het hele leven van een christen.
2. *beseft* je dat het lijden van een christen leidt tot heerlijkheid.
3. *kun* je nog beter meeleven en meelijden met christenen, die vervolging en onderdrukking kennen.

Deze doelen zijn bedoeld om focus aan de avond te geven. We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om de jongeren met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen. Het is mogelijk om het omkaderde gedeelte over vers 6 weg te laten of samen te vatten.

Extra informatie voor de leiding

Focus

Bedenk steeds opnieuw, wat het is om af te sterven en te leven in nieuwheid des Geestes.

Omschrijving focus

Wapent u zich tegen de begeerlijkheid des mensen.

Waakt en weest nuchter.

Deelt uit, wat u in genade gekregen heeft.

Achtergrondinformatie

In hoofdstuk 4 wordt duidelijk dat er een afsterving hoort bij het leven uit genade. Dit hoofdstuk is in feite een uitwerking van de interne Goede Strijd. In hoofdstuk 2 hebben gelezen over, zogezegd de uiterlijke Goede Strijd. Nu lezen we over de innerlijke Goede Strijd. Niet alleen de daden moeten afsterven, maar ook de wortel daarvan: de begeerte. Er volgt dan een leven dat gericht is op de wil van God. Dat heeft in het hier en nu consequenties: lijden.

Exegese

De exegese van dit gedeelte valt uiteen in de volgende kleinere teksteinheden.

Vers 1-6: Onderscheid tussen oude en nieuwe leven van een christen en wat daarin conflicteert.

Vers 7-11: Weest nuchter en deel uit in liefde wat verkregen is.

Vers 1-6

We moeten steeds bedenken, dat Christus heeft voor ons in het vlees geleden. En zo moeten we ons voor ogen houden, dat wie in het vlees lijdt, ook ophoudt te zondigen. De kanttekeningen wijzen er ook al op dat in vers 1 de tweede keer de woorden 'lijden' en 'vlees' anders bedoeld worden dan de eerste keer.

Wij, als mens, zullen nooit ophouden te zondigen. Door het lijden van Christus worden we wel verlost van de vloek van de zonde. 'Maar ook wij zelve, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelve, zeg ik, zuchten in onszelve, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams' (Rom. 8:23). Wij die van Christus zijn en de eerstelingen des Geestes hebben, wij verwachten nog steeds de aanneming tot kinderen. Dat wil zeggen onze totale verlossing, dus de verlossing van ons vlees. Niet van ons lichaam, maar onze zondige staat. Pas wanneer ons vlees lijdt tot in de dood, zullen we vrij van zonde zijn. Dat is nog niet iets van deze bedeling. We dienen niet meer als een dienstknecht de zonde, maar zijn nu gevangenen van Christus.¹²

In vers 2 wordt duidelijk dat het ophouden met zondigen vooral slaat op onze begeerlijkheden. Een christen begeert andere dingen. Zijn vleselijke begeerten worden gedood.¹³ Vervolgens wordt uitgebreid beschreven wat die vleselijke begeerten zijn, namelijk vleselijke (seksuele) begeerten, alcoholische begeerten en afgoderij. Dat laatste wil zeggen: ik leef alleen voor mezelf.¹⁴

Daar niet aan meedoen geeft vervreemding met de cultuur of omgeving. En niet alleen vervreemding, maar belasting. Je wordt erop aangekeken wanneer je niet mee doet. Denk dan ook even aan christelijke scholen of een christelijke omgeving: 'doe niet zo vroom'. Of: 'je bent heus niet beter'. Of: 'veroordeel je ons soms'; wanneer iemand ergens liever niet aan meedoet (feestjes, muziek of iets van dien aard).¹⁵

Maar denk eraan (en troost je): een ieder zal geoordeeld worden naar zijn eigen werken. Rekenschap geven aan de Rechter van hemel en aarde.

Vers 6 slaat weer terug op Noach in 1 Petrus 3: 20. Geestelijk dode mensen wordt het evangelie verkondigd, net zoals in de tijd van Noach, opdat zij weten wat de weg ter ontkoming is. Zulke mensen van toen en van nu zullen worden geoordeeld. En daarom wordt ook de (geestelijk) dode mensen het evangelie verkondigd, om hen er naar te oordelen 'naar de mens in het vlees'. Het doel was dat ze zouden leven. Er staat 'maar leven zouden naar God in den geest', maar ze zijn niet in de ark gestapt. Ze hebben het evangelie veracht en God niet gewild.

Vers 7-11

'Het einde aller dingen is nabij; zijt dan nuchter, en waakt in de gebeden.' Bidden voor jezelf, maar ook voor anderen. Deze vurige liefde, die zich vertaalt in het gebed, zal menigte der zonden bedekken, namelijk door het vergevende bloed van Christus. Deel dan uit wat u gekregen hebt, namelijk de woorden van het evangelie. Het aanbod van vergeving is er in het bloed van Christus.

¹² Deze tekst wordt graag gebruikt door heiligingsbewegingen. Het lijkt erop alsof we echt kunnen stoppen met zondigen door ons vlees te kruisigen. Dan wordt vervolgens ook sterk naar Romeinen 6 verwezen. Door geloof zijn we IN-Christus. In Christus zijn we gestopt met zondigen. Het geloof trekt die werkelijkheid van zonder zonde al dichterbij. De levende hoop van de toekomst wordt nu al door de Geest ervaren. Maar wij blijven last houden van ons zondige vlees en deze zondige bedeling.

¹³ Ook hierin geldt het principe van het 'klein beginsel' uit de Catechismus (zie de eerdere vermelding hiervan).

¹⁴ Deze drieslag zien we ook sterk in onze cultuur hoogtij vieren.

¹⁵ Denk ook even terug aan Noach. Het zal in de dagen voor de wederkomst net zo zijn als bij Noach. Iedereen deed zijn eigen ding en niemand mag er iets van zeggen (denk aan Lamech).



Spreek door alles heen de woorden Gods. Dat kan in het openbaar, maar ook privé. Want dat alles is tot eer van God.

Achtergrondinformatie

Dit gedeelte lijkt een soort sluitstuk. Het leven van een christen is beschreven als een leven dat zich verheugt in de levende hop en daardoor al het lijden en verdrukking voor iets middelmatig houdt. Daarna volgt de beschrijving van het geheiligde leven zowel in de maatschappij als voor zowel mannen als vrouwen in het huwelijk en gezin. Dit levert vervolgens iets op: verdraagzaamheid voor anderen, troost in het geweten en verheerlijking van God.

Nu volgt daarop de vreugde van een christen die juist temidden van het lijden wordt gevonden. Niet omdat het leuk is, maar door de ervaring van de genade en van God. Een christen verheugt zich namelijk in God en Christus alleen en dat wordt op het diepst ervaren door het lijden heen.

Exegese

Vers 12-14

Verdrukking hoort bij het leven van de gelovige. De satan zal niets laten om de Kerk te verstoren. En hij werkt ook via mensen en structuren. Een leerling is niet meerder dan zijn heer, dus lijden betekent 'gemeenschap hebben aan het lijden van Christus'.¹⁶ Zoals we delen in Zijn lijden, zo zullen we ook delen in Zijn heerlijkheid. Verheugt u daarin.

Ja, zelfs wanneer anderen u lasteren om den Naam van Christus, betekent dat u zalig bent.¹⁷ Want God is met u. We zouden ook kunnen zeggen: Christus in u wordt gelasterd: omdat u door geloof in Christus bent. Is Christus ook in u? Dat betekent dat de lasteringen ook Zijn persoon raken. En dat lijden wat Hem en u aangaat, dat is de weg waardoor God wordt verheerlijkt.

Vers 15-19

Maar we hebben het niet over het lijden wat ons overkomt vanwege onze eigen concrete zonde en schuld. Het gaat puur en alleen om het lijden van een christen. God wordt verheerlijkt, maar een christen wordt ook opgeroepen om te verheerlijken.

Maar gezien Hebr. 12: 6¹⁸ horen ook de verdrukkingen en het lijden tot het oordeel van God. En dat tot ons nut. Zoals God in Zijn toorn Zijn Zoon gekastijd heeft en op Hem alle ongerechtigheden heeft doen aanlopen, zo handelt God ook met Zijn kinderen. En dat hoeft ons geen zaak van groot verdriet te zijn, maar mag een zaak van vreugde zijn. God doet dat niet tot ons verderf, 'maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden' (Hebreë 12: 10). Het is de weg waarlangs wij komen tot heiligheid. God zuivert ons door het lijden.¹⁹ En wanneer we dit weten, mogen we vrezen voor het einde van hen die ongehoorzaam zijn. 'De rechtvaardige wordt nauwelijks zalig'. Dat betekent: ook de rechtvaardigen krijgen te maken met een stukje oordeel, namelijk door de gemeenschap met Christus valt ook hen een stukje lijden ten deel. Hun zaligheid gaat dus door lijden en moeite heen, maar door Christus is er ook de uiteindelijke overwinning. De onrechtvaardigen zullen Gods toorn zonder

¹⁶ Niet zodanig alsof het lijden niet compleet en genoeg ter betaling was, maar zoals in Kol. 1:24: 'en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus'.

¹⁷ Niet als formule. Maar dat is een kenmerk van een zalig leven.

¹⁸ 'Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt'

¹⁹ Nogmaals, niet als deel van onze verlossing, maar als de weg waarin Zijn genade verheerlijkt wordt. Hier is het werkelijk op z'n plek om te zeggen: Alles tot Zijn eer en tot Gods welbehagen.



terughoudendheid gaan ervaren en daaronder voor eeuwig vergaan. Zonder Christus zal niemand voor God staan of bestaan.

Wees daarom dankbaar dat God u aanneemt, al hoort daar lijden bij. Het is een uitdrukking van Zijn liefde. Niet omdat Hij in het lijden behagen scheidt, maar vanwege Zijn oneindige liefde tot Zijn Zoon en omwille van Zijn Zoon ook tot de zondaar. Daar hoort bij dat de gerechtvaardigde zondaar ook de weg van Zijn Meester zal moeten gaan. Beveel Hem dus aan met weldoen. Getuig van Zijn genade en barmhartigheid. Ja, juist temidden van de verdrukking bloeit de innige gemeenschap met Christus op.

Aanwijzingen en antwoorden

Startopdracht

Doel: inleven in wat het betekent om als christen vervolgd te worden.

(Nodig:) toegang tot internet of de beschikbaarheid van een verhaal over een vervolgte christen

Uitleg startopdracht:

Bekijk een filmpje of lees met elkaar een verhaal, waarin een vervolgte christen zijn verhaal vertelt. Op de site van de SDOK staan onder de knop 'verhalen en nieuws' daar goede voorbeelden van. Je moet wel bij de voorbereiding van de JV-avond een keuze maken.

Probeer in het verhaal of de film verbinden met 1 Petrus 4 te vinden en die later in de avond te benoemen.

Opdrachten

1.
 - a. Zoals Christus als mens geleden heeft, op dezelfde manier hebben de christenen aan wie Petrus schrijft geleden. Dat heeft tot gevolg dat er geen ruimte meer is voor de zonde.
 - b. eigen antwoord
 - c.
 1. Christus lijdt voor de Naam en de zaak van Zijn Vader, een christen ook.
 2. Het lijden van Christus wordt veroorzaakt door mensen, die niet in Hem willen gelovigen. Het lijden van een christen wordt ook vaak veroorzaakt door ongelovigen.
 3. Met Zijn lijden wil Christus voldoen aan de wil van Zijn hemelse Vader. Een christen begeert ook te leven naar de wil van God.
 - d. Het lijden van Christus is verzoend lijden voor de zonden van Zijn volk. Dit lijden overwint de zonde, de dood en duivel. Dat is bij het lijden van christenen niet het geval.

2.
 - a. Dat hij niet meer wil leven naar de begeerten van de mensen, maar dat het zijn verlangen is om de rest van zijn leven de wil van God te doen (vers 2).
 - b. Niet leven in zonden op seksueel gebied, materialisme, alcohol, dus alle overdaad uitsluiten en matig leven. Daarnaast niet mee doen met de afgodendienst.
 - c. Eigen antwoord.

3.
 - a. Geen antwoord, dit moet gedaan worden.
 - b. Per zin uit het citaat geef ik aan welk vers je er aan kunt koppelen:



Om half zeven 's ochtends was er een bidstond en gingen we allemaal op de knieën. Zelden heb ik zo intens horen bidden als op Cuba. Mensen kennen er minder vrijheid dan wij, zijn vaak arm en de gemeente is klein. (vers 7)

Hun gebed was om volharding, om liefde voor de naaste om werfkracht ... (vers 7 t/m 11)

Voor jonge christenen in deze gemeenten ligt het accent op de heiliging van het leven. Ze komen uit het heidendom, uit een leven zonder God. Hun vraag is hoe het nieuwe leven gestalte krijgt. God heeft zeggenschap over huwelijk, seksualiteit, de zondagsviering, over hoe eerlijk of corrupt we zijn'. (vers 2 t/m 4)

- c. Eigen antwoord
4. a. Het eerste deel van de casus (t/m En dus is de schorsing nu definitief) gaat over lijden door eigen schuld, zoals in vers 15 wordt omschreven. De laatste zin gaat over dat er weer eens negatief over christenen gedaan wordt en komt overeen met vers 14. In werkelijkheid gaat het echter alleen over lijden, zoals dat in vers 15 beschreven wordt.
- b. Zonden van kerkmensen/gelovigen wegen in het oog van de ongelovigen zwaar en leiden vaak tot afkeer van de Heere en de kerk. Paulus roept in Titus 2: 5 op: 'Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde'.
5. a. Het oordeel over de gelovigen komt al in dit leven en is vooral bedoeld tot zuivering en versterking van het geloof. Het oordeel over de ongelovigen komt op de oordeelsdag en leidt tot hun eeuwige ondergang.
- b. Het past vooral bij vers 12, 13 en 19: nu is er lijden, maar straks mag de gelovigen de heerlijkheid in de hemel ten volle genieten.
- c. persoonlijk antwoord

Slotopdracht

Laat deze opdracht niet het luchtledige hangen. Een korte terugkoppeling is belangrijk. Een christen zal nooit volledig gelijk worden aan Christus, die immers zonder zonde was, maar we worden wel opgeroepen Zijn beeld gelijkvormig te zijn (Romeinen 8 vers 29). Toen ds. Ton, een Roemeense dominee, moest lijden schreef hij over zijn beulen: 'Ze zijn Gods steenhouwers voor mij. Ze maken me nederig en geven mij de gelegenheid hen te vergeven. Alleen door wat deze mensen me aan doen kan ik dit leren.'

Stellingen

- *Zonder lijden kun je geen christen zijn.*

Voor: Deze stelling kunnen je op meerdere manieren benaderen:

1. Zonder het verzoenend lijden en sterven van Jezus Christus kun je geen christen zijn.
2. Een christen wil leven volgens de wil van God. Dat roept verzet op in zijn omgeving, waardoor hij negatieve reacties krijgt. Dat is een vorm van lijden. Dieper gaat het als die reactie bestaan uit smaad, vervolging en verdrukking.

Tegen: als het lijden en de negatieve reacties uitgelokt worden door eigen zondig gedrag heeft het niet met het wezenlijke lijden te maken.



- De uitspraak 'Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden' is niet terecht.

Voor: In een aantal situaties is de verkondiging van Gods Woord wezenlijk. Je kunt niet volstaan met alleen het voorleven. Er moet gesprek op volgen. In vers 10 en 11 wordt de gave van het Woord naast de gave van het dienen gezet zonder dat het een meer waard is dan het ander.

Tegen: het brengen van Gods Woord kan zoveel verzet oproepen dat het niet verstandig is om dat uit te lokken. In die situatie is het beter met de daad te laten zien wat het inhoudt dat je een christen bent. Dit mag er niet toe leiden dat we maar onze mond houden en denken: we laten wel zien dat we christen zijn.

Brug naar de inleiding

1. Gebruik de extra informatie voor de leiding als voorbereiding voor een inleiding.
2. Als je voor jezelf een keuze maakt welke onderdelen je van dit hoofdstuk behandelt, houd voor jezelf scherp of je daarmee de doelen van de avond behaalt. In het jongerendeel is vers 6 in apart omkaderd gedeelte besproken. Het is een moeilijk vers om uit te leggen. U kunt er voor kiezen om dit over te slaan.
3. De startopdracht is bedoeld als een korte introductie op het thema en bespreek verder het Bijbelgedeelte aan de hand van de vragen. Zorg dat de tieners zoveel mogelijk betrokken zijn.



5. Ouderlingen, jongeren en de gemeente

Bijbelgedeelte 1 Petrus 5

Zingen Ps. 138:3 en 4; Ps. 80: 5 en 11; Ps. 36:3

Gij dienaars van Hem (TZE 34); Neem mijn leven, laat het Heer' (TZE 69); Een vaste Burcht (TZE 27)

Doel van de avond

Na deze avond...

1. *weet* je hoe belangrijk het dienen in de gemeente is.
2. *beseft* je dat je Christus daarbij nodig hebt.
3. *kun* je biddend werken aan een dienende gemeente.

Deze doelen zijn bedoeld om focus aan de avond te geven. We beseffen dat er uit het Bijbelgedeelte andere lijnen zijn te trekken. Het is echter belangrijk om de jongeren met een samenhangende boodschap in aanraking te brengen.

Extra informatie voor de leiding

Focus

Oproep aan de ouderlingen om dienstbaar te waken over de kudde Gods.

Omschrijving focus

Heb vrijwillig en met een volvaardig (vrijmoedig) gemoed opzicht over de kudde.

Zijt in allen in alles onderdanig, vooral de Heere.

Pas op voor de briesende leeuw, Satan, die rondgaat om te verslinden.

God zal ons in alles beschermen, volmaken, bevestigen en belonen.

Achtergrondinformatie

Petrus richt zich in dit hoofdstuk op de leiders van de gemeenten Gods: de ouderlingen. Zij moeten waken over de kudde om zo de goedkeuring en beloning weg te dragen als de opperste Herder zal wedergekomen zijn.

Het erfdeel des Heeren moet vooral in alle onderdanigheid gediend worden. Het is niet van iemand, het is van God.

Tenslotte volgt de groet van de hand van Petrus aan allerlei mensen en gemeenten in het bijzonder.

Exegese

De exegese van dit gedeelte valt uiteen in de volgende kleinere teksteinheden.

Vers 1-4: Weid de kudde Gods, het is een erfdeel des Heeren.

Vers 5-9: Weest elkander onderdanig, want zo wordt de satan weerstaan.

Vers 10-14: Groeten en aanbevelingen.

Hoofdstuk 5 bevat de laatste vermaningen van Petrus. Hij spreekt in het bijzonder de ouderlingen en de jongeren aan. Hij waarschuwt voor de duivel. Ze moeten sterk staan in de genade van God. Hij versterkt ze door ze te laten



weten dat zij niet als enigen lijden. Bovendien herinnert hij de gelovigen eraan dat verdrukking in deze wereld van tijdelijke aard is.

Vers 1-4

De leiders van de kerk (de ouderlingen) moeten de gemeente leiden als herders. Anderen moeten aan hun leiderschap onderdanig zijn, want dat is tot heil van de gemeente. Een goede gemeentestructuur kan helpen de gemeente door moeilijke tijden heen te leiden.

Petrus heeft hiervoor uitgelegd dat het beter is te lijden naar Gods wil, dan om Christus te verwerpen om zo tijdelijke moeilijkheden te ontlopen, maar later een zwaarder oordeel te ontvangen.

Vers 1

Petrus weet zich verbonden met de 'mede-ouderlingen' en begint dit hoofdstuk met de vreugdevolle belijdenis dat hij deelachtig is aan de heerlijkheid Gods, die hem geopenbaard gaat worden. Zo beschrijft hij zichzelf: als getuige. Hij doelt hier op zijn eigen ontmoeting met de Levende Hoop, namelijk Jezus Christus. Petrus had zelf met Jezus het laatste avondmaal gehouden en hij had gezien hoe er tegen Jezus werd beraadslaagd.

Vers 2 en 3

Petrus roept de ouderlingen op om de kudde te weiden. Ze moeten hun taak vrijwillig op zich nemen, want dat is Gods wil. Wie leiding geeft aan de gemeente, heeft een groter risico om vervolgd te worden. Ouderlingen zijn geroepen de gemeente vrijwillig te dienen, van harte. Niet met het oog op eigen winst, maar om te geven. Leidinggevendens moeten de gemeente niet hoeden met het oog op eigen eer. Niet op basis van hun eigen gezag als persoon, maar op basis van het gezag dat ze hebben als hoeders van de kudde, als dienstknechten van Christus, als voorbeeld voor de leden van de gemeente (Jezus zei tot Petrus in Johannes. 21: "Weid mijn kudde").

Vers 4

Jezus Christus is de Opperherder. Net zoals Jezus werd verheerlijkt in de opstanding, zo zullen ook de mede-ouderlingen en onderherders een kroon van heerlijkheid ontvangen wanneer ze hebben geleefd in navolging van Christus door naar hun roeping de gemeente, de kudde Gods, te hoeden. Zij zullen een onverderfelijke kroon ontvangen. Wie zijn roeping en taak serieus heeft genomen, zal daarvoor worden beloond. De onderherders (ambtsdragers) zijn verantwoordig aan de Heere Zelf verschuldigd, aan de Opperherder.

Als aanvullende informatie bij dit gedeelte is het raadzaam de formulieren voor de bevestiging van predikanten en ouderlingen te raadplegen.

Nota Bene: ouderlingen vervangen niet de wereldlijke gezagsdragers.

Vers 5-9

Vers 5

Degenen die jong zijn in het geloof (vaak ook jong qua leeftijd) worden aangesproken. Alle gemeenteleden (jong en oud) worden opgeroepen elkaar onderdanig te zijn, dat betekent dat ze bereid zijn elkaar te dienen en niets doen uit eerezucht of eigenbelang. Waarom? Omdat God tegen de hoogmoedigen is, maar de nederigen geeft Hij genade. Leidinggevendens in de gemeente mogen hun machtspositie niet misbruiken (zie Spreuken 3:34). Nederig zijn



betekent niet jezelf vernederen, maar betekent: de rol accepteren die God je heeft toebedeeld. Op deze manier wil je niet meer macht naar je toe trekken dan je is gegeven. Nederigheid betekent juist anderen dienen zonder eigenbelang.

Vers 6 en 7

'Zich vernederen onder de hand Gods' heeft betrekking op de omstandigheden van de gelovigen; op hun vervolging en de vernedering door vijanden. Vervolging gaat niet buiten Gods' wil om, het hoort bij het christelijke leven. De christenen worden erdoor gereinigd. Christenen hebben geen keuze om zich te vernederen, maar ze worden vernederd onder Gods hand door de omstandigheden. Om die reden moeten ze het accepteren en zich er niet tegen verzetten.

Het 'zich vernederen onder Gods hand' heeft een doel: God zal hen verhogen op Zijn tijd. Wie trouw blijft in het geloof, zal zeker verhoogd worden.

In deze nederig makende omstandigheden mogen de gelovigen al hun angst en zorgen op God werpen. Hij laat hen niet alleen, maar Hij zorgt voor hen. De gelovigen kunnen hun vrienden en familie verliezen, al hun levensonderhoud, hun status, alles. Al deze angsten mogen de gelovigen aan God toevertrouwen. Ondanks de omstandigheden, moet men altijd God vertrouwen.

Vers 8 en 9

Wees alert - dat woord - is het tegenovergestelde van dronken zijn. Het betekent: controle hebben over jezelf. Het betekent je niet laten meeslepen. Het betekent ook: klaar zijn voor de wederkomst van de Heere. Dit is nodig vanwege de duivel. De duivel wordt hier geschilderd als een leeuw die op zoek is naar een prooi. Dit beeld past bij het beeld van de herder die de gemeente hoedt. Een brullende leeuw jaagt een kudde schapen uiteen. Daarom moeten de herders en schapen alert zijn. Het doel van de duivel is om er één te verslinden, dat betekent dat een christen zich weer aanpast aan de wereld (om aan onderdrukking te ontkomen). Door het nuchter en waakzaam zijn en vast te staan in het geloof, wordt de satan wederstaan.

Het is lastig te begrijpen hoe de omstandigheden enerzijds aanvaard moeten worden als uit Gods hand, hoe die omstandigheden deel uit maken van Gods heilswerk en tegelijkertijd de duivel wordt geschilderd als een bedreiging. God gebruikt de dreiging van satan om te laten zien wie werkelijk Gods eigendom zijn (vgl. Job. 1:6-12).

De christenen moeten samen sterk staan en zich niet uiteen laten drijven door de satan. Alle christenen over heel de wereld ervaren op de een of andere wijze tegenstand. De kerk is het Gods overwinningsteken. Lijden omwille van Christus hoort bij het christen-zijn. Een christen die lijdt is niet alleen.

Vers 10-14

Vers 10 en 11

De brief van Petrus eindigt met een lofprijzing als echo van 1 Petrus 1:1-7. God is de God van alle genade. Deze God roept christenen tot eeuwig leven. De heerlijkheid die ons als gelovigen te wachten staat, is door Christus verworven.

Er wordt benadrukt dat het lijden een 'weinig tijds' zal zijn. Dat betekent niet dat er maar sporadisch wordt geleden. Dit moet worden gelezen in het licht van de wederkomst van Christus. In heel het christelijke leven is er de dreiging van vervolging. Maar in het licht van de eeuwigheid is dit leven maar tijdelijk. God zal ons volmaken, bevestigen,



versterken en funderen. Wat een bemoediging! Daarom is alle roem en eer alleen aan Hem. God zal voor recht zorgen en het kwade tenietdoen. De christenen zijn nu zwak, maar dan zullen ze sterk en zeker zijn. God zal Zijn werk volmaken bij de wederkomst van Christus. In dit leven wordt nog niet altijd volkomen recht gedaan. Toch worden christenen opgeroepen om nu door de kracht van Gods Geest een rechtvaardig leven te leiden. Onze toekomstverwachting bepaalt hoe wij nu leven.

Vers 12 - 14

Mogelijk was Silvanus de schrijver van de brief namens Petrus of was hij de bezorger van de brief. Dit laatste is het meest waarschijnlijk, hoewel ook beide tegelijk mogelijk is. Waarschijnlijk kenden de lezers van de brief Silvanus. Silvanus is Latijn voor de Griekse naam Silas (Hand. 15:22). Markus is de geestelijke zoon van Petrus. Met 'Babylon' wordt waarschijnlijk Rome bedoeld. Het staat voor de plaats die niet ons thuis is. Net als in 1 Petrus 1 'diaspora' daar ook op slaat. In ieder geval is de benaming 'Babylon' een uitdrukking voor niet in Jeruzalem zijn.

Aanwijzingen en antwoorden

Startopdracht

Het is goed om de twee mindmaps naast elkaar te zien. Wordt de Koning verwacht?

Opdrachten

1. Tijdens huisbezoek krijg jij een gesprek met de ouderling.

- Is zijn mening belangrijker dan jouw mening?
- Wanneer vind jij zijn mening belangrijk?

Het gaat er om dat de mening Bijbels onderbouwd is. Samen met de ambtsdrager luisteren naar wat Gods woord ons te zeggen heeft.

2. Waarom gebruikt Petrus in vers 4 het bijvoeglijke naamwoord 'onverwelkelijke' bij kroon, en wat heeft dat ons te zeggen?

Het ziet op de eeuwige, hemelse heerlijkheid in tegenstelling tot al het aardse wat tijdelijk is.

3. Jezelf vernederen is niet aangenaam maar wel heilzaam. Kan jij dit uitleggen?

Eigen antwoord

4a. Hoe blijf jij staande in een wereld vol verleidingen?

b. Wat betekent de Bijbel voor jou als het gaat over verleidingen?

Eigen antwoord

5. Hoe komt het dat wij zo weinig merken van vervolgingen waar de Bijbel vol van is?

Een christen heeft altijd met vervolgingen te maken waarbij wel een verschil is in soort en maat.

6. Hoe kan jij met jouw gaven de gemeente dienen?



Eigen antwoord.

7. Hoe is het met de onderlinge liefde in jouw gemeente?

Eigen antwoord. Het is goed dat jongeren deze vraag vooral reflecteren op zich zelf

Slotopdracht

Geen opmerkingen.

Brug naar inleiding

1. Zorg ervoor dat bij het maken van de inleiding de doelen duidelijk naar voren komen zodat op die manier jongeren gaan nadenken over het thema.
2. Het is goed om halverwege en aan het einde van de avond te kijken naar de doelen. Zijn we op de goede weg? Hebben we al antwoord gekregen op de doelen?

Alternatieve opdrachten

Nvt